

## Winamer kattenbel



Het "Jaar van de kat" heeft wel wat te stellen met het jaar van het virus. Maar een kat heeft negen levens en het jaar van de kat doet daar niet voor onder.



Mijn stukje over katten gaat dit keer ook over geluk en ongeluk. Dit is naar aanleiding van de zoektocht van Tryater naar hoe het kan dat Friesland de gelukkigste provincie van Nederland is. In het weekend van 31 oktober en 1 november komt "it gelok fan fryslân" naar Winaam.



We kennen in Nederland allemaal het verhaal van de zwarte kat. Die ongeluk brengt. De bijgelovige medemens loopt niet onder een ladder door, mijdt het getal 13, heeft een hoefijzer aan de muur hangen met de opening omhoog, een konijnenpootje in de broekzak en blijft op vrijdag de dertiende het liefst in bed liggen.



Maar in Engeland brengen zwarte katten juist geluk, en zijn het de witte exemplaren van de soort *felis silvestris catus* die ongeluk brengen.



Misschien ken je ook wel die met de voorpoot wuivende kattenbeeldjes uit China. Die hebben hun oorsprong in Japan (maneki-neko) en brengen geluk. Via chinezen is de Maneki-Neko over de hele wereld uitgezwoven. Er zijn verschillende varianten van te vinden. In rood of zwart (beschermt tegen onheil en ziekte), in groen (geluk bij studie), roze (geluk in de liefde), wit (puurheid) of goud (rijkdom). Sommige katten houden een antieke gouden munt vast (symboliseert rijkdom), een vis (talent, geluk bij examens), een schildpad (vrede) of een edelsteen (rijkdom).



In vroeger tijden werden zwarte katten in verband gebracht met de duivel en met heksen. Maar tegenwoordig laten de meeste zwarte katten bezitters de bezemsteel staan. Of zie je af en toe nog wel eens eentje vliegen???

Marianne

Jt Fuottewein Sept. 2020