

Boek vol Biltse verhalen

Schrijfster start project voor 900 jaar De Bilt

MAARTENSDIJK • Een dik boek vol met verhalen over alle Biltse kernen. De Maartensdijkse schrijfster Petra Cremers is druk met het project *De Bilt Schrijft*, in het kader van het 900-jarig bestaan van de gemeente. Volgend jaar moet het boek uitkomen met als toegift zes audiotours door de kernen.

VERONIEK CLERX



Petra Cremers, verantwoordelijk voor het project *De Bilt Schrijft*.

FOTO DESIRÉE SCHIPPERS

Petra Cremers, de schrijfster die het gezicht vormt van het project *De Bilt schrijft* breidt haar werkzaamheden nog dagelijks uit. Cremers werkte samen met Wilma van der Laan in Groenekan ook samen aan de zomerse openluchtvoorstellingen van Theater in 't Groen. In de zomer van 2013 zal er een jubileumvoorstelling te bewonderen zijn.

De Bilt schrijft zou naar de opvatting van voorzitter Marius van den Bosch van Stichting De Bilt 900: 'een Groenekans project zijn, geen bijdrage leveren tot verbinding tussen de zes kernen, en daarom geen recht hebben op projectsubsidie.'

Cremers was zeer verbaasd toen ze deze argumentatie voor subsidieafwijzing verleden week las in deze krant. De werkelijkheid is volgens

haar het tegenovergestelde. „Bovendien bestonden onze plannen om met een levensverhalenboek alle Biltse inwoners, van Hollandsche Rading tot Bithoven, aan het vertellen te krijgen al veel langer.”

VERBINDING

Als Groenekanse en journaliste weet ze heel goed hoe moeizaam de fusiefase tussen het stedelijke deel (De Bilt en Bithoven) en het meer agrarische deel, (Hollandsche Rading, Maartensdijk, Westbroek en Groenekan) is verlopen. Oók in de jaren erna is echte verbinding maar traag tot stand gekomen. „Die barrière wilden wij proberen te slechten door alle inwoners, ongeacht sociale klasse, leeftijd, werkzaamheden, man of vrouw, hun verhalen over te

laten vertellen.” Het project *De Bilt Schrijft* kaart in totaal achttien thema's aan.

„Afgelopen zondag was ik bij Gluren bij de Buren,” illustreert Cremers het ontstaan van de verhalen. „Zodra je samen met andere mensen in een kamer ergens in De

Bilt bent, komt het spontaan tot onderlinge uitwisseling en terugblikken in persoonlijke geschiedenissen.”

Maart volgend jaar moet het eindresultaat er liggen. Iedere kern krijgt zijn eigen hoofdstuk. Het boek gaat 19,95 kosten.