

# 'Kijk, dat lukt je niet op het schoolplein'

## REPORTAGE DE MEANDER

● Basisschool verbouwt bosje tot avontuurlijk speelterrein

Door Maaïke Wind

**Assen** Tegels. Heel veel tegels. Zo ziet het schoolplein van de Asser basisschool de Meander eruit. Tot een tijdje terug was er nog een smalle strook groen maar door ruimtegebrek zijn ook de laatste bosjes rond de school omgetoverd tot, jawel, tegels. "Zonde natuurlijk", vindt gymleraar Cor van Alff. "Het plein is smal, saai en grijs. Dat speelt niet fijn."

Bovendien is het voor de leerlingen van de Meander, een school voor speciaal onderwijs, al helemaal niet handig. "Onze leerlingen vinden het vaak lastiger om iets te bedenken om te doen", zegt creatief therapeut Marijtje van der Veen. "Bovendien hebben bijvoorbeeld kinderen met ADHD juist veel beweging nodig."

Oftewel, de Meander heeft behoefte aan natuur. En wat ligt er naast het schoolplein? Precies, een driehoekig lapje grond vol bomen en bosjes. Eigendom van de gemeente Assen. Een eerdere poging om het stukje groen in te lijven mislukte, maar met hulp van groene schoolpleinendeskundige Erik



”  
Kinderen  
stimuleren  
om hun  
fantasie te  
gebruiken

Sijsma uit Eexterveen, lukte het dit keer wel. "De oude weg naar Ter Aard loopt erdoor. Die is archeologisch waardevol en moet worden bewaard. Nou, daar gaan we natuurlijk voor zorgen."

Wat nu rest is het omtoveren van de beboste chaos in een natuurlijke speeltuin. "Vooral niet te georganiseerd", zegt Sijsma. "Het is niet de bedoeling dat we de kinderen vertellen hoe ze moeten spelen. Dat moeten ze vooral zelf bedenken. Het hoeft ook echt niet netjes gesnoeid en bijgehouden te worden. En glijbanen en schommels komen er al helemaal niet. We willen de kinderen juist stimuleren om hun fantasie te gebruiken."

En dus wordt het een speels en avontuurlijk geheel. "Denk aan

plukfruit, veldkeien her en der, omgevallen bomen, bruggetjes, hoekjes om te spelen en hoekjes vol planten", somt Van Alff enthousiast op. "Onkruid mag gewoon blijven staan. We leggen bijvoorbeeld ergens een stapel in stukken gehakte boomstammen neer. Zul je zien dat die dingen een paar dagen later heel ergens anders liggen. Mooi toch? Dat is nu precies de bedoeling."

Onveilig? "Soms zijn ouders wat huiverig", weet Sijsma. "Klimmen in bomen, waterpartijen, braamstruiken met stekels. Maar dan vraag ik hoe ze vroeger zelf speelden. Vaak worden ze dan vanzelf enthousiast. En zonder risico geen leven hè? Bovendien, op tegels kun je je ook flink bezeren."

De eerste stap is een hek. Toch voor de veiligheid. Van Alff: "De Europaweg loopt hier langs. We moeten er wel voor zorgen dat de kinderen de weg niet op kunnen lopen." Zo rond de kerstvakantie moet het hek er staan.

Voor de foto worden alvast een paar kinderen de bosjes in gestuurd. Dat de wildernis inderdaad aanzet tot het beleven van avonturen blijkt direct. "Slakken zoeken!!" De kinderen verdwijnen ogenblikkelijk tussen het groen. Nog geen minuut later bestaat de opbrengst uit vier slakken en een felgroen rupsje. Van der Veen kijkt tevreden toe. "Kijk, dat lukt je niet op het schoolplein."

▲ Lisa, Ezra, Savannah en Bram (vlnr) van de Meander in het bosje naast hun school.

Foto: DvhN/  
Corné Spari-  
daens

