



Piet Goorden

1



Maartje Admiraal

1



Activiteiten

3



Castellum

4

Aan het woord

Kleur je wereld, begin in Oudheusden!

“Als ik later groot ben, word ik piloot. Dat wist ik al vrij snel nadat ik geboren was in het pand waar nu ‘In den Verdwaalde Koogel’ is gevestigd. Nu ben ik 81 jaar en deel ik mijn liefde voor vliegtuigen met mijn kleinzonen,” vertelt Piet Goorden met een glimlach op zijn gezicht. “Mijn deur staat altijd open. Voor iedereen.” Samen met wethouder Margo Mulder mogen we binnenstappen in zijn wereld. En dat is een wereld vol kleurrijke verhalen met een optimistische kijk op het leven.

Margo: “Hoe bent u in Oudheusden terecht gekomen?”

“Ik ben een rasechte Heusdenaar. Mijn droom om piloot te worden, moest ik al snel laten varen. Mijn eerste boterham verdiende ik als orthopedisch schoenmaker. Dit vak werd er van thuis uit met de paplepel ingegoten. Wat dat betreft ben ik een echt kind van De Langstraat. Begin jaren '60 gooide ik het roer om. Ik leerde het horecavak en opende een cafetaria en bar in de vesting pal naast ‘In den Verdwaalde Kogel’. Daar kennen de meeste mensen mij nog van. Na veertien jaar moest ik helaas mijn goedlopende zaak sluiten vanwege mijn gezondheid. Toen ik mijn woning aan de Pelsestraat wilde verkopen, was ik het in 1,5 uur kwijt. Dat kun je je nu toch niet meer voorstellen? Ook de huizenprijzen waren vroeger veel lager. Ons eerste huis kocht ik voor 3500 gulden. Ongelofelijk! Ik verhuisde vanuit de Demer naar dit huis in de Gerard van Oostromstraat.”

“Hoe ervaart u het leven hier in Oudheusden?”

“Het leven is hier buitengewoon. Ik wil niet meer terug naar de vesting. Kijk eens naar buiten, wat een ruim uitzicht! Ik geniet elke dag van dit fraaie hofje. Zo mooi aangelegd. Helaas wordt er nog weinig gebruik gemaakt van het bankje dat er staat. Ik nodig iedereen dan ook van harte uit om hier eens te komen zitten. Om in stilte te genieten of om gezellig een praatje te maken. De relatie met de burens is goed. Allemaal fijne mensen. Mijn dochter woont tegenover mij en mijn zus woont ook dichtbij. Zij doen veel voor mij.”

“U bent een echte optimist met een goede levenshouding. U maakt ook gemakkelijk contact met anderen. Wat kan er volgens u beter in het dorp?”

“Er zijn mensen die altijd overal over klagen. Ook hier in Oudheusden. Terwijl het veel aan jezelf ligt of het fijn wonen is in je buurt. Ik zeg altijd zo: kijk eerst bij jezelf voordat je commentaar hebt op een ander. Er zijn veel haatdragende mensen op de wereld. Je mag boos zijn op een ander. Maar je moet ook in staat zijn om de ander te vergeven. Blijf niet hangen in ‘oud zeer’. Daar wordt het leven niet mooier van. Ze zijn het dorp goed aan het opknappen. Ik denk dan aan de Margrietstraat en de plannen voor de Kasteellaan. Ik leef hier graag.”

“Als kleine jongen droomde u ervan om te vliegen. Waar droomt u nu van?”

Mijn gezondheid geeft mij beperkingen. Maar ik puzzel met veel plezier en ik ga graag op pad met de scootmobiel-club. Pas geleden zijn we nog

helemaal naar Drunen gereden. De vrijwilligers van de scootmobiel-club hebben ons weer een geweldige dag bezorgd. Hoe ze het elke keer weer voor elkaar krijgen, weet ik niet, maar ze organiseren tal van leuke uitjes voor ons. Ik neem mijn petje af voor hun enthousiaste inzet!

Ik trek er graag op uit in de buitenlucht. Als het weer het toelaat, maak ik dagelijks mijn rondrit door het dorp. Afgelopen winter was dat wel een probleem. Met al die sneeuw en vorst was het hier zo glad, dan kan ik de deur niet uit. Ik vind het vervelend dat er op zo'n hofje waar veel ouderen wonen, niet gewoon gestrooid wordt.

Als ik niet naar buiten kan, dan ga ik schilderen. Dan hoor of zie ik niets om me heen. Met kwasten en tubes verf creëer ik mijn eigen droomwereld.”

De schitterende schilderijen in zijn woonkamer zijn hier het stille bewijs van. Ze nodigen uit om zo bij weg te dromen. Piet Goorden kleurt duidelijk zijn wereld. Een mooi voorbeeld van hoe je positief in het leven kunt (blijven) staan.



Wilt u reageren op dit verhaal? Dat kan via info@hartvooroudheusden.nl. Piet Goorden geeft het stokje graag door aan mevrouw Toos Trimbos. In de volgende Hartslag is dit gesprek te lezen.

Ghana riep mij!

Maartje Admiraal heeft haar ouderlijk huis aan de Laagstraat op jonge leeftijd verruild voor een schamel onderkomen in Kumasi in Ghana. Ze heeft daar de leiding over een project, Chance2Change-Ghana (kans tot verandering), waarbij straatjongens worden opgeleid om hen een betere toekomst te bieden. De redactie sprak met haar op 19 juni over het verloop van dit project.

Hoe ben je hiermee begonnen?

Tijdens mijn SPH-studie heb ik stage gelopen in Ghana. In 2009 ben ik begonnen met onderzoek naar straatkinderen in Kumasi. In oktober 2010 is het project gestart. Toen het wat concreter werd,

vond ik een huis waar later een werkplaats aan toegevoegd is. In 2011 ontvingen we machines en materialen vanuit Nederland. Het gaat om opvang en educatie voor 10 straatjongens van 16 t/m 21 jaar die niet meer thuis wonen of geen ouders meer hebben. Ze zwerven vaak al jaren door de stad op zoek naar een baantje. Een hard en leeg bestaan. Uit schaamte durven ze ook niet terug naar hun familie. Je gaat immers af als je met lege handen terugkomt... Ik spreek ze op straat aan en geef uitleg over het project. Als zij belangstelling hebben, komen zij naar de bijeenkomsten. De regels van het huis zijn vrij strikt. Drugs, alcohol en roken zijn verboden. In de loop van deze voorbereidingstijd wordt duidelijk wie er geschikt is voor het project. De jongens leren het schoenmaker vak en krijgen begeleiding bij het starten van een eigen zaak. Aan een aantal van hen wordt een plaats als assistent-leraar op de werkplaats aangeboden. De eerste groep is nu bijna klaar na 1,5 jaar training. Intussen zijn we bezig met de selectie van een nieuwe groep.



Hoe ziet een dag op de werkplaats eruit en geeft het je voldoening?
De jongens krijgen praktijklessen, maar ook Engels en wiskunde, om een goede basis voor het ondernemerschap te leggen. Ze doen het huishouden en zorgen voor het terrein, de moestuin, de kippen en de honden. Op zaterdag en zondag zijn ze vrij en gaan ze meestal naar de kerk en het voetbal. Ze zijn heel gemotiveerd. Natuurlijk zijn er wel eens problemen, maar dat houdt het werk leuk en spannend. Regelmatig wordt het gedrag besproken. Een belangrijk waarderingssysteem daarbij is het verdienen van sterren. De activiteiten worden in de groep beoordeeld en het halen van sterren kan een leuke dag uit betekenen of een klusje minder in huis. Ik haal voldoening uit het respect dat ik van de jongens krijg en uit mijn respect voor hen. Ik kan mezelf zijn en hen aandacht geven en liefdevol benaderen, iets wat ze op straat niet kregen en toch hard nodig hebben. We vormen één grote familie.

Hoe is het project georganiseerd en hoe wordt de continuïteit gewaarborgd?
Het betreft een stichting, het bestuur stelt het beleid vast en toetst. De dagelijkse leiding ligt bij mij en een Ghanese manager. Er werken verder een leraar, een schoenmaker en een huismoeder die kookt. Zij leert de jongens ook koken. We krijgen geld via fondsenwerving en particuliere giften. Ik zou het zeer waarderen als de Harts slag-lezers iets willen doneren voor de opvang en opleiding van deze straatjongens. Het bankrekeningnr. van onze stichting is 10 65 82 291 t.n.v. Chance2Change-Ghana Heusden. Alvast mijn dank! Meer informatie via www.chance2change-ghana.nl.

Uitgelicht

De betekenis van de Provincialeweg, Vestingstraat of Herptseweg mag duidelijk zijn. Maar wie of wat zijn de naamgevers van de andere straten? De Harts slag heeft het uitgezocht! Kriskras gaan we door het dorp om zo in elke aflevering kennis te maken met kleurrijke historische personen of verhalen. Deze keer aandacht voor de Gerard van Oostromstraat.

Gerard van Oostrom was een geboren en getogen Heusdenaar. Hij werd gedoopt op 6 april 1704 en is begraven op 5 juni 1765. Zijn echtgenote was Ida Johanna van Rentsen, zij leefde van 1697 tot 1755. Het echtpaar woonde in een ruim huis aan de westkant van de Hoogstraat en kreeg geen kinderen. Hij was burgemeester en plaatsvervangend secretaris en lid van de Nederduits Gereformeerde Kerk en later van de Waalse kerk. Verder had hij maatschappelijke functies, zoals hoofdman van de oude schutters, regent van rijke weeskinderen en rekenmeester van godshuizen. Van beroep was Gerard o.a. notaris ten gerechte. Zijn vrije tijd vulde hij met tuinieren, het kweken van planten en (amateur) schilderen. Hij werd bekend om de pentekening met het gezicht op Heusden (zie afbeelding). Gerard bezat als enige in Heusden een globe. Ook met zijn 45 vogelkooien was hij uniek. Het rijke echtpaar bezat een uitgebreide huisraad, waaronder 23 tafels en 99 stoelen! Verder verzamelden zij schilderijen, muziekinstrumenten, Japans porselein, wapens met zilverbeslag en spelletjes, zoals een dambord met stenen, een kegelspel, bikkels en stuiters. Het personeel bestond uit slechts één dienstbode.

Bron: uitgave 'De elite van Heusden', beschikbaar gesteld door het Streekarchief Langstraat Heusden Altena.



Activiteiten

Buurthuis De Schakel

Buurthuis De Schakel is voor en van de wijk. Hier vinden diverse activiteiten plaats die aansluiten bij de wensen en behoeften. Activiteiten die structureel plaatsvinden zijn bijlarten, Spel en Boek, ouderengym, line dance, breien, EHBO les- en oefenavonden, postzegelclub, bingo, dinertje voor ouderen (Welkom Aan Tafel), kinderdisco en de distributie van voedselbank-pakketten. Tevens vinden er seizoensgebonden activiteiten plaats, bijvoorbeeld met Pasen, Halloween, de Kindervakantieweek, Sinterklaasavond en dergelijke. Maar er is vast nog behoefte aan meer en... er is ook plaats voor meer! Met een leuke groep mensen zou je een nieuwe activiteit op kunnen starten. Misschien lijkt het moeilijker dan het is. Je kunt altijd ondersteuning vragen en krijgen van anderen (opbouwwerk, jongerenwerk). Misschien vind je het alleen maar leuk om als vrijwilliger een dagdeel (of incidenteel) te komen helpen achter de bar. Van harte welkom! Neem gewoon eens contact op met Gerrit Nooijen, gastheer van De Schakel, via telefoon 661639 of loop eens binnen op de Vermeerstraat 58 a. Buurthuis De Schakel ondersteunt de sociale cohesie in Oudheusden.

HEUSDEN4U

Op vrijdag 13 september 2013 organiseren de vrienden van Heusden4U in samenwerking met partycentrum De Ster en Andre's Muziekidee het Heusden4U event voor jongeren vanaf 12 jaar. Dit jaar is het thema van het event URBAN. Zowel op de parkeerplaats als binnen in De Ster kun je deelnemen aan te gekke activiteiten. Buiten staat een skateramp, en speciaal voor de meiden wordt er een beachsoccertoernooi gehouden. Ook kun je meedoen aan verschillende workshops zoals breakdance/hiphop en kun je je eigen graffiti maken onder begeleiding van een professional. Ben je een artiest, speel je in een band en zoek je een plek om op te treden? De Ster biedt je tijdens dit event een podium.

Inschrijven

Wil je zeker weten dat je met je gekozen workshop(s) of het beachsoccertoernooi mee kunt doen of wil je een plaats op het podium, schrijf je dan alvast in. Dat kan tot 25 augustus via de website www.heusden4u.nl. De breakdance/hiphop workshop wordt drie maal gehouden, duurt 1 uur en er kunnen 15 jongeren aan meedoen.

Je kunt je ook opgeven voor een **peer2peer actie over alcohol** tijdens dit event. Je neemt dan quizjes af bij de bezoekers, geeft nog wat extra informatie en deelt gadgets uit. Voor meer informatie over het event Heusden4U of als je je wilt opgeven voor de peer2peer actie, kun je mailen naar katinkadereu@contourdetwern.nl.

Reunie Everardus van Gochstraat, Oudheusden

Voor alle jeugd die daar woonde of er kwam spelen in de jaren 1955 – 1975.

zaterdag 7 september 2013
aanvang: 20.00 uur
bij stadsherberg Karelle te Heusden

Welkom! Info en aanmelden:
reunieeverardusvangochstraat@gmail.com
Eugenie Wolfs

Streekarchief

Oudheusden heeft een boeiend en rijk verleden, waarover tot dusver weinig is geschreven. Op basis van het bewaard gebleven (archieff-)materiaal wordt een boek gemaakt over de geschiedenis van Oudheusden. Dit boek wordt in het najaar gepresenteerd. Aan de hand van een afbeelding van een archiefstuk of een oude foto krijg je hier alvast een voorproefje. Mocht u meer willen weten over het streekarchief, kijk dan eens op www.salha.nl. Uiteraard bent u ook van harte welkom in de studiezaal in het voormalige stadhuis van Heusden aan de Pelsestraat 17 in de vesting Heusden.



Bijchrift afbeelding: Streekarchief Langstraat Heusden Altena, collectie aanwinsten afkomstig van het Rijksarchief Noord-Brabant 1417-1899, inv. nr. 63.

Pauselijke bemoeienis met Oudheusden

Dat er tegenwoordig geen kerk meer te vinden is, neemt niet weg dat Oudheusden in religieus opzicht een rijk verleden kent. Een van de topstukken die het Streekarchief bewaart, is een pauselijke bul uit de zestiende eeuw. Deze grote perkamenten oorkonde werd op 8 januari 1563 in Rome uitgevaardigd door paus Pius IV naar aanleiding van een conflict dat zich afspeelde in Oudheusden. Wat was daar aan de hand, en waarom bemoeide de paus zich ermee?

Ter plaatse van de huidige begraafplaats aan de Herptseweg stond tot aan het einde van de zestiende eeuw de kerk die de spil vormde van de omvangrijke middeleeuwse parochie Oudheusden. In die parochiekerk stonden enkele altaren, waarvan er een was gewijd aan de heilige Nicolaas. Gulle gevers hadden ervoor gezorgd dat er een inkomen beschikbaar was voor de priester die aan dit altaar op regelmatige basis een mis opdroeg. Vanwege de inkomsten was zo'n altaar felbegeerd, zodat er dikwijls een hevige strijd uitbrak tussen verschillende priesters die tegelijk op een vrijgekomen plaats aanspraak maakten. De pauselijke bul maakt duidelijk dat dit ook in Oudheusden het geval was, toen de vicarie van het Nicolaasaltaar beschikbaar kwam door het overlijden van Nicolaas Jacobsz. De abt van Berne bij Heusden schoof een van zijn broeders als opvolger naar voren, een zekere Johannes van der Eycken. Omdat het gebruikelijk was dat de OudheUSDense pastoor uit de gelederen van de norbertijnen van Berne werd gerekruteerd, is het niet verwonderlijk dat de abt zich hier nadrukkelijk profileerde. Maar er was ook een andere gegadigde: Johannes Laet, een uit Baardwijk afkomstige priester die werd gesteund door de universiteit van Leuven, een instelling die beweerde ook zeggenschap te hebben over het Sint-Nicolaasaltaar.

De precieze toedracht van het geschil tussen de beide kandidaten wordt uit het pauselijke document niet helemaal duidelijk, maar de gemoederen waren klaarblijkelijk zo hoog opgelopen dat Johannes Laet was geëxcommuniceerd, dus uit de gemeenschap van gelovigen was gestoten. Daarop had Johannes Laet zich gewend tot de paus, die hij ertoe wist te bewegen voor hem op te komen. Paus Pius richtte zich in zijn bul tot een hooggeplaatste geestelijke, de abt van het Sint-Gertrudisklooster in Leuven, die hij benoemde als arbiter met de opdracht Johannes Laet in zijn rechten te herstellen en het conflict te beëindigen door toekenning van een schadevergoeding aan Johannes van der Eycken.

Zo kon het dus gebeuren dat het hoofd van de kerk ingreep in een conflict dat zich afspeelde in het kleine Oudheusden. De pauselijke bul geeft er blijk van dat men in Rome niet werkelijk op de hoogte was van de toestand in het verre noorden: de ontvanger van de bul, de abt uit Leuven, wordt er niet gesitueerd in het bisdom Luik, maar per abuis in het bisdom Utrecht. De grens tussen beide bisdommen werd gevormd door het Oude Maasje, precies bij Oudheusden.

Werk in uitvoering

Hamelpark

De oude COOP is gesloopt en de olietank die nog in de grond zat, verwijderd. Afgelopen 11 juni vond een eerste overleg plaats met omwonenden van het voormalig COOP gebouw. Het overleg ging over de nieuwe invulling van het Hamelpark. De mening van de aanwezigen was helder, namelijk "maak van het Hamelpark ook echt een park waar spelen en ontmoeten centraal staan". Met omwonenden die graag met medewerkers van Contourde-Twern, Woonveste en de gemeente wilden meedenken over de precieze invulling van het Hamelpark, is op 25 juni een eerste ontwerpessie georganiseerd. Van de verschillende schetsen die mensen hebben gemaakt, wordt één plaatje gevormd waar na de zomervakantie over verder gesproken wordt.

Christinastraat

Bewoners van de Christinastraat hebben de handen ineengeslagen en samen een plan bedacht om hun leefomgeving op een hoger plan te tillen. Dit plan hebben zij onlangs gepresenteerd aan wethouder Margo Mulder. Men is bereid om zelf stevig de handen uit de mouwen te steken om zoveel mogelijk van de plannen te realiseren. De gemeente gaat proberen dit initiatief maximaal te ondersteunen.

Plein voor buurthuis De Schakel

Tijdens het wijkgesprek is het opknappen van het pleintje voor buurthuis de Schakel, samen met het inrichten van het Hamelpark op de eerste plaats gekomen. Inmiddels is er door mensen van De Schakel en de gemeente een ontwerp gemaakt. Op het ontwerp staat afgebeeld hoe het plein er uit kan komen zien. Nieuwsgierig geworden? In buurthuis de Schakel hangt een grote tekening van het ontwerp. Gerrit Nooijen heet u van harte welkom om een kijkje te komen nemen.

Castellum vierde feest!

In Oudheusden hebben Woonveste en de gemeente Heusden samen het prachtige nieuwbouwproject Castellum gerealiseerd. In november 2011 zijn de eerste 27 woningen van dit project opgeleverd. In september 2011 is gestart met de bouw van het appartementencomplex dat doet denken aan een kasteel. De bewoners hebben in januari 2013 de sleutel gekregen van hun fonkelnieuwe appartement. Hiermee is de oplevering van de nieuwe wijk Castellum een feit. Op 21 juni jl. was de officiële opening.



Agenda

- **30 augustus:** open avond in de Aleph, Grotestraat 65 te Drunen van 19.30 tot 23.00 uur. Voor de start van een nieuwe cursus kunt u o.a. ook terecht bij de Volksuniversiteit (www.volksuniversiteitdenbosch.nl), SKO (www.AvondopleidingenSKO.nl) en de creatieve centra in de omgeving (www.creatiefcentrumheusden.nl of www.stuurhuisnieuwkuijk.nl).
- **7 september:** reunie E. van Gochstraat, zie pagina 3.
- **21 september:** burendag
- **6 oktober:** Wallenloop, een recreatieve loop over de wallen; aanmelden via inion@inion.nl o.v.v. Wallenloop 2013 en je naam of op de dag zelf bij de start tussen 8.45 en 11.00 uur aan het einde van de Waterpoort
- **12 oktober:** jaarlijkse demonstratie van alle groepen van Inion, alle inwoners zijn van harte welkom

<Advertentie>





- tuinhuisjes
- tuinschermen
- overkappingen

Verkoop van geïmpregneerde latten, planken en balken.
De Hoeve 3b Haarsteeg,
geopend op zaterdag van 10 tot 15 uur.
www.mieloe.nl - tel. (06) 22812496 of (0416) 662431

**we gaan weer
naar school
we hebben er zin in
we rijden
als dollemannen
we steken zomaar over
dus kijk een beetje
voor ons uit**

Loesje

Postbus 1045
Postbus BA Annhem
www.loesje.nl



SCHOOL

**UITEINDELIJK
WORD JE
TOCH
WIE JE ZELF BENT**

Loesje

Postbus 1045
Postbus BA Annhem

INFORMATIE

Gemeente Heusden	tel. (073) 5131789 of info@heusden.nl
programma Hart voor Oudh.	Bert van der Vecht, tel. (073) 5131789 of bvdvecht@heusden.nl
Huisartsenpraktijk Heusden	tel.(0416) 661250
Thebe	Kasteellaan 39, tel.(0900) 8122/ info@thebe.nl
Basisschool de Dromenvanger	Kasteellaan 40, tel. (0416) 665144
BSO Timpantee Fontein	Kasteellaan 41, tel. (06) 30571990
PSZ De Bengelenbak	Kasteellaan 41, tel. (06) 30571990
Buurthuis De Schakel	Vermeerstraat 58 A, tel. (0416) 661639
Turks Cultureel Centrum	Julianastraat nr. 6
Bibliotheek Heusden	Kasteellaan 36, tel. (0416) 662055, info@bibliotheekheusden.nl
Politie	spoed: bel 112, geen spoed: bel (0900) 8844
Meld Misdaad Anoniem	tel. (0800) 7000

Organisaties in Wijkwinkel, Irenestraat 14 of tel. (0416) 665090

Juvans maatsch. werk	spreekuur op dinsdag 9-10 uur
Woonveste	spreekuur op dinsdag 10-12 uur
Gemeente Heusden	spreekuur op dinsdag 14-16 uur
ContourdeTwern	spreekuur op dinsdag 14-16 uur of afspraak
Politie Heusden	spreekuur op donderdag 10-12 uur

Colofon

Hartslag is een uitgave van de bewoners van Oudheusden in samenwerking met de gemeente Heusden in het kader van het programma Hart! voor Oudheusden. Deze krant wordt in een oplage van 1.400 exemplaren verspreid. Huis-aan-huis in Oudheusden, maar ook op verschillende plaatsen in de gemeente. Digitaal is de krant beschikbaar op: Facebook (<https://www.facebook.com/HartslagOudheusden>) en www.heusden.nl/Actueel/Projecten/Hart_voor_Oudheusden.

Aanleveren kopij via info@hartvooroudheusden.nl voor 11 september 2013. De volgende uitgave van Hartslag verschijnt 2 oktober 2013.