



De KRACHT van America

Beschrijving van een proces om samen met de gemeenschap
America, zorg en leefbaarheid voor de toekomst in te richten.

INHOUD

	Woord vooraf	pag 05
1	Samen zorgen, America en het GCA	pag 06
2	Dorpscafés	pag 09
3	Dorpspanel	pag 12
4	Dorpsdagboek	pag 16
5	Hoe gaan we verder?	pag 20



TREF

AMERICA
MUZIEK VER. S' CAECILIA

Bücherei
Lümmelthun

08-

PREMIER

WOORD VOORAF

America is een vitaal dorp. We hebben dat in de afgelopen twee jaar op vele momenten ervaren. Gestimuleerd door huisarts Jan van Dongen begon in 2010 het proces om een Gezondheidscentrum in America (GCA) te realiseren. Vanaf het begin was de bedoeling om de gemeenschap America nauw bij dat proces te betrekken. De Cliëntenraad van het GCA ging daarom op zoek naar een antwoord op de vraag, hoe je het dorp daadwerkelijk mee kunt laten bouwen aan een gezondheidscentrum dat van en voor de gemeenschap is. Daarvoor werd medio 2012 een projectplan Pionieren met Patiëntenparticipatie opgesteld. Een subsidie van het Maashorstfonds en van de gemeente Horst aan de Maas maakte het mogelijk om met dat plan aan de slag te gaan. Daarvoor werd de Werkgroep Dorpskracht ingericht, bestaande uit de Dorpsraad America, de Cliëntenraad en het bestuur GCA en ondersteunt door Synthese. Eén van de onderdelen van het projectplan Pionieren met Patiëntenparticipatie was, dat we een werkboek zouden maken, waarin we onze ervaringen opschrijven. Dat werkboek ligt nu voor u.

In de vele bijeenkomsten van de Werkgroep Dorpskracht, de Cliëntenraad, de Dorpsraad America en de dorpscafés bleek steeds weer een grote bereidheid van mensen om zich in te zetten voor de leefbaarheid en de zorg in America. We willen al diegenen die meegewerkt hebben aan de dorpscafés, het dorpspanel en het

dorpsdagboek van harte bedanken voor hun enthousiaste inbreng. Dank ook aan de gemeente, die ons ondersteund heeft met advies, menskracht en middelen. Verder hebben we veel steun ondervonden van Synthese, in de persoon van Alle Postmus. Een speciaal woord van dank gaat naar Marly Engels die veel werk heeft verricht om de panel-enquête, het dorpsdagboek en dit werkboek te realiseren.

Leeswijzer

Zoals gezegd willen we met dit werkboek verslag doen van onze ervaringen in de afgelopen periode. We doen dat in de eerste plaats om alle deelnemers te informeren over het proces waar ze een bijdrage aan geleverd hebben. Verder willen we met deze beschrijving onze ervaring ook aan anderen doorgeven. We hebben ervaren dat daar veel belangstelling voor is omdat leden van de werkgroep Dorpskracht al op diverse plekken het verhaal van America mochten vertellen.

In hoofdstuk 1 leggen we de achtergrond van het hele project uit. De belangrijkste bouwstenen, dat wil zeggen de dorpscafés, het dorpspanel en het dorpsdagboek worden in de volgende hoofdstukken besproken. In hoofdstuk 5 beschrijven we hoe we met de Dorpsmarkt van 18 december tot een voorlopige afsluiting zijn gekomen. Voorlopig omdat het proces doorgaat. Tijdens de Dorpsmarkt bleek dat er veel energie in het dorp aanwezig is om met alle ideeën die naar voren zijn gekomen, aan de slag te gaan. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de kracht van America alleen maar zal groeien in de komende periode.

De Werkgroep Dorpskracht

**Ruud Baltussen, Jan Driessen, Hay Engels, Marly Engels,
Hilske Feitsma, Marco Hesp en Ben van Essen**

1 SAMEN ZORGEN

America en het GCA

Het initiatief voor de oprichting van het Gezondheidscentrum America komt van huisarts Jan van Dongen. Jan van Dongen is reeds 30 jaar huisarts in America en wil graag voor de toekomst - als hij gestopt is - de eerstelijnszorg (waaronder de huisartsenzorg) in America behouden. In 2010 heeft hij het initiatief genomen om met andere partijen te komen tot een gezondheidscentrum in America. Uitgangspunt is een gezondheidscentrum waarin zich naast de huisartspraktijk en apotheek ook andere disciplines huisvesten en waarbij er sprake is van nauwe samenwerking tussen de diverse disciplines, met als doel laagdrempelige zorg. Om de verbinding met het dorp te maken start in 2010 een gebruikersadviesgroep die de volgende missie/visie opstelt:

Missie: Het Gezondheidscentrum America is de aanbieder van zowel geïntegreerde en laagdrempelige eerstelijns zorg als maatschappelijke dienstverlening in America en omgeving. In nauwe onderlinge samenwerking wordt de zorg afgestemd op de behoefte van de cliënt, waardoor er kwalitatief hoogwaardige, professionele en doelmatige zorg wordt geboden dicht bij huis. Deze combinatie van zorg en welzijn in één gebouw in America draagt bij aan een optimaal leefklimaat voor jong en oud.

Visie: Over vijf jaar is Gezondheidscentrum America het eerste aanspreekpunt voor zorg en maatschappelijke dienstverlening in America en omgeving. Het centrum biedt een inspirerende werkomgeving waarin men streeft naar een verregaande samenwerking tussen de participanten van zorg en welzijn. De cliënt staat centraal en het zorgaanbod wordt daarop afgestemd waarbij de cliënt een actieve rol speelt binnen zijn zorgvraag. Eigen verantwoordelijkheid is hierbij het uitgangspunt. Dit resulteert in een leefomgeving waar mensen met plezier oud kunnen worden.

In juli 2011 wordt de Stichting Gezondheidscentrum America opgericht. Na een verkenningsperiode, waarin onder andere een expertmeeting werd georganiseerd en een businessplan opgesteld werd, gaat het bestuur GCA samen met haar partners (Dorpsraad America, Gemeente) langs twee ontwikkellijnen aan de slag:

Ontwikkellijn 1: ontwikkeltraject gebouw

Hierbij gaat het om het zoeken van een instantie die het GCA wil bouwen. Nadat twee woningcorporaties afhaakten, kiest het bestuur voor zelf bouwen. Daarbij wordt gekozen voor de locatie van de huidige huisartsenpraktijk.

Ontwikkellijn 2: Dialoog met het dorp

Onder leiding van de Cliëntenraad worden verschillende stappen gezet om de verbinding te maken tussen het dorp en het GCA. Daarbij verbreed de dialoog zich van een gesprek over de invulling van een gebouw naar een dialoog over de vraag: hoe willen we de kracht van America voor de zorg en voor de leefbaarheid samen inrichten?

Deze rapportage gaat vooral over hoe we ontwikkellijn 2 tot nu toe ingevuld hebben. We brengen de verschillende stappen in beeld, namelijk:

- Opstellen van het projectplan Pionieren met Patiëntenparticipatie (zie beneden)
- Organisatie van Dorpscafés en Dorpsmarkt zie hoofdstuk 2)
- Inrichting Dorspanel (zie hoofdstuk 3)
- Dorpsdagboek (zie hoofdstuk 4)

Het Projectplan Pionieren met Patiëntenparticipatie in America

De ontwikkeling van de patiëntenparticipatie is in handen van een werkgroep, die in de persoon van Jan Driessen vertegenwoordigd is in het stichtingsbestuur. Deze werkgroep onderzoekt de mogelijke vormgeving van patiëntenparticipatie in het Gezondheidscentrum. Uitgangspunt is te komen tot stap 4/5 van de Participatieladder. De patiënt (of breder: de gemeenschap) bepaalt de doelen en prioriteiten van een activiteit/organisatie. Primair komt de regie voor de zorg bij patiënten te liggen. Professionals krijgen feitelijk een advise-



rende rol en toetsen de vooraf gestelde randvoorwaarden. In de periode van verkenning is gebleken dat er nog weinig voorbeelden zijn van cliëntenparticipatie, zoals het GCA die nastreeft. Daarom heeft de werkgroep Cliëntenraad het projectplan "Pionieren met patiëntenparticipatie" opgesteld. Met de uitvoering van dat plan wordt de periode tot de daadwerkelijke start van het GCA benut om te komen tot een zich permanent ontwikkelende organisatie van patiëntenparticipatie waarmee de bewoners van America daadwerkelijk invloed hebben op de keuzes en gang van zaken in het Gezondheidscentrum. Het projectplan omvat de volgende onderdelen:

**“EEN LEEFOMGEVING WAAR MENSEN MET
PLEZIER OUD KUNNEN WORDEN.”**



- **Opbouw expertise:** ophalen van kennis en goede voorbeelden die we kunnen benutten. Bijvoorbeeld contacten met Elsendorp, Ysselsteyn etc.
- **Instellen van een DorpsPanel:** inwoners van America e.o. worden via een panel betrokken bij de ontwikkeling van het GCA. Daarvoor is een adressenbestand opgebouwd dat wordt benut om vragenlijsten uit te zetten en informatie over de ontwikkelingen rond het GCA door te geven. Voorjaar 2013 is de eerste enquête uitgezet. In hoofdstuk 3 geven we de uitkomsten weer.
- **Dorpsdagboek Gezond America.** De ervaring leert dat sommige doelgroepen (bijv. jeugd) minder participeren in een panel. Daarom zijn we via een creatieve benadering op zoek gegaan naar die doelgroepen, om informatie te verzamelen over de zorgvraag/zorgkracht en wensen/mogelijkheden rond gezondheid en leefbaarheid. Daarvoor heeft voor de zomer van 2013 een Dorpsdagboek gecirculeerd. In hoofdstuk 4 gaan we daar nader op in.
- **Bouw-werkgroep.** Er is een werkgroep samengesteld van Amerikanen die in de bouw actief zijn. De werkgroep verdiept zich in de wensen en mogelijkheden van het gebouw, waarin het GCA wordt ondergebracht.
- **Communicatie:** goede communicatie is een belangrijke basis voor patiëntenparticipatie. Daarvoor is een communicatietraject gestart gericht op bijv. het Peelklokje, organisatie van Dorpscafés, informatieverstrekking in de Dorpsraad America, aanwezigheid bij bijeenkomsten zoals Kom Aan de brug, en lezingen geven aan geïnteresseerden (bijvoorbeeld Kronenberg, gemeentelijke bijeenkomsten, Rotary). Er is een website aan-

gemaakt over het Gezondheidscentrum om mensen van informatie te voorzien over de voortgang van het centrum (<http://www.gezondheidscentrum-america.nl/>). Ook is er een Facebookpagina van het Gezondheidscentrum aangemaakt (<https://www.facebook.com/gezondheidscentrumamerica>).

- **Permanente adviesrol.** Naast genoemde activiteiten vervult de werkgroep Cliëntenraad een permanente adviesrol naar het Stichtingsbestuur.
- **Werkboek Patiënten-participatie GCA.** De activiteiten zoals hiervoor genoemd zouden worden opgenomen in een Werkboek Patiëntenparticipatie. Dat gebeurt nu in de vorm van dit document onder de titel De kracht van America.

Van het Maashorstfonds (Rabobank Maashorst) werd een subsidie van € 5000 verkregen voor de uitvoering van het projectplan. Ook de gemeente droeg haar steentje bij in de vorm van morele en financiële ondersteuning (€ 1500) en het mogelijk maken van ondersteuning door Synthese.

Voor de uitvoering van het projectplan werd een aparte werkgroep Dorpskracht ingesteld, bestaande uit leden van de werkgroep Cliëntenraad, de Dorpsraad America, Synthese, bestuur GCA en onderzoekster Marly Engels. Speciaal mag de naam van Ruud Baltussen vermeld worden die veel werk verricht heeft in het kader van de organisatie van het Dorpspanel, het Dorpsdagboek en de Bouw-werkgroep.

2 DORPSCAFÉS

In dit hoofdstuk geven we beknopt weer wat de uitkomsten waren van de Dorpscafés, zoals die samen met de Dorpsraad America georganiseerd worden.

Eerste dorpscafé

Op 28 september 2011 wordt in samenwerking met de Dorpsraad America een eerste Dorpscafé (brainstormsessie) georganiseerd over de mogelijkheden en wensen voor een Gezondheidscentrum in America. Na enkele inleidingen gingen de circa 60 aanwezigen met elkaar in discussie over de kansen van het GCA voor de gemeenschap, hetgeen de volgende kernpunten opleverde:

- Het GCA moet een stimulans voor de leefbaarheid worden. Een laagdrempelige plek waar bewoners elkaar ontmoeten rond het thema "gezond leven". Een multifunctioneel gebouw waar men gezondheidsdiensten ophaalt, maar ook zelf inbreng levert via bijv. gespreksgroepen, samen koken of uitwisseling van vrijwillige diensten. Daarbij zou oog moeten zijn voor de verschillende groepen zoals jeugd, moeders, ouderen, arbeidsmigranten etc.;
- Het zou mooi zijn als we samen zoveel mogelijk gezondheidsdiensten in het GCA bij elkaar kunnen brengen;
- Gezond leven betekent onder andere sport. Het GCA zou daarin kunnen stimuleren;
- Aanvullend op de professionele zorg wordt de zorg voor elkaar steeds belangrijker. Het GCA zou een rol moeten vervullen om het "samen zorgen" te versterken (bijvoorbeeld mantelzorg);
- Naast zorg zijn ook andere voorzieningen nodig, zoals geschikte woningen, verenigingen, vervoer, technische hulpmiddelen inclusief vormen van e-health. Al die voorzieningen moeten niet

naast elkaar werken, maar samenwerken (met het gezondheidscentrum);

- Om hun weg in het aanbod van zorg te vinden hebben mensen behoefte aan één loket. Het GCA zou daar een rol in moeten spelen als een soort wegwijzer.

Tweede dorpscafé

Op 17 juni 2013 wordt een tweede dorpscafé gehouden. Dit keer niet alleen over het Gezondheidscentrum maar tevens over de toekomst van America op uiteenlopende gebieden.

Via de methode van Waarderend Onderzoek wordt de aanwezigen gevraagd in subgroepen te dromen over hoe zorg en welzijn in America ingevuld kunnen worden en welke rol het GCA daarbinnen zou kunnen spelen. Buiten de kernpunten die al in het eerste dorpscafé aan de orde kwamen, kwamen de volgende punten bij deze bijeenkomst naar voren:

- America heeft erg veel voorzieningen, hier zijn de inwoners trots op. Het is wel zaak deze voorzieningen te behouden. Er moet voldoende gebruik gemaakt worden van de voorzieningen en voor ondernemers is het van belang opvolging te vinden;
- De vervoersmogelijkheden zouden beter kunnen. Op dit moment is het lastig om ergens te komen met het openbaar vervoer;
- Het zou mooi zijn als de huisvesting aan de behoeften aangepast kunnen worden, zowel voor jong als voor oud. Verder zou het WoZoCo een passende plek zijn voor hulpbehoevende ouderen, vooral nu ouderen steeds langer thuis blijven wonen omdat verzorgingshuizen zoals wij die tot nog toe kennen, ophouden te bestaan. Hier zou ook de juiste hulp aanwezig moeten zijn voor deze ouderen;
- Een sportaccommodatie waarbij verschillende verenigingen samenwerken, eventueel met buurtdorpen. Hierbij zou men ook kunnen denken aan een multifunctioneel centrum, waar niet alleen sport, maar ook ontmoeten centraal staat;
- Meer activiteiten voor de jeugd zijn gewenst. Voor kinderen

tussen de 12 en 18 jaar zou er meer georganiseerd kunnen worden, zowel op uitgaansgebied als op activiteiten voor overdag. Ook met het oog op de verhoging van de leeftijd voor het drinken van alcohol kunnen deze activiteiten helpen de jeugd uit keten weg te houden en het gebruik van alcohol te ontmoedigen. Tevens zou hiermee meer jeugd voor het dorp behouden kunnen worden;

- Inwoners zouden graag zien dat de eenzaamheid verminderd wordt onder ouderen. Hierbij kan gedacht worden aan een centraal punt waar niet alleen ouderen, maar ook andere bevolkingsgroepen samen kunnen komen voor een kopje koffie en een praatje. Een andere mogelijkheid is dat inwoners elkaar meer gaan helpen. Ook kinderen kunnen hier al vroeg mee in aanraking worden gebracht door middel van projecten op school. Op deze manier wordt de eenzaamheid verminderd en de vermindering aan professionele hulp deels opgevangen;
- Kinderen moeten vaak van buiten de bebouwde kom naar school fietsen en hierbij is het van belang dat dit op een veilige manier kan gebeuren. Hierbij kan gedacht worden aan fietspaden en oversteekplaatsen. Ook voor mensen die naar Venray of naar het station moeten fietsen is het belangrijk dat dit op een veilige manier kan.

Dorpsmarkt

Op 18 december 2013 wordt een dorpsmarkt gehouden. In de eerdere dorpscafés, de enquête aan het dorpspanel (hoofdstuk 3) en de dorpsdagboeken (hoofdstuk 4), zijn verschillende wensen en ideeën over America aangekaart. Deze ideeën zijn voor de Dorpsmarkt in verschillende thema's ondergebracht. Het idee van de Dorpsmarkt is dat mensen twee thema's uitkiezen die zij het meest interessant vinden en hierover in groepen gaan discussiëren en gaan nadenken over mogelijke oplossingen. Bij alle thema's zijn smaakmakers gevraagd iets te vertellen over de huidige situatie van het betreffende thema, wat voor mogelijkheden er liggen en wat



voor initiatieven er al spelen.

Het doel van de avond is dat mensen zich melden die zich in willen zetten door in een werkgroep de wensen en ideeën van de inwoners over de toekomst van America aan te gaan pakken. Zo zouden er verschillende werkgroepen kunnen ontstaan zodat wensen ook werkelijkheid worden.

In hoofdstuk 5 kunt u lezen wat de uitkomsten zijn van deze avond en hoe de toekomst van de werkgroepen eruit zal zien.

3 DORPSPANEL

De komende jaren zullen er grote veranderingen op America afkomen. Onder andere vanwege de demografische ontwikkelingen die America doormaakt, waarbij er in de toekomst minder jongeren en meer ouderen zullen zijn. Ook zal door beslissingen vanuit de overheid de gemeenschap meer verantwoordelijkheid krijgen voor de zorg. Om deze redenen is het belangrijk om te weten wat de vraag is van de Amerikaanse bevolking wat betreft voorzieningen op het gebied van zorg en welzijn, en wat America en haar bewoners hierbij kunnen bieden.

Om deze vraag te beantwoorden heeft de Werkgroep Zorgkracht een vragenlijst opgesteld. In de lijst staan drie punten centraal:

- De vraag vanuit het dorp
- Het aanbod in het dorp
- De kracht van het dorp

De vragenlijst is door een burgerpanel uit America ingevuld. Het panel bestaat nu uit 56 inwoners van America, van 22 tot 67 jaar oud. Het doel is dat het panel periodiek vragen voorgelegd krijgt, om de inrichting van zorg en welzijn mee te bepalen. De vragenlijst die nu ingevuld is, was de start van het panel en was tevens bedoeld om ervaring op te doen met een internet-enquête. Gezien de mooie respons concluderen we dat de proef zonder meer geslaagd is.

Uit de enquête konden de volgende conclusies getrokken worden:

Het aanbod van America

De meeste woningen van onze respondenten hoeven in de toekomst niet aangepast te worden aan woonwensen. Daarbij zijn er een aantal woningen van onze respondenten die niet aangepast kunnen worden aan toekomstige woonbehoeften. Daarom zal, met het oog op de vergrijzing, in de gaten gehouden moeten worden dat er genoeg woningen zijn die bewoond kunnen worden door zorgbehoevende ouderen of invaliden. Deze woningen moeten gelijkvloers zijn, met een badkamer en slaapkamer op de benedenverdieping en liefst niet te groot. Op dit moment voldoen de woningen echter nog aan de wensen van de respondenten.

Van de cafés, sportaccommodaties en supermarkten/winkels wordt in America nog volop gebruik gemaakt. Het kerkbezoek is daarentegen niet erg hoog, degenen die er nog komen zijn op een enkeling na allemaal 55+. Dit houdt in dat de behoefte aan de kerkvoorziening op den duur af zal nemen, als men aanneemt dat de mensen die op dit moment niet naar de kerk gaan dit ook niet doen als ze ouder zijn. De belbus/regiotaxi wordt niet veel gebruikt door Amerikanen, de reden hiervan is onduidelijk. Veel mensen uit de laagste leeftijdscategorie hebben zelfs geen weet van het bestaan van de belbus/regiotaxi.

Enkele voorzieningen die America biedt zijn niet bekend bij de respondenten, zoals de BoodschappenPlusBus en de dagopvang. Hier zou meer bekendheid aan gegeven kunnen worden. Veel voorzieningen zoals "Senioren aan de computer", het Eetpunt, Fysiotherapie, de Thuiszorg en Synthese zijn wel bekend, maar er wordt weinig tot geen gebruik van gemaakt. Dit komt waarschijnlijk doordat deze voorzieningen met name gebruikt worden door mensen vanaf ongeveer 65 jaar, terwijl bijna al onze respondenten jonger zijn.

Van de voor- en naschoolse opvang en de kinderopvang wordt op dit moment niet veel gebruik gemaakt door de respondenten. Dit komt mede doordat de meerderheid van de respondenten 40+ is en geen kleine kinderen meer heeft. Opvallend is wel dat de meeste mensen die de voor- en naschoolse opvang en kinderopvang niet kennen, een huishouden hebben met kinderen. Dus wellicht zou er meer bekendheid aan ouders gegeven kunnen worden over het bestaan van deze voorziening in America.

Buiten de voorzieningen die America op dit moment al biedt, bestaat er een groot aanbod in mensen die een helpende hand willen en kunnen bieden. Bijna iedereen wil familie, vrienden of burens ergens mee helpen en de helft geeft aan ook onbekenden te willen helpen. Dit zal in de toekomst ook erg belangrijk zijn omdat er vanuit de overheid verlangd wordt dat mensen meer vrijwillig voor elkaar zullen zorgen. De bewoners van America zijn bereid anderen op verschillende gebieden te helpen. Iedereen heeft zo zijn eigen vaardigheden, hobby's en kennis ontwikkeld, waardoor er op elk gebied wel mensen zijn die andere mensen zouden willen helpen. Daarbij geven de meeste respondenten aan dat ze het fijn vinden om iets voor anderen te betekenen en dan maakt het niet veel uit wat voor taken dat dan precies zijn. Het zou kunnen helpen om mensen die bepaalde hulp zoeken en mensen die deze hulp kunnen en willen bieden, bij elkaar te brengen.

De vraag van de bewoners van America

Sed eget purus sit amet magna porta consequat quis vel nisl. Wat opvalt wat betreft de vraag van de bewoners van America ten aanzien van het gezondheidscentrum, is dat ze vooral willen dat de voorzieningen die er nu zijn zo blijven en samengevoegd worden binnen het nieuwe gezondheidscentrum. Hierbij zijn de huisarts, fysiotherapie, de apotheek en bloed prikken het belangrijkste. Ook zien de bewoners van America hier nog graag een tandarts bij en

een loket voor de Thuiszorg. Verder zien de bewoners van America graag verschillende soorten therapieën in het gezondheidscentrum van America, evenals een uitleenpunt van het Groene Kruis, een consultatiebureau, een fitnessruimte, een dagbesteding voor ouderen en yogalessen.

Wat buiten de voorzieningen in het gezondheidscentrum nog erg gemist wordt, is een goed netwerk van openbaar vervoer. In dat kader is opvallend dat van de regiotaxi/belbus niet veel gebruik gemaakt wordt. Veel mensen hebben zelfs geen weet van het bestaan van dit vervoermiddel. Vooral ouderen hebben hierdoor moeite om buiten America te komen om bijvoorbeeld naar het ziekenhuis te gaan of voor een bezoekje aan het centrum van Horst. Ook bestaat de behoefte aan een grotere sportaccommodatie. Hierbij wordt aangegeven dat er een behoefte is aan een multicultureel centrum waar sport en ontmoeting samengaan.

Om America leefbaar te houden willen de Amerikanen hun huidige voorzieningen proberen te behouden. Ze denken ook dat het belangrijk is genoeg betaalbare woningen voor jongeren te creëren, zodat deze niet wegtrekken uit America. Verder zouden er genoeg woningen moeten zijn die aangepast zijn op (zorgbehoevende) ouderen of invaliden, dit met het oog op de vergrijzing en de maatregelen die de overheid nu doorvoert om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

De Amerikanen hopen dat er in de toekomst genoeg betrokkenheid getoond wordt en er veel samengewerkt gaat worden. Dit is nodig om het dorp leefbaar te houden. Mensen moeten verantwoordelijkheid nemen voor de gebeurtenissen in het dorp. Gelukkig geven de meeste respondenten aan dat ze graag anderen een handje willen helpen. Dit zal zorgen voor een grote samenhang in het dorp.

De kracht van America

De grootste kracht van America zijn de inwoners. Bijna iedereen is bereid iemand een helpende hand te bieden waar dat nodig is. Het is belangrijk dat de mensen die hulp nodig hebben en degene die hulp kunnen en willen bieden bij elkaar gebracht worden, zodat deze kracht optimaal benut wordt. Wanneer een cultuur bestaat waarin mensen elkaar willen helpen, krijg je meer betrokkenheid bij het dorp en dit houdt het dorp leefbaar. Op dit moment wordt deze kracht nog onvoldoende benut, maar het is zeker een kans om hier meer uit te halen, met het oog op een terugtrekkende overheid. Een andere kracht die America heeft zijn de voorzieningen die het nu biedt. De bewoners zijn tevreden met het aanbod dat er nu ligt, al hebben ze nog wel wensen op enkele punten. Maar enkele respondenten geven realistisch aan dat het voor zo'n klein dorp wellicht niet mogelijk is om in alle behoeften van de bewoners te voorzien.

Dus als de voorzieningen die America nu heeft gehandhaafd en eventueel uitgebreid kunnen worden, en mensen bereid blijven elkaar te willen helpen, zal America in de toekomst een krachtig dorp blijven waarbij betrokkenheid en samenwerking centraal zullen staan.

**“WANNEER EEN
CULTUUR BESTAAT
WAARIN MENSEN
ELKAAR HELPEN,
KRIJG JE MEER
BETROKKENHEID BIJ
HET DORP EN DIT
HOUDT HET DORP
LEEFBAAR.”**



4 DORPS- DAGBOEK

Het dorpspanel heeft een goed beeld gegeven van de wensen wat betreft zorg en welzijn in America. Dit beeld was niet geheel representatief omdat de leden van het panel maar een beperkte leeftijdsgroep omvat en vooral bestaat uit actieve inwoners. Ook bestond de vragenlijst met name uit gesloten vragen waardoor eigen initiatief en ideeën niet de volledige vrijheid kregen.

Om elke leeftijdsgroep aan het woord te laten hebben we 20 dorpsdagboeken uitgedeeld in het dorp aan verschillende leeftijdsgroepen: jongeren (13 tot 24 jaar), gezinnen (25 tot 55 jaar) en senioren (56 en ouder). Tevens hebben we dorpsdagboeken uitgedeeld bij de oudste basisschooljeugd en enkele welzijnsinitiatieven (dagopvang, eetpunt). De dagboeken werden ingevuld en vervolgens doorgegeven aan een inwoner van America uit dezelfde leeftijdscategorie. Met behulp van het dorpsdagboek wilden we bewerkstelligen dat mensen gaan nadenken over de vraag: "Wat maakt het prettig wonen in America?" Ontvangers van het dorpsdagboek konden visie, wensen en ideeën over de toekomst van America schetsen op allerlei gebieden en dit kon iedereen op geheel eigen wijze invullen.

Uiteindelijk hebben we van in totaal 217 personen visies ontvangen door middel van de dorpsdagboeken. Al die visies vindt u terug in dit eindverslag. De visies zijn geanalyseerd en samengevoegd tot een aantal belangrijke onderwerpen, om er een overzichtelijk geheel van te maken. De onderwerpen zijn onderverdeeld in 7 thema's: America dat stiët, Samen zorgen, Ontmoeten, Verbindingen, Pret-

tig wonen, Brood op de plank en Opgroeien. In het thema America dat stiët zijn alle onderwerpen opgenomen waar de inwoners van America trots op zijn. In de andere thema's zijn de onderwerpen opgenomen waar de Amerikanen denken dat er nog winst te behalen valt. In het onderstaande overzicht zijn de verschillende thema's in samenhang afgebeeld. Hierbij moet nog vermeld worden dat het hier om meningen van inwoners van America gaat. Als deze punten tot actiepunten gaan leiden, zal nog eerst gekeken moeten worden in hoeverre ze op een breder draagvlak berusten.



De onderwerpen die door de Amerikanen het meest zijn aangekaart in de dorpscafés, de enquête en de dagboeken zijn ingekort tot begrippen en geplaatst onder een of meerdere thema's. Hieronder worden schema's weergegeven voor elk thema, met de begrippen die bij dat thema horen. Deze begrippen worden in verschillende groottes afgebeeld, waarbij de grootste begrippen inhouden dat ze vaak genoemd worden door de inwoners van America, en de kleinste begrippen minder vaak zijn genoemd. In het kort worden hier de grootste onderwerpen besproken per thema. Dit wil niet zeggen dat de niet besproken onderwerpen minder belangrijk zijn, maar deze worden minder aangekaart door de inwoners van America.

America dat stiët

Zelfstandigheid

Gezondheidscentrum

Muziek

Voorzieningen

leefbaarheid

Natuur

Dorpsactiviteiten

Samenwerking gemeenschap

Zoals gezegd laat het thema America dat stiët zien wat de inwoners van America waarderen in hun dorp. Een van de zaken waar Americanen trots op zijn is de samenwerking binnen de gemeenschap. Ze hebben het gevoel dat ze altijd terecht kunnen bij een dorpsgenoot wanneer ze hulp nodig hebben. Ook zijn er altijd veel vrijwilligers te vinden wanneer er iets georganiseerd wordt. Dit gebeurt ook regelmatig. Volgens de inwoners zijn er in America veel activiteiten en verenigingen voor jong en oud en voor mensen met verschillende interesses, waardoor de leefbaarheid hoog is.

Niet alleen door de vele activiteiten, maar ook door de vele voorzieningen zoals de winkels, de bakker, enkele cafés, enz. die America heeft, is de leefbaarheid hoog. Americanen zijn er trots op deze voorzieningen te hebben en hierdoor zelfstandig te kunnen zijn, zodat ze voor de eerste levensbehoeften niet naar een naburig dorp hoeven.

Het is opvallend dat zowel bij de dorpscafés, als in de enquête en de dorpsdagboeken, naar voren kwam dat de inwoners van America trots zijn op hun dorp. Dat ze waarderen wat er nu allemaal is en voornamelijk hun wens is dit ook zo te kunnen behouden. Vanuit

deze positieve punten is gekeken wat er nog beter zou kunnen in America.

Samen zorgen

Betere mogelijkheden zorg aan huis creëren

Jong helpt oud

Vrijwilligersloket opzetten

Zorgvraag koppelen aan zorgaanbod

Zorgcoördinator benoemen

Groengroepen creëren

Meer sociale betrokkenheid

Vrijwilligers creëren

Betere faciliteiten mantelzorgers

Bij het thema Samen zorgen komt vaak aan bod dat mensen de zorgvraag aan het zorgaanbod gekoppeld willen zien. Dit komt ook uit de enquête van het dorpspanel sterk naar voren. Mensen geven aan anderen te willen helpen, maar vaak weten ze niet waar ze het dan moeten zoeken en wie er hulp nodig heeft. Wanneer iemand hulp nodig heeft, op wat voor gebied ook, zou deze persoon gekoppeld moeten worden aan iemand die deze hulp kan bieden. Dit zou sporadisch kunnen zijn, maar ook voor vast. Hierbij is het belangrijk nieuwe vrijwilligers te werven. Deze zouden ook gezocht kunnen worden in de jongere generatie, waarbij je kinderen leert dat er mensen zijn die hulp nodig hebben en je deze laat helpen. Ook het begrip meer sociale betrokkenheid hangt hiermee samen. Met meer sociale betrokkenheid kan er meer hulp geboden worden aan hulpbehoevenden en kunnen ook bijvoorbeeld eenzame ouderen geholpen worden aan meer gezelschap.

Ontmoeten

Betere samenwerking verenigingen

Meer uitgaansgelegenheden jeugd

Jeugd laten meedenken

Multifunctioneel centrum creëren

(Sporthal / Gemeenschapshuis)

Eenzaamheid voorkomen

Gezamenlijke sportaccommodatie bouwen

Jeugd ontmoetingsruimte creëren

Veroudering gymzaal oplossen

Meer sociale betrokkenheid

Betere samenwerking buurtdorpen

Bij het thema ontmoeten is het bouwen van een multifunctioneel centrum een punt dat vaak terugkomt. Dit kan opgesplitst worden in twee onderwerpen, een sportaccommodatie en een gemeenschapshuis. Inwoners van America zouden graag verbeterde sportaccommodaties zien, omdat volgens hen zowel de gymzaal als de sportkantine in America verouderd zijn. In een gemeenschapshuis zou men graag een ontmoetingsruimte zien, waar plaats is voor mensen die graag eens een kopje koffie zouden willen drinken en een praatje kunnen maken. Maar ook een plaats waar activiteiten georganiseerd kunnen worden, zodat eenzaamheid in America verlaagd wordt en de sociale betrokkenheid vergroot. Verder is samenwerking een begrip dat vaak genoemd wordt bij dit thema. Samenwerking tussen verenigingen in America, maar ook meer samenwerking tussen buurtdorpen. Met de bevolkingskrimp in het vooruitzicht zullen we ons ook daarvoor open moeten stellen, zodat verenigingen en ondernemingen voort kunnen blijven bestaan.

Verbinden

Opzetten buurtbus

Duurzame energie opwekken

Meer fietspaden

(Station Horst & Venray)

Americaweb vernieuwen

Treinstation

Beter gebruik digitale tijdperk

Overlast sluipverkeer verminderen

Beter gebruik social media

Betere busverbindingen

Betere informatie belbus/regiotaxi

Chatbox gezondheidsvragen opzetten

Zebropaden maken

Betere nutsvoorzieningen buitengebied

Breed gezien kan het thema verbinden opgesplitst worden in twee onderwerpen. De eerste is door inwoners van America met elkaar te verbinden door gebruik te maken van het digitale tijdperk. Met name jongeren, maar ook steeds meer ouderen, maken gebruik van social media en websites om nieuws te delen of te communiceren. Volgens de inwoners van America zou hier meer gebruik van gemaakt kunnen worden. Het tweede kernonderwerp van dit thema zijn de verbindingen qua mobiliteit. Inwoners van America laten weten dat ze de busvoorzieningen in America onvoldoende vinden en dat ze graag meer fietspaden zouden willen zien om de veiligheid op veel gebruikte wegen te verhogen.

Prettig wonen

Betaalbare huurwoningen creëren

Beter aangepaste woningen

Nuttig gebruik bestaande gebouwen

Starterswoningen creëren

Juist gebruik WOZOCO

Juist gebruik seniorenwoningen

Groenbehoud

Goedkope koopwoningen creëren

Wandelpaden uitbreiden

Wandel/fiets/schaats routes Peel maken

Het thema prettig wonen gaat met name over de woningbehoeften in America. Hierbij geeft men aan dat het voor jongeren lastig is om een betaalbare woning te vinden, vooral als men zich nog geen koopwoning kan veroorloven en wil gaan huren. Ook wordt gezegd dat er behoefte is aan starterswoningen en goedkope koopwoningen. Dit laatste niet alleen voor jongeren, maar ook voor senioren. Bij seniorenwoningen geeft men aan dat deze veelal niet gebruikt worden door mensen waar seniorenwoningen voor bedoeld zijn, ditzelfde geldt voor het WoZoCo. Buiten de woningbehoeften wordt er ook aangegeven dat ervoor gezorgd moet worden dat America groen blijft, en dat wandelpaden in dit Amerikaans groen soms wel uitgebreid mogen worden, met name in de Peel.

Brood op de plank

Ondernemers stimuleren

Investeren in innovatie

Kopen bij eigen ondernemers

Beter gebruik maken van toerisme

Stimuleren opvolging ondernemers

Americanen zijn trots op de vele ondernemers die ze hebben, maar met de toenemende bevolkingskrimp is het maar de vraag of en hoe de ondernemers voort kunnen bestaan. Aangegeven wordt dat het van belang is om te kopen bij eigen ondernemers. Ook is het van

belang om nieuwe ondernemers te stimuleren, voor het creëren van zowel nieuwe ondernemingen als de opvolging van bestaande ondernemingen. Door het dorp meer het middelpunt te laten zijn van toerisme dat ontstaat door Park De Limburgse Peel en Het Meerdal, zouden deze ondernemers hier voordeel uit kunnen halen.

Opgroeien

Betere verkeersveiligheid

Terugkomst verkeersbrigadiers

Anderen helpen stimuleren

Meer jeugd behouden

Meer uitgaansgelegenheden jeugd

Grasveld op speelplaats maken

Meer jeugdactiviteiten

Betere fietspaden buitengebied

Modernisering speeltuinen

Meer fietsrekken op school

In het thema opgroeien komt veelal naar voren dat er voor de jeugd van 12 tot en met 18 te weinig activiteiten zijn. Juist voor deze groep is het belangrijk America aantrekkelijk te houden zodat ze hier ook na hun 18e blijven wonen. Voor de jeugd van deze leeftijd zijn er geen uitgaansmogelijkheden in America, terwijl het met de verhoogde alcoholleeftijd juist van belang is deze groep niet in keten te laten verdwijnen, omdat hier de controle laag is.

Een ander thema binnen opgroeien is de verkeersveiligheid. Veel kinderen buiten de bebouwde kom zouden graag meer fietspaden zien. Ook de terugkomst van brigadiers of zebrapaden bij de basisschool en andere belangrijke oversteekpunten voor schoolkinderen zouden een verbetering zijn voor de verkeersveiligheid.

5 HOE GAAN WE VERDER?

Uitkomsten Dorpsmarkt 18 december 2013

Over de verschillende thema's uit hoofdstuk 4 is in de dorpsmarkt op 18 december gediscussieerd en er zijn mogelijke oplossingen bedacht. Het doel van deze dorpsmarkt was om werkgroepen bij elkaar te krijgen die met een bepaald onderwerp aan de slag gaan. Per thema wordt kort genoemd wat er besproken is in de dorpsmarkt en bij welke onderwerpen zich vrijwilligers hebben aangemeld om in werkgroepen aan de slag te gaan.

Samen zorgen

In deze groep is met name besproken wat er gedaan kan worden om de zorgvraag (of zorgondersteuning) in America aan het zorgaanbod gekoppeld te krijgen. Vaak is ondersteuning snel nodig, dit kan bereikt worden door gebruik te maken van internet, een loket of een telefoonnummer. Verder is laagdrempeligheid belangrijk, en ook het netwerk van de hulpbehoevende moet een aanvraag in kunnen dienen. Een idee is om binnen de huidige ouderenverenigingen een werkgroep te vormen. Deze mensen kennen elkaar, zitten vaak in hetzelfde schuitje en dit zorgt voor een vertrouwensband. Een coöperatie kan drempelverlagend werken. Ook kan op deze manier efficiënter met hulpverlening om worden gegaan. Verder wordt er nagedacht over een samenwerking tussen kinderen en ouderen. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van maatschappelijke stages.

Concreet:

Er hebben zich op de dorpsmarkt 7 mensen aangemeld die lid willen worden van de werkgroep binnen het thema Samen zorgen. Zij zullen de komende tijd gaan kijken hoe deze plannen het beste ingevuld kunnen gaan worden.

Ontmoeten

Binnen het thema ontmoeten zijn enkele onderwerpen besproken:

- **Multifunctioneel centrum**

Tennis- en voetbalclub proberen nog altijd aansluiting bij elkaar te zoeken, om een gezamenlijke accommodatie te realiseren, andere verenigingen kunnen aansluiten.

Activiteiten ontplooiën op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Uitbreiding zoeken richting WoZoCo (Aan de Brug) en met het WoZoCo, het Gezondheidscentrum en Wonen Limburg contact onderhouden.

- **Ontmoetingsruimte**

Er is behoefte aan een ontmoetingsruimte (misschien in het Gezondheidscentrum) die voor iedereen toegankelijk is, waar je een kopje koffie kunt krijgen en een praatje kunt maken. Ook dit moet laagdrempelig zijn.

- **Culturele samenwerking**

Culturele lessen voor de jeugd op de basisschool in America. Ondersteuning kan gezocht worden in de organisatie van maandvieringen, de musical en muzieklessen enzovoorts.

- **Vrijwilligers**

Goede communicatie is belangrijk bij vrijwilligers. Ze willen ruimte voor eigen inbreng, maar niet te veel bureaucratie. Ook hier

wordt het idee van een coöperatie geopperd (leefbaarheids-coöperatie). Ook kinderen kunnen gestimuleerd worden om bijvoorbeeld een uur per week vrijwilligerswerk te doen.

Concreet:

- Twee vrijwilligers hebben zich op de dorpsmarkt aangemeld om initiatief te nemen op het gebied van culturele samenwerking. Zij zullen richting de fanfare en de school gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn op dit gebied.
- Er zijn verschillende vrijwilligers die bereid zijn te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn wat betreft een leefbaarheid coöperatie.
- Een vrijwilliger wil gaan kijken waar de mogelijkheden liggen voor het creëren van een ontmoetingsruimte. Hierbij ligt de focus op de functie van de ontmoetingsruimte en welke locatie hiervoor in aanmerking komt.

Verbinden

Er komt hier naar voren dat de belbus niet naar behoren werkt (blijkt ook uit de enquête en de dagboeken), of dat deze niet in de behoefte voorziet. Er zijn verschillende voorbeelden van dorpen in de omgeving die zelf een openbaar vervoermiddel hebben ontwikkeld, er zou gekeken kunnen worden of een van deze voorbeelden ook in America (eventueel in samenwerking met andere buurdorpen) mogelijk zijn.

Verder is het voor ouderen erg moeilijk en tijdrovend om naar het ziekenhuis in Venray of Venlo te reizen met het openbaar vervoer.

Concreet:

Er zijn 3 vrijwilligers die een werkgroep willen vormen om zich te gaan verdiepen in de behoefte van inwoners en de mogelijkheden naar vervoersverbindingen.

Prettig wonen

• Wonen

Er lopen al enkele zaken bij de Dorpsraad America en de Gemeente wat betreft toekomstige woningbouw aan de Lisdodde en eventueel de Wouterstraat.

Wat nu gedaan zou kunnen worden door een werkgroep is het in kaart brengen van de woningbehoefte onder jongeren, wie wil wat voor soort woningen? Hierbij kan overlegd worden met Woonwenz / Wonen Limburg om tegemoet te komen aan de woningbehoefte.

Verder staat de functie van het WoZoCo ter discussie. Er is geen indicatie vereist om in aanmerking te komen voor een woning in het WoZoCo. Een optie is bij een leeg appartement, een huisarts te laten aangeven wie er door gezondheidsredenen geschikt zou zijn om in het WoZoCo te komen wonen. Ook zouden ouderen meer ingelicht kunnen worden over hoe ze zich kunnen aanmelden voor seniorenwoningen.

Ook andere vormen van woningen zijn geopperd. Hierbij kan gedacht worden aan woningen waar ouderen en/of starters gebruikt van kunnen maken of containerbouw. Aangegeven wordt dat de woningen aan de Lisdodde uit huurwoningen zouden moeten bestaan.

• Bewegen in de natuur

Er wordt gekeken of er een fietspad aangelegd kan worden langs de Lorbaan richting Venray en langs de Hoebertweg richting Hegelsom.

Verder wordt er gekeken of er via het Peelklokje vrijwilligers geworven kunnen worden om bestaande wandelpaden te onderhouden.

- **Groenbehoud**

Het onderhouden van het groen door greenteams en buurten gebeurt al op verschillende plaatsen, maar dit zou uitgebreid kunnen worden.

Concreet:

- De Dorpsraad America houdt zich al bezig met het wonen in America. Hierbij willen ze in kaart brengen wat de woningbehoefte is en overleggen met Wonen Limburg / Woonwenz om te kijken wat er mogelijk is.
- 3 Jongeren hebben aangegeven mee te willen denken over de toekomstige woningbouw in America. Dit moet samengaan met de Dorpsraad America.
- Een vrijwilliger geeft aan aan de slag te willen gaan met het onderwerp groenonderhoud en hier een aparte werkgroep voor op te richten.

Brood op de plank

- **Ondernemers stimuleren / Opvolging ondernemers**

Opvolging is voor de huidige winkels in America een probleem. Om de winkels in stand te houden is een zekere koopkracht nodig. Hierbij is het volgende van belang:

- Winkels en diensten zoveel mogelijk onder een dak brengen. Bijvoorbeeld een grotere Spar in combinatie met kleine zelfstandige winkels.
- Inwoneraantal op peil houden door woningbouw (huurwoningen, starterswoningen).
- Kopen bij eigen ondernemers is ook erg belangrijk om winkels/ ondernemers te behouden. Hier zijn Amerikanen zich niet altijd genoeg van bewust.
- Koopkracht van de toeristenparken aantrekken. Dit zou kunnen door toeristen te lokken met vaste fietstochten in

combinatie met bedrijfsbezoeken.

- **Ondernemer stimuleren**

Ondernemers zouden meer in kunnen spelen op innovatie. Samenwerking hierbij kan een meerwaarde zijn. Dit zou ook meer toeristen kunnen lokken. Ook kunnen de ontwikkelingen rond het Park de Peelbergen kansen bieden.

- **Agrarische bedrijven**

Er dreigt langdurige leegstand van vrijkomende agrarische bedrijven en daarmee verloedering van het buitengebied. Voor agrarische woningen waar geen bedrijf meer bij zit is er geen kopersmarkt meer tegenwoordig. Zaken die zouden kunnen helpen zijn bijvoorbeeld ruimere regels voor bedrijven die zich willen vestigen in deze woningen, glasvezel aanleggen in het buitengebied, goed geregelde huisvesting voor arbeidsmigranten of eventueel een sloopregeling voor verouderde stallen.

Concreet:

Twee vrijwilligers organiseren een brainstorm-bijeenkomst over Ondernemen in America met een aantal leden van de OVA en vernieuwende bedrijven in America.

Opgroeien

Om meer activiteiten te creëren voor de jeugd wordt geopperd een Koningsdag te organiseren. Een ander idee is om Cartouche te laten samenwerken met jeugdsozen in de buurtdorpen. Zo kan er bijvoorbeeld elke week in een ander buurtdorp een activiteit georganiseerd worden. Verder geeft Cartouche aan dat ze hun imago willen verbeteren. Dit willen ze doen door meer in contact te komen met ouderen. Ze weten niet helemaal hoe dit aangepakt kan worden.

Ook is gesproken over wat factoren zijn voor jongeren om in hun dorp te blijven wonen. Hierbij komt naar voren dat voorzieningen zoals een supermarkt, een café en verenigingen een rol spelen. Ook zijn vrienden en familie en de beschikbaarheid van betaalbare huur- en koopwoningen belangrijke factoren. Opvallend is dat hoger opgeleiden vaak niet terug komen naar hun dorp.

De directeur van de basisschool geeft aan dat er weinig communicatie is tussen de school en de buitenschoolse activiteiten van de kinderen. De basisschool zou graag weten wat er met de kinderen gebeurt als ze buiten de school zijn, zodat ze hier op school op in kunnen spelen.

Verder wordt er aangegeven dat er in America in verhouding erg veel sterfgevallen zijn door ongelukken waarbij fietsers betrokken zijn, dit is geen veilige situatie voor kinderen en jeugd die naar verschillende scholen in de buurt fietsen.

Concreet:

4 Jongeren geven aan zich bezig te willen houden met het organiseren van een Koningsdag op 26 april voor de jeugd. Verder is er nog een vrijwilliger die zich met de basisschool directeur bezig wil gaan houden met de communicatie tussen de basisschool en de verenigingen van America.

Het vervolg

Met de Dorpsmarkt van 18 december sluiten we het project Pionieren met Patiëntenparticipatie af. Alle stappen die we daarin hebben aangegeven (zie hoofdstuk 1), zijn doorlopen. Dat wil niet zeggen dat het werk klaar is. Integendeel, met de invulling van het projectplan hebben we het fundament gelegd voor een vervolg van het samen bouwen aan zorg en leefbaarheid in America. In

dat vervolg onderkennen we de volgende lijnen, die onderling samenhangen:

1. De realisatie van het Gezondheidscentrum

Het bestuur GCA werkt voortvarend verder aan de realisatie van het gezondheidscentrum. Daarvoor wordt een meerjaren financieringsplan uitgewerkt. Op basis daarvan wordt een interactief ontwerp-proces ingezet om te komen tot een bouwplan, waarbij aangesloten wordt bij de uitkomsten van dit werkboek. Daarvoor wordt onder andere een kwartiermaker aangesteld. Hopelijk kan in de tweede helft van 2014 de bouw aanvangen.

2. De borging van patiëntenparticipatie

Met alle ervaringen die de afgelopen periode opgedaan zijn, gaat de Cliëntenraad GCA aan de slag om de positie en inrichting van de Cliëntenraad opnieuw te bepalen. Vragen zijn bij voorbeeld: moet de naam aangepast worden, hoe benutten we het Dorpspanel optimaal, wat wordt het vervolg van de werkgroep Dorpskracht?

3. Het vervolg van de Dorpsmarkt.

Tijdens de Dorpsmarkt is afgesproken dat de Werkgroep Dorpskracht er voor gaat zorgen dat de vrijwilligers die zich gemeld hebben om met de thema's aan de slag te gaan, ondersteuning krijgen. Het bestuur GCA heeft in de subsidieaanvraag naar de provincie en de gemeente opgenomen dat er een Dorpsondersteuner aangesteld wordt. Dat zal op korte termijn gebeuren. De Dorpsondersteuner gaat met de verschillende startgroepen in overleg om te bezien waar initiatieven mogelijk zijn. Daarbij kijken we ook nadrukkelijk of en hoe we bij andere initiatieven kunnen aansluiten.

Ik vind America een klein gezellig dorpje waarin iedereen elkaar kent, en dat moet ook zo blijven!

Ik denk dat een vaste buslijn naar Horst en Venray wel een toegevoegde waarde zal zijn voor de ouderen van ons dorp, maar ook voor de studenten die bijvoorbeeld naar Station Venray moeten.

Ook vind ik het aanleggen van goedkope starterswoningen in America een goed initiatief voor de toekomst zodat ook de jeugd van America hier een bestaan kan opbouwen!

Altijd gezellig

Moei durpke

Ek vette haas

Rowwen heze

Is heer altijd fieust

Carnaval is lekker gek doen

Allemoal leuke activiteiten



Ik zou het leuk vinden als er op de tennisclub meer banen kwamen.
Het zijn er nu maar 2

Een paar dagen geleden kreeg ik dit dorpsdagboek van Sjoerd. Na het lezen van de handleiding ben ik gaan denken over de kracht van America, wat is nu eigenlijk de kracht van America?

Ik denk dat America als middelgroot dorp van Horst a/d maas veel te bieden heeft, denk aan: de vakantieparken waar jongeren in de zomer aan de meren kunnen relaxen, de peel waar jongeren bijvoorbeeld kunnen schaatsen in de winter, alle verenigingen die America telt, de kroegen waar regelmatig wat georganiseerd wordt, het slotconcert, de werkgelegenheid die Amerikaanse bedrijven de jongeren biedt, een supermarkt, de vele feesten en festivals zoals in het verleden Rockweekend en de Kiëtfiesten, alle vrijwilligers die zich inzetten voor de verenigingen van America, en ga zo maar door...

Verenigingen voor de jeugd zoals de Voetbalclub, Saturday night, het jeugdvissen, de Jeugdcarnavaal en Jongnederland (waar ik zelf tien jaar lid van ben geweest) dragen bij aan de leefbaarheid van het dorp voor de jeugd van America. We mogen alle vrijwilligers achter deze instellingen en verenigingen bijzonder dankbaar zijn. Ik heb bijvoorbeeld veel geleerd en vele ervaringen opgedaan tijdens mijn tijd bij Jongnederland.

Zo kom ik op mijn volgende punt: "De kracht van America". De kracht van America zit hem denk ik in wat mensen voor elkaar over hebben, vele Amerikanen willen bijdragen aan de leefbaarheid van het dorp. Dit kan allerlei vormen hebben, bijvoorbeeld de Dorpsraad, de vrijwilligers, de verenigingen en de zorg voor basisbehoeftes zoals een supermarkt en het Gezondheidscentrum.

Sinds drie jaar organiseren wij met onze vriendengroep een festival, wij merken dat de bewoners van America bijzonder bereid zijn om ons op allerlei manieren te steunen en te helpen. Ik omschrijf enkele zaken vanuit mijn eigen ervaringen met het organiseren van ons festival die weergeven wat de bewoners van America voor elkaar over hebben: samenwerking met een dorpskroeg en de dorpsraad, Amerikaanse artiesten die op komen treden, het uitlenen van materialen van allerlei bedrijven, samenwerking met catering bedrijven, samenwerking met Jos Peeters, en niet te vergeten de vele sponsors die een bijdrage leveren. (ik ben vast iets vergeten). Niet te vergeten de bewoners van America zelf, jongeren zijn bereid om mee te komen helpen opbouwen en afbreken inruil voor een barbecue, jongeren denken mee en tippen ons regelmatig over artiesten en ideeën, de posters verschijnen op Americaweb en in het Peelklokje (hier zijn wij iedereen zeer dankbaar voor).

Een ander mooi aspect van America vind ik dat elke vereniging, kroeg of instelling wel iets heeft en dat hier een natuurlijke verdeling in is ontstaan: zo zit Station America vol met voetballiefhebbers, piekt Boems Jeu tijdens het Rowwen hèze weekend, speelt sint caecilia serenades, en treedt mekeluk zat vaker op tijdens de carnavaal, de jeugdcarnavaal organiseert de playbackshows en de grote carnavaal verzorgt de optocht, en ga zo maar verder. Ik denk dat we als Amerikanen trots mogen zijn op onze gemeenschap en alles wat America te bieden heeft, maar dat we ook moeten waken voor het behoud van alle vrijwilligers en bewoners die wat voor elkaar over hebben.

p.s. ik wil jullie niet lastigvallen met mijn handschrift.

Ik denk dat het belangrijk is dat alle voorzieningen in America blijven. Ook denk ik dat het belangrijk is dat deze verenigingen en ook andere groepen en/of organisaties in America genoeg blijven organiseren zodat er regelmatig iets te doen is voor jongeren en ook ouderen. Verder denk ik dat er via de sociale media evenementen enzovoorts bekend gemaakt kunnen worden zodat er misschien meer animo is doordat iedereen er vanaf weet.



Wij zouden graag willen dat er op de zwarte plakweg niet zo hard gereden wordt Mag gerust 60 km worden i.p.v. 80 km

Hiermeer bedoelen wij dan ook de zwarte plakweg over de midden peelweg, want daar komt toch ook nog veel verkeer, waaronder ook veel tractors en vrachtverkeer.

Dit geeft dan soms ook onveilige situaties voor fietsers.

Wij zouden ook graag mee straatverlichting willen op de zwarte plakweg, vooral over de midden peelweg naar achteren is het s avonds erg donker en voelt men zich dan soms onveilig.

Verenigingen samenvoegen op een sportpark zou wel fijn zijn.

Verder vinden wij America wel een fijn dorp om te wonen.

Er wordt geregeld wat georganiseerd en de mensen zijn hier goed mee bezig.

30-05-2013.

America

Een dorp van samenhangend en dorp van ons leed ons. Waar mensen die van buiten af hier komen wonen zich snel thuisvoelen.

America waar ik nu geleed ben geboren, en waar ik veel heb zien meemaken. (bijv. het centrum, de school en het stad voetbalveld, waar nu mijn huis staat.

Het dorp heeft alle faciliteiten die de mens nodig heeft, winkels, dokter enz. enz. en dat moeten wel problemen te houden in ons dorp.

Voor de jeugd misschien zou er iets meer te doen mogen zijn, een uitgelegenheden (b.v. niet stoppen om 12 uur met de muziek met de kerst) en ook openbaar vervoer naar Horst voor de jeugd, maar ook zeker voor de ouders!!

Verder hoop ik dat wij samen met en allen America kunnen laten bloeien en groeien zodat onze kinderen ook een mooie toekomst in dit prachtige dorp mogen hebben!!



America in Beweging!



Onze droom voor America is dat nu eindelijk de hoop eens door de kerk gaat en dat AVV samen met voetbalclub Erica en de tennisclub eens kan gaan beginnen aan de nieuwe accommodatie. Al jaren zijn ze samen aan het werken aan een plan. Het ene na het andere werd afgegeven. De accommodaties vallen inmiddels bijna uit elkaar zodat er toch wat moet gaan gebeuren.



America. America heeft sinds 1 jaar voor mij een speciale betekenis gekregen. Het heeft een bijzondere hechte band onderling. Hier ben ik op een vervelende manier achter gekomen. Sinds 1 Juni 2012 ben ik door een herseninfarct getroffen en omdat ik me als mijn vriendin aan het werken is soms erg eenzaam voel, kan ik verschillende kennissen of familie bellen, die binnen een paar minuten op de stoep staan. Tijdens mijn revalidatie heb ik toch wel eens verhalen gehoord over een minder hechte gemeenschap. Ook ken ik enkele jongeren, die het dorp verlaten hebben omdat ze geen woning konden krijgen. Dat kan natuurlijk niet. Zo laten we andere dorpen het plezier beleven wat eigenlijk in America thuis hoort. Ook het vertrek van dr. Van Dongen is een groot verlies voor het dorp. Laten we hopen op een goede vervanger. Het is te hopen dat de winkels die er zijn, blijven bestaan. Want dat maakt America leefbaar. Tijdens het Rowwen heze weekend is pas duidelijk hoe America aan elkaar hangt. Dat het zo nog lang mag blijven!!!

Namens een paar bewoners van America hadden we het zelf idee

Dat we hier oud kunnen worden in ons eigendorp net zelfde als Berkel hem, maar dan hier in ons dorp

Gasten van de dagopvang.
en een vrijwilligster

Onze ideeën

- 1 Zorgcentrum is prima idee en kan heel goed in het klooster en pastorie.
- 2 Behoud van gerichts-bepalende woningen en andere gebouwen in het dorp. Niet lukraak afbreken en dan een lelijk ding voor terugplaatsen.
- 3 Genoeg mooi groen in het dorp inpassen in woonwijken waar evt. woningen worden gebouwd die aangepast zijn aan oudere of mindervalide mensen. Zij kunnen hier dan lang blijven wonen. Ook dienen deze woningen voorzien te zijn van een systeem van permanente bewaking of in geval van nood dat de mensen zich dan direct kunnen voor zorg (dokter politie ambulance) melden.
- 4 Winkels dienen behouden te blijven. zeker supermarkt, bakker en dergelijke. Zonder supermarkt winkels cafe's of restaurantje bloedd de kern dood.
- 5 Jong en oud moet genoeg vertier kunnen hebben (denk hierbij aan sportverenigingen hobbyclubs etc).
- 6 Buitengebied moet ook voorzien zijn van alle voorzieningen: glasvezel, kabel en alle andere nutsvoorzieningen zonder dat zij daar extra voor moeten betalen. De wegen en straten in het buitengebied hoeven niet zo glad te zijn als een bitjaftlaken. Goed bereikbaar is genoeg. Te mooie wegen lijdt toe hard rijden, dus gevaar. Verder is dit anders veel te duur.
- 7 Bommel langs de straten opruimen ziet er stuk mooier uit, dit kan goed gedaan worden door werklozen of vrijwilligers of gewoon door de mensen die langs de straat wonen.
- 8 Geen grote bedrijven in het buitengebied. kleinschaligheid is veel mooier. Door deze zwaar gesubsidieerde bedrijven gaan leuke gezinsbedrijfjes kapot. Grote bedrijven maken buitengebied ~~veel~~ aantrekkelijk.
- 9 voldoende natuur voor flora en fauna zodat planten en dieren behouden blijven voor nu en de toekomst. (Denk b.v. aan weidevogels enz.)
- 10 Genoeg betaalbare woningen zodat jongeren in het dorp blijven wonen. Deze woningen kunnen gebouwd worden in mooi aangelegde pleinen of parkjes. Maak deze woningen niet te groot, maar wel mooi en functioneel.
- 11 Sportverenigingen zoveel mogelijk behouden. Fusie met andere dorpen is slechts een korttermijn oplossing. Door de grotere afstanden voor trainingen of wedstrijden zullen veel verenigingen hun leden-tal snel zien dalen. Ik hoop dat dit niet gebeurt.
- 12 School moet gehandhaafd blijven. zonder school geen toekomst voor het dorp. Stoppen met Rowwen Heze op een voetstuk te plaatsen.
- 13 Geen park Peelbergen. Dit is een onzinnig en onrendabel project dat het buitengebied verder aantast en in de toekomst tot niets zal leiden.
- 14 Wat ik nu schrijf is echt een droom, maar ik hoop dat hij uitkomt. Weg met die gerelieerde spoorlijn.
- 15 aanleg natuurlijke vijver waar Kubrechtsebeek kan in en uitlopen (engeres achter wandelpaadjes, Bankjes Rondom. Lisdodde)

Ik wil graag meer kledingwinkels in America. al zijn het maar kleine winkeltjes. omdat ik heel leuke kleren wil moet ik vaak naar Venlo of VenRay daaerom wil ik een paar kledingwinkeltjes erbij. want dan hoef ik niet meer zo ver weg te gaan winkelen.



Sociale Voorzieningen:

Belangrijk is het dat de sociale voorzieningen zoals, basisschool, kinderdagverblijf, huisarts, winkels, dorpscafé etc. in America blijven gehandhaafd. Het toekomstige gezondheidscentrum is hier een mooie aanvulling op.

Sport en vrije tijd:

Om het verenigingsleven in America te blijven stimuleren zou het goed als er een multifunctioneel gemeenschapsgebouw zou komen waarin zich ook een sportzaal bevindt. Hier zouden meerdere verenigingen van volleybalclub tot zangkoor en van kleutergym tot fanfare gebruik van kunnen maken. Vergelijkbaar met het MFC De Zwingel in Melderslo.

Het moet gestimuleerd worden om activiteiten in America te behouden (en te blijven organiseren). Vrijwilligers moeten gekoesterd worden!

Woningaanbod:

Wij zien graag dat er in America woningaanbod blijft voor iedere leeftijds- en inkomenscategorie. Zo blijven de inwoners van America ook gevarieerd. Belangrijk is het ook om jongeren aan America te binden zodat zij niet wegtrekken uit het dorp. Dit is belangrijk voor de toekomst van America.

Ten eerste vind ik het belangrijk dat alle basisvoorzieningen in America zullen blijven bestaan, zoals een supermarkt, hobbywinkel (Ine Derks), frietkraam. Ook zou het mooi zijn als de verschillende verenigingen blijven bestaan, dit zal niet makkelijk worden door de vergrijzing.

In de toekomst zullen de kerk en meerdere oude gebouwen een andere functie moeten krijgen, omdat er naar mijn idee niemand meer naar de kerk zal gaan. Hier kunnen mooie dingen mee gedaan worden. Het zou jammer zijn als zo'n gebouwen verloren gaan. Persoonlijk zou ik het fijn vinden als het station in America weer terugkomt, maar dit zal toch wel niet te realiseren zijn. Maar openbaar vervoer zou wel handig kunnen zijn, en niet de belbus, maar gewoon een bus met een vaste route. Of bijvoorbeeld een "winter-regeling".

Verder denk ik dat het handig dat de evenementen worden aangekondigd via Social Media, hier wordt dagelijks door mensen op gekeken, en hierdoor wordt het snel verspreid.

America

staat voor ons als een dorp waar wij al jaren heel prettig wonen. of "nu" opzichzelf is, of engels bezield.

"Je mag en kunt jezelf zijn". Dat kan niet in ieder dorp.

Dat geeft voor ons aan dat America, de benoemen open staan en zijn. ook voor "vernieuwing". Een term die in deze tijd ontzettend belangrijk is. Men moet vooruit durven kijken. Wie ziet de toekomst er over 10-20-30 jaar uit.

Met de enorme vergrijzing werkeloosheid en sterke woningverkoop-huismarkt spijnt maken we ons inderdaad vooral rekken op de jeugd. Hoe handig je ze hier?

• er moeten woningen zijn en ook betaalbaar.

• sport-verenigingen moeten blijven bestaan

• ontmoetingsplekken

• voorzieningen op allerlei fronten

Van iedereen

al met al. Het dorp moet leefbaar blijven.

Samenwerken met en voor elkaar - verder durven kijken -

andere dorpen benaderen, om elkaar te ondersteunen - ideeën opdoen Accommodaties samen delen, bedrijven samen voegen.

Samen durven kijken waar ^{er} mensen liggen.

America is een dorp met veel faciliteiten. Het belangrijk is dat we dat samen behouden. Het is mooi om te zien dat men zo bezield is.

Het is een mooi initiatief om dit "Atlas" in een dagboek te verwerken. Hopelijk wordt er ook wat mee gedaan.

op naar een mooie toekomst



hoi,
ik wil graag dat er dicht in de buurt van mijn huis een
dierenartsenpraktijk komt want als er iets met mijn dieren
gebeurt dan is het lekker
dicht in de buurt
later zou ik ook graag
gaan werken bij de dieren-
artsenpraktijk want ik hou
heel veel van dieren.

(AMERICA) OFTE WEL (DE HEI)
DAT IS WAT IK MOOI ZOU VINDEN, EEN GROTE VLAKTE MET HEI
WE HEBBEN AL EEN PAAR MOOIE WANDEL ROUTES IN ONS
DORP. DIT ZOU EEN MOOIE UITBREIDING ZIJN MET MISSCHIEN
EEN BOED ER BIJ MET HET ONTSTAAN VAN ONS DORP
AMERICA EEN WELVAREND DORP MET SAMMENGEVOEG STEEDS
MINDER HINDERS. IK DENK DAT HIER VEEL VERENIGINGEN MEE
TE MAKEN GAAN KUNNEN. MISSCHIEN TOCH LANGZAAM TIJD VOOR
DE VERENIGING VAN DE TOEKOMST MINDER BESTAANDERS - MEER
LEDEN B.V. CARNAVAL - JEUGD BOER BRUILOFT EN GROTE CARNAVALS
MEER SAMEN ORGANISEREN
VOETBAL KANTINE - TENNIS - VOLLY - HOPFBAG
PROBEER 1 MULTI FUNCTIEVE RUIMTE TE CREËREN

wie de JEUGD heeft
heeft de toekomst

De meeste dromen zijn bedrog, zong Marco Borsato, maar niet allemaal. Als je wakker wordt denk je, was het maar zoals in je droom. Maar je kunt het ook anders benaderen, je kunt zelf richting geven aan datgene waarover je droomde. Probeer de realisatie na te streven waaraan je dacht toen je wakker werd. Een van die dromen gaat over de toekomst van America. Een klein maar hecht dorp met voldoende inwoners om een aantal voorzieningen te behouden zoals: sportverenigingen, school, uitgaansleven, enz. en een goed draaiend gezondheidscentrum.

Maar daar moeten we wel aan werken! Door onze dorpsgenoten te stimuleren om gebruik te maken van de mogelijkheden die in America zijn. Door gebruik te maken van de diensten van de zorgaanbieders, mits kwalitatief concurrerend.

Een van de grootste bedreigingen van een klein dorp is de leegloop, daardoor veranderen de behoeftes. Dit kan de doelsteek zijn voor America.

Dus u begrijpt 't al, er moet gebouwd worden en de ouderen moeten kunnen blijven wonen, een taak voor de gemeente. Er moeten kinderen geboren worden, hier kan de gemeenschap zelf voor zorgen. Lox

Onze toekomstdroom!!!

Een soort commune voor oudere mensen, die elkaar ondersteunen en zo de kwaliteit van het leven op een hoger plan brengen.



Een woonunit bestaande uit appartementen, met in het midden een leefplein, een ontmoetingsplek en rondom deze unit een zelfpluktuin met groentes en kruiden, doorsneden door wandelpaden. Deze ouderen kunnen elkaar helpen.

B.v. de een heeft hulp nodig bij het aankleden, de ander koopt graag een keer per week voor meerdere mensen. Wee anderen gaan samen een ommetje maken door het dorp.

Jeder probeert de ander te ondersteunen met de capaciteiten en de kwaliteit die hij/zij heeft, evt. aangevuld met vrijwilligers.

Wel moet gewaakt worden voor voldoende privacy.

Bij dit alles, past een gezondheidscentrum om het leven zo aangenaam mogelijk te laten verlopen

Vanaf 1966 woon ik in America, geboren in Hegelsom en getrouwd met Jan van Cuppen Sjang, Zw. Plakweg. In 1970 is Jan overleden en in 1972 ben ik hertrouwd met Jan Hesp, melkboer in America

4 kinderen en weduwnaar van Mia Derix. Samen hebben we nog 2 zonen gekregen. Vanaf het eerste moment dat ik America leerde kennen dacht ik...hier zou ik willen wonen, ik ben er gaan wonen, en ik woon er nog steeds.

Doe nu nog wat vrijwilligerswerk zoals.. Groenvoorziening in onze straat, houd in, wat schoffelwerk, en spul (netjes uitgedrukt) wat in de vuilnisbak hoort op te rapen en het daarna op de juiste plek te deponeren. Graag zou ik zien, dat meerdere mensen in bepaalde straten (waar nog geen groengroep actief is) zich inzetten voor dit mooie project, "America mooi en schoon houden". Gelukkig zijn er al verschillende groepjes, zo hier en daar. Dan verleen ik nog mijn hulp bij de K.B.O, de jaarlijkse Collecte's en bij het Peelmuseum (Vrijwilligerswerk doen, voelt goed en is gezellig.

Voor de toekomst zou ik het ook fijn vinden als we weer een STATION zouden krijgen, men zou er veel mensen een groot plezier mee doen.

Verder vind ik dat America veel muzikale talenten heeft, en daar mogen we trots op zijn, een pluspunt voor America en het vaart er wel bij.

Ook het Gezondheidscentrum is een goed initiatief.

Om ons dorp leefbaar te houden, zullen we onze handen uit de mouwen moeten blijven steken, zoveel mogelijk helpen (als je gezondheid het toelaat) waar er een beroep op je gedaan wordt, bij een vereniging zijn, zo hoor je nog ergens bij, winkelen in eigen dorp, alleen samen zijn we sterk!

Heb verder niet veel wensen, we hebben al zoveel in America.

Al met al.....een fijn dorp om te wonen, en wil dit graag zo houden.



1978

America, nog nooit van gehoord.

America, waar ligt dat? Aan de andere kant van de oceaan?

America, als jullie maar kunnen wonen in dat Limburgs dorp.

2013

We wonen nog steeds met veel plezier in America en we voelen ons er thuis. In het begin was het wennen, maar op de Kerkbosweg hadden we al snel goed en leuk contact met de buren. Dat is ook onze wens voor nieuwe mensen die in America komen wonen. Dat wij, Amerikanen, open staan voor nieuwkomers, ongeacht hun achtergrond. Dat wij deze mensen helpen om zich hier thuis te voelen.

Een dorp is leefbaar als mensen zich samen inzetten om iets van de grond te krijgen. Een mooi voorbeeld hiervan is het onderhoud van de groenvoorziening van het Caeciliabof. Iedere eerste zaterdag van de maand gaan bewoners aan de slag om het onkruid te wieden en de stoepen te vegen. Na afloop wordt op het bankje in het hofje koffie gedronken en worden er broodjes gegeten die door een bewoonster zijn gesmeerd. Dit soort initiatieven kunnen ook op andere gebieden in het dorp starten.

Onze wens is dat America een dorp blijft waar mensen graag wonen, waar mensen voor elkaar klaarstaan en waar voorzieningen zijn waardoor jong en oud in het dorp willen blijven wonen. Het realiseren van het gezondheidscentrum levert daar een belangrijke bijdrage aan.

American Dream

Wij wonen met veel plezier in America. We genieten volop van de rust en de ruimte. In ons drukke bestaan, genieten we volop van het buitengebied waarin wij wonen. Een omgeving waarin Amerikanen leven en elkaar vooral ook laten leven. Een mooie plek volgens ons. Desondanks hebben ook wij nog wel een paar (kleine) wensjes voor de toekomst van America.

Bedrijvigheid:

We hopen dat ook in de toekomst het winkel- en ondernemersaanbod in America blijft bestaan. America telt relatief gezien veel zelfstandigen, waar dankbaar gebruik van kan worden gemaakt. Laten we er samen voor zorgen dat dit ondernemende klimaat behouden kan blijven.

Woningvoorraad:

Het woongenot dat wij in America ervaren, gunnen we anderen ook. Niet alleen starters, maar ook alleenstaanden en senioren. Met name voor deze laatste twee doelgroepen zouden we het fijn vinden als deze woningen goed gesitueerd zouden worden in America zodat deze mensen op een natuurlijke manier in de gemeenschap worden opgenomen. Leefbaarheid is daarin belangrijk.

Van Monki tot aan de Brug

Tot slot hopen we dat Amerikanen zolang mogelijk in America kunnen blijven. Van baby tot senior. Met de (komst van) huidige voorzieningen (kinderdagverblijf, basisschool, gezondheidscentrum en stichting Aan de brug) is dit voor een groot deel ook mogelijk. Hopelijk kan dit nog jaren in stand worden gehouden.

Onze dromen voor America .

Ervoor zorgen dat America niet leegloopt.
Genoeg woningen, of je ze nu huurt of koopt.

In ons eigen dorp naar de winkel kunnen gaan.
Dat de basisvoorzieningen (o.a.winkels, clubs, school, Monki, dokterspraktijk), kunnen blijven bestaan.

Samen zorgen voor een veiliger verkeer!
Zet ook de auto's niet zomaar op de stoep neer.

Zodat mensen met een rollator of kinderwagen,
veilig een rondje door ons mooie dorp kunnen wagen.

Toen wij hier kwamen wonen was het even
wennen. ik zou nu niet meer terug willen. America is
een leuk en gezellig dorpje. Ook zou ik verbetering
wilt zien van voornamelijk de kleedkamers van onze voet
balvereniging. Ik hoop ook later nog 'n paar pilskes
te kunnen drinken bij Oyc Cartouche. en dat we nog
steeds de slotconcerten van RTL hebben.
al met al hoop ik nog vele jaren in America te wonen

Glori Allemaal

Je vind het erg fijn dat er veel bossen en veel dieren
zijn. Maar als er nog meer bossen komen komen er ook

meer dieren dieren en ik Ben een dieren + natuur vriend
misschien de bossen dichtere bij elkaar? dat was de tijd

groetjes



America is een supermooi dorpje waar ontzettend veel
gebeurt. Zieën actieve mensen met veel verenigingen
en evenementen. De kermis en slotconcerten zijn hoogtepunten.
Alle live optredens bij de cafe's en Cartouche zijn ook
geweldig. Verder zit er ook ontzettend veel muzikaal
talent in dit dorp. Zie het aantal bandjes en muziek-
vereniging. Ik hoop voor de toekomst dat dit zo blijft.
Dat de Jeugd in America kan blijven wonen, sporten,
werken en uitgaan. Het dorp heeft een mooie natuur en
wandelooggelegenheden. Peelmuseum en oudheidkamer zijn ook
belangrijk. Goed dat er een gezondheidscentrum komt,
zodat jong en oud in eigen dorp terecht kan.
Verder hoop ik dat alle verenigingen voldoende leden
en vrijwilligers houden om te blijven voortbestaan.

Stimulering "sporten in eigen dorp":

- Door de expansie drang van de gemeente Horst aan de Maas (fusie met omliggende gemeenten) komen de sport accommodaties van de kerkdorpen in het gedrang (met name in ons dorp). Er zijn de afgelopen jaren diverse initiatieven geweest om gezamenlijk iets op te zetten. Een overkoepelende sportvereniging (club van de toekomst) met een gebouw en sporthal (gymzaal) die ook aan de volleybal eisen voldoet. De gemeente legt hiervoor wel veel regels op maar neemt niet haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierdoor komt op den duur het bestaansrecht van de verenigingen in gevaar. Dat vinden wij heel jammer.

- We willen onze kinderen in ons dorp laten sporten. Maar dan zullen de accommodaties wel in orde moeten zijn. Samenwerking tussen verenigingen en gemeente is hier van groot belang. De gemeente heeft al aangegeven dat er op diverse locaties overcapaciteit is qua velden e.d. Als we daar gehoor aangeven gaat op den duur alles weg in America. En worden de ouders van de sportende kinderen taxichauffeur. Op de een of andere manier komen de reeds gestarte initiatieven zeer moeilijk van de grond. Misschien moeten we daar eens naar kijken hoe dit komt.

Woning beleid:

- Er zouden betaalbare koop/huurwoningen moeten komen voor jonge gezinnen. Zodat zij iets op kunnen bouwen en later door kunnen stromen naar grotere gezinswoningen. Hierdoor stimuleer je dat mensen langer in America kunnen blijven wonen.

- Senioren woningen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Steeds vaker komen er onverstaanbare mede Europeanen te wonen...

Zorg:

Mensen moeten steeds langer werken. Hierdoor zullen zij ook meer zorg gaan gebruiken. De ouderen moeten steeds langer op zichzelf blijven wonen. Als de zorg kort bij is (bijv. in de vorm van een zorgcentrum) zullen ook zij langer in America kunnen blijven wonen.

Gladheidsbestrijding:

Deze zou anders georganiseerd mogen worden, zodat alle wegen er baat bij hebben. Wegen in het buitengebied blijven nu onbehandeld waardoor er onnodig lang gevaarlijke situaties zijn. Voor alle (basisschool) fietsers is dit een probleem. Zeker als er dan ook nog ander verkeer op de weg zit. Misschien kan er in overleg met de bewoners van de straat een stuk gereedschap aangeschaft worden (of zelf maken) zodat we zelf de weg vrij houden. Veel buitengebied bewoners beschikken over een tractor. Zij die deze werkzaamheden uitvoeren zullen er voor gecompenseerd moeten worden. We betalen niet voor niets gemeentelijke belastingen.

Wij vinden het leuk wonen in America en dat willen we graag zo houden. Hiervoor zullen er naar de toekomst enkele grote beslissingen genomen moeten worden.

Er zou meer gedaan mogen worden voor de jeugd in het dorp.
Met zulke activiteiten blijft de jeugd actief bezig en blijft
deze niet op de straat rondhangen. Met name het wilde
Plannen project is hier een goed teken van.

Ik vind het belangrijk dat er in de toekomst in America nog genoeg voorzieningen en activiteiten zijn. Hierbij moet je denken aan bijv. de Spar, de kroegen, voetbalclub, Jong Nederland, maar ook de winkels zoals bijv. Ine Derks zijn belangrijk. Natuurlijk is het lastig om zo'n winkels open te houden want je weet niet of iemand het over wil nemen, maar ik vind het wel belangrijk dat zo'n dingen blijven bestaan.

Wat ik nog belangrijker vind is dat de sportverenigingen blijven bestaan in het dorp. Dit zijn toch de plaatsen waar de meeste mensen elkaar treffen en waar er gezellig gesport kan worden. Het is belangrijk voor een dorp als America dat deze verenigingen blijven bestaan. Vooral voor jeugd is het belangrijk dat ze op vroege leeftijd al met een teamsport bezig zijn om zo met elkaar leren om te gaan. Maar niet alleen voor de jeugd is dit belangrijk, ook voor ouderen is het een leuke bezigheid en een mooie gelegenheid om met mensen bij te praten over de week of iets dergelijks en sportief bezig te zijn.

Voor de toekomst is het ook belangrijk dat America net zo ondernemend blijft als nu. Dat er activiteiten georganiseerd blijven worden. Denk hierbij aan bijv. de keeffeesten, Knuffelbeer, bandjes bij Station/Boems, de kermis, dit zijn allemaal activiteiten waar mensen gezellig bij elkaar kunnen komen en onder het genot van een pilsje bij kunnen kletsen en kunnen genieten van muziek. Ik hoop dat dit in de toekomst nog steeds zo is.

toekomst van AMERICA

Een MFC zou mooi zijn in America. Waar iedereen terecht kan. De jongere ... de ouderen.

Alle verenigingen bij elkaar. Mensen ontmoeten elkaar. 'n mooie sporthal, ook voor iedereen. Van Sport tot ontspanning, van Volley-bal tot quacub.

Maar ook het Gezondheidscentrum. Alles bij elkaar onder één dak!

De bewoners van America kunnen in hun eigen dorp blijven, waar de huisarts, de wijkarts, therapie enz. enz.

Belangrijk is de burgerhelp. Wat kan ik nog voor 'n ander doen, wat kan 'n ander nog voor mij doen?

Samen zorgen zou versterkt kunnen worden. Denk hierbij ook aan mandelag.

Dichterbij

multifunctioneel gebouw

DENK MEE

Blijven communiceren met elkaar. Wat zijn de wensen, wat is haalbaar, kan het gerealiseerd worden?...

Het begin is gemaakt met deze 15 dorpsdagboeken.

Samen bereiken we meer!

Waar gewerkt wordt, worden nieuwe dingen bedacht...

Groene Kruis

LEERPRAKTIJK

SAMEN DOEN

Bijzondere mensen

doen!

gezondheidscentrum,

DORP EN BELEID VOOR IEDEREEN

SAMEN STERKER

Wonen: betaalbare koopwoningen voor met name starters en alleenstaande en meer huurwoningen, zodat deze mensen in ons eigen dorp kunnen blijven wonen.

Verkeer: eventueel brigadiers verkeerslichten bij school voor de veiligheid van de kinderen. En een zoutafhaalpunt zodat de mensen de stoepen schoon kunnen maken in de winter.

Sport: een grotere sportzaal. En dat er geld komt voor een sportcomplex (denk aan voetbalclub, korfbalclub en tennisclub) omdat de clubgebouwen van deze verenigingen nogal verouderd zijn en danig aan vervanging toe zijn. Eventueel renovatie van andere gebouwen zoals bijv. de ventilatie in bondzaal.

Winkels, uitgaansgelegenheden: we mogen trots zijn op de winkels en uitgaansgelegenheden in ons dorp en we moeten er met zijn allen voor zorgen dat deze ook kunnen blijven bestaan.

Er worden in ons dorp gelukkig heel wat evenementen georganiseerd zodat jong en oud hiervan kan genieten. Dit is heel belangrijk voor ons dorp en dat moeten we ook zo zien te behouden.

AMERICA

Mooi dorp om te wonen. je hebt hier nog voldoende winkels, verenigingen ondernemers.

Waar ik me wel eens zorgen over maak, is hoe ziet dit er over 10 jaar uit. De meeste winkeliers zijn over de vijftig, als we dan 10 á 15 jaar vandaan zijn, ~~maakt~~ hebben deze dan opvolgers?

Geen winkels of kroegen of goed buurthuis komen mensen minder vaak in contact met elkaar. en dit is niet goed voor een dorp.

Zorgen voor betaalbare starterwoningen zodat de jeugd het dorp niet verlaten want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

We moeten zorgen dat America leefbaar blijft. dan heeft het dorp toekomst.

Verder wil ik iedereen die nog in dit boek mag schrijven succes.

Denkt evenud naar eindresultaat

AMERICA ^{dat} STIET

Terug in America.

Ik ben een echte Amerikaan. Ben wel bijna 11 jaar weg geweest, verhuisd naar Astén blausden.

Toen (hou Vervoer) mijn eerste Man, was overleden, heb ik 6 jaar daarna Cor leren kennen.

En ben toen met hem getrouwd.

Nu wonen we al weer 6 jaar in America, waar we zeer blij om zijn.

America is een mooi dorp, waar we graag samen oud willen worden.



Openbaar vervoer:

treinstation en bushalte in America. Dan is iedereen mobieler en ook voor de jongeren is het handig om naar school te gaan. De belbus rijdt niet ook al is deze gebest.

meer geld vrijstellen voor clubs (voetbal, handbalschieten) zodat ze meer jongeren kunnen trekken.

goedkope woningen zodat er meer jongeren in America kunnen komen wonen en/of blijven wonen. Koop en huur woningen

The American Dream; mijn toekomstbeeld.

America is... goed onderhouden, schoon en groen.

America is... woonbaar voor jong en oud, er is genoeg gelegenheid om (betaalbaar) te huren, kopen en bouwen.

America is... voorzien van een groot sportcomplex met meerdere verenigingen, toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

America is... voorzien van een zorgcomplex zodat er altijd zorg in directe buurt is.

America is... toeristisch en recreatief; toeristen komen hier graag en terug vanwege de vele recreatieve mogelijkheden in en om America; fietsen, zwemmen, wandelen, gezellige terrasjes, vele "Amerikaanse" bezienswaardigheden m.b.t. het heden en verleden van America, etc.

America is... bereikbaar met bus en/of trein (lieftst beide)

America is... gezellig dankzij de vele leuke, georganiseerde (sport)activiteiten, ouderwets drukbezochte kermis voor jong (attracties) en oud (sfeer), geregeld live-muziek/concerten, etc...

America is ook voor "boetedorpse" aantrekkelijk in alle opzichten.

America is... America

America dat stiet!

ideaal zijn wanneer het openbare vervoer in America uitgebreider zou zijn. Dat we een belbus hebben, is natuurlijk handig maar die rijdt maar één keer per uur dus je één uur van te voren belt. Dat maakt de belbus niet erg aantrekkelijk als je niet weet hoe laat je op het station zult zijn en de vraag is of je dan nog op tijd bent met bellen, want een half uur wachten op de belbus, daar heb je ook geen zin in. Zeker in de winter zou een uitgebreider openbaar vervoer ideaal zijn. Een eigen treinstation zou helemaal ideaal zijn maar ik ben bang dat, dat onrealistisch is, maar wie weet over een aantal jaar?

- Behoud van huidige situatie voor toekomst!
- Bredere inzet van keuk gebouwen zodat deze centrale rol in dorp behoudt.
- Geen onnodige bouwprojecten,
- Verdere ontsteking van recreatie / Activiteits mogelijkheden (winnal / fiets routes e.d.)
- Verdere / Betre samen werking verenigingen, (afstemmen op behoeftes bewoners.)



Beste Amerikanen,

America is een heel mooi dorp met mooie wandelroutes. Ook hebben we goede voorzieningen zoals de bakker, de cafés, de spar, de honden trimsalon en allemaal die andere kleine winkeltjes. Dit zijn een paar goede kanten van America. Maar... Er mag ook wel wat veranderd worden in deze categorieën:

Verenigingen

Het zou ons een hoop geld besparen als meer verenigingen samen gaan doen.

Ook zou een grotere gymzaal wel fijn zijn.

Het zou ook wel leuk zijn als we hier ook jeugdtonaal krijgen.

Verkeer & veiligheid

Weer brigadiers bij de school dat is veel veiliger voor onze kinderen.

Stoplichten op de Middenpeelweg zou ook wel fijn zijn.

Op de Hofweg graag minder hard rijden.

Hygiëne

Meer prullenbakken want er zijn er een paar weggehaald.

Meer hondenuitlaatplekken minder poep op de stoep.

America zelf

Waarom het gezondheidscentrum bij school en niet in aan de brug? De fysiotherapie zit daar al en dan ~~kies~~ ^{moeten} de ouderen minder verder lopen.

D'n Tref komt daar nog wel iemand? Volgens mij niet en waarom maak je daar dan niet het vermaak voor ouderen?

De speeltuintjes mogen beter onderhouden worden, want er gaan vaak dingen kapot.

Het zou ook wel leuk zijn als we een dorpsmoestuintje krijgen. Of hebben we die al??

Dit was wat ik van America vind. Ondanks die minpuntjes vind ik America toch nog wel een TOP dorp!! 😊

America
dat stieë!!!

America

Het dorp waar wij ruim 5 jaar geleden zijn komen wonen, waarom hebben wij gekozen voor America?

Eerste instantie voor het huis, maar daarna gingen we ons verder oriënteren wat America nog meer te bieden heeft, en dat was meer dan genoeg. Wat wij erg belangrijk vonden is dat er een huisarts, apotheek, winkels aanwezig was. En genoeg natuur in de omgeving. En dat was er.

Eenmaal toen we in de sjees zijn komen wonen, merkte we meteen de sociale kant van het dorp. We werden door de buurt welkom te geheten, dmv een kaart, een bezoekje e.d. En dat is fijn als nieuwe bewoners van America. Ook hebben we gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ons in het peelklokje voor te stellen. Het peelklokje is ook een heel goed initiatief om mensen bij elkaar te brengen en/of op de hoogte te stellen. Wij hebben het als gezin erg naar ons zin in America.

Wij sluiten ons aan wat er al eerder in het dorpsdagboek is geschreven, het dorp levendig te houden voor jong en oud. Zodat iedereen in America kan blijven wonen. En dat het mag blijven bestaan zoals het nu is.

Wij dromen nog wel van een vaste busverbinding tussen America en het Station/horst/Sevenum. Zodat iedereen kan gaan en staan wat hij/zij wilt.

Toekomst America!

Een leefbaar dorp voor jong en oud, waar een huisarts en apotheek belangrijk zijn voor de gemeenschap. Maar men moet ook vooral de jeugd niet vergeten. Er zijn nu weinig betaalbare woningen voor deze groep. Jeugd is de toekomst. Zij gaan hun woonplek elders zoeken met de hoop dat zij in de toekomst misschien nog eens terug komen.

Door de vergrijzing komen er steeds meer "ouderen" en zal men in de toekomst misschien elkaar meer moeten gaan helpen. We gaan dan een beetje terug naar vroeger toen "burenhulp" ook belangrijk was. Nu ligt het accent op het gezondheidscentrum, maar ook de sportaccommodaties zijn heel hard aan vernieuwing toe. Laten we hopen dat in de nabije toekomst men dit alles kan verwezenlijken, zonder dat iedere heer dat geld toch wel een hele grote rol gaat spelen.

- Een actieve kern van vrijwilligers opzetten. We hebben namelijk zoveel goede ideeën, maar om deze te verwezenlijken zijn er vele handen nodig.
- Een vaste groep vrijwilligers, die men kan aanspreken als men een goed idee heeft of hulp nodig heeft bij het realiseren hiervan. Daarbij zijn vrijwilligers sowieso hard nodig om ~~verenigingen~~ verenigingen staande te houden.
- Het behouden van de faciliteiten, zoals de school, de winkels en de verenigingen.

De dromen en ideeën van Fam. Smedts op de Lorbaan in het gezellige America.

Wonen in America:

Dat er voldoende woningen in America zijn zodat de Amerikanen er kunnen en willen blijven wonen. Zowel voor de jongeren als voor oudere mensen.

Verkeer en veiligheid:

Wij zouden heel graag een apart fietspad zien langs de Lorbaan. Dit is een erg drukke weg met veel vrachtwagens en landbouwverkeer. En het kruispunt bij de Lorbaan en meteriksebaan zou ook veiliger mogen.

Verenigingen:

Wat betreft de voetballub zou het niet erg zijn om daar een nette voetbalkantine neer te zetten met meer douches en de nodige voorzieningen dat het er in de winter niet zo koud is met omkleden. Of eventueel een gezamenlijke kantine met de tennisclub.

Behouden van:

Ervoor zorgen dat de winkels blijven. Dat de jaarlijkse evenementen door blijven gaan zoals het Rowwen Heze weekend. Daar staat America om bekend.



Stallo Amerikanen als "import" bevalt het me hier prima. To, Zoon van Heiko Schenck en Ans Stapelbroek heb ik vele jaren gewoont op 't kamp" aan de Orlendtsveemaweg. Leuk dat 't nu een bestemming als museum heeft, blijft 't in ere. Verder geniet ik van de put, waar ik als vrijwillig regelmatig help bij de visclub. Een club die groeit en nu ook "vissen voor luts" erbij doet. Erg leuk, jong en oud samen een hengeltje uitwerpen. Alleen jammer dat we nog steeds moeten "wild plassen", een clubgebouw erbij zou in de toekomst zeker gewensd zijn. Staat bij velen van de Sportvissers op 't verlanglijst. De put is een prachtige stukje natuur wat zeker voor America behouden moet blijven. Iedere geniet op 'n bankje of 't Turfstekers pad.



America

Het mooie America moet blijven zoals het nu is, met veel verenigingen, eigen winkels, eigen dokter enz. Veel bezigheden voor de oudere mens, en dat moet zo blijven. Ook voor de jeugd is er van alles te doen. Alhoewel de verenigingen de komende jaren kleiner zullen worden, moeten we toch proberen zoveel mogelijk jeugd in eigen dorp te houden. Ook de vele leuke dingen die in America te doen zijn, moeten we proberen te behouden, zodat de mensen overal met elkaar kunnen kletsen en plezier maken. Verder moet het dorp uitstralen dat het een echt Peeldorp is, met veel groen. America, een dorp om trots op te zijn.



- Hoe houden we ons dorp America leefbaar?
En dan gaan mijn gedachten uit naar diverse punten.
- Een gezondheids centrum met een huisarts en apothek.
En verder Therapeut, bloed prikken en alles wat daarbij hoort.
En komen zaken bij die niet iedere dag open moeten maar wel noodzakelijk.
 - Vin het bezoek laat je niet vertijden door grote supermarkten.
Het vervoer kost ook geld. Denk maar eens goed na een kleine winkel kan wel iets duurder zijn maar het is een investering in de toekomst. En vergeet niet je bent eerder oud en grijs en op leeftijd dan milioenen.
 - Blijf het verenigings leven steunen met woord en daad.
We hebben hier in ons dorp een rijk verenigings leven.
Maar als je denkt dat het goed gaat verstart de aandacht en is de kans groot dat je in de min punten geraakt.
Sport begint al vroeg met kleine kinderen. Nike is mooier dan je kinderen en klein kinderen in je eigen omgeving en naar toe kunt sturen in plaats van brengen en halen naar een ander dorp met alle risico's die daarbij komen.
- Neem ook eens deel aan een bestuursfunctie en denk niet dat het ik niet. Trouwens vrijwillige ondersteuners kunnen ook veel goed doen in een vereniging.
- En ook de Kerk het is en blijft het middelpunt van het dorp. Onze voorouders hebben er veel tijd en geld aan besteed.
Maar ook nu zijn er nog steeds veel vrijwilligers die zorgen dat het gebouw gepoetst wordt en de tuin er ook het Kerkhof ligt er altijd netjes bij zoals het hoort.
 - De gebouwen gebruik ze waar voor ze gebouwd zijn.
b.v. Het Vozoku is toch gebouwd voor ouderen.
Wij hadden gekocht dat daar ruimte bij kwam voor overnachting van een paar verplegenden. Nu komen er buiten lander gezinnen in 's dit riviel.
 - Verenigingen zullen in de toekomst misschien meer moeten samen werken met gebouwen en besteden.
Wij ouderen blijven hopen op een zonnige toekomst in ons eigen America. Dank U.

Ik zou het leuk vinden als alle sportclubs samenkomen tot 1 grote, dit was eerder al een plan in America.
Ook zou het leuk zijn om meer plekken voor kleine kinderen te maken omdat er hier steeds minder zijn.
Verder ben ik heel tevreden over ons dorp!

gladheid bestrijding in de kom en looproutes voor oudere.
Dat het zware verkeer niet meer midden door het dorp hoeft.
Het is perfect dat de levensbehoefte in America zo goed zijn.
zoals: winkels - dokter - fysiotherapeut - woon delroutes.
laten we hopen dat het zo blijft.
Het is mooi dat er zoveel groen in ons dorp is.
maar het moet bijgehouden worden.

America is een dorp waarin je tot je recht komt als inwoner. Eigenlijk zijn alle nodige voorzieningen wel aanwezig. Regelmatig worden er leuke activiteiten georganiseerd, waar het hele dorp bij betrokken wordt. Noem een slotconcert, knuffelbeer, en natuurlijk de jaarlijkse kermis. De sfeer van de kermis is de laatste jaren een stuk beter geworden vind ik. De samenwerking tussen de soos en de verschillende cafés heeft erg goed uitgepakt.

Voor de toekomst zou ik nog graag zien dat er iets van een uitgaansgelegenheid komt voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar. Die is er nog niet echt. Ik denk als er zo'n gelegenheid voor deze leeftijdsgroep komt, dat er ook meer jongeren van buiten America naar ons dorp komen. En dat is natuurlijk alleen maar positief!



Mijn vader is 83 jaar en hij heeft longkanker. Hij woont nu nog in zijn eigen huis, alleen. Om dit te kunnen doen heeft hij hulp. Er komt iemand bij hem poetsen en regelmatig iemand van het Groene Kruis om te informeren hoe het gaat.

Als het slecht met hem gaat kan hij de verpleging bereiken door middel van een alarmknop. En de verpleging kan bij hem binnen omdat er een sleutelkastje naast de voordeur is aangebracht. Daarbij heeft hij sinds december 2012 een traplift. Hierdoor is hij nu een stuk mobieler in zijn eigen huis.

Organisatorisch en technisch is alles goed geregeld. Het probleem is dat er teveel verschillende verzorgenden komen.

Onlangs heeft hij 's avonds op de alarmknop gedrukt. De verpleging kwam meteen. Mijn vader had het erg benauwd. Hij was onzeker en ook enigszins gedesoriënteerd. Op zijn vraag of er een arts moest komen kwam de reactie dat zij het niet kon beoordelen. Om ong. 21.30 uur werd ik (contactpersoon) gebeld door verpleegkundige 1 met het bericht dat zij bij mijn vader was maar niet kon inschatten of hij een dokter nodig had. Zij zelf moest nu weg maar om 22.00 uur zou een andere verpleegkundige komen. Ook deze kon geen inschatting maken. Zij kende mijn vader niet voldoende, had hem slechts één keer eerder gesproken.

Ondanks alle voorzieningen en het uitgebreide patiëntendossier kon mijn vader niet zonder meer geholpen worden. M.i. zou de verzorging gedaan moeten worden door een vaste groep personen en niet telkens wisselende mensen.



Ik zie America als een gezellig, gemeedelijk dorpje. Veel mensen kennen elkaar en dat vind ik erg leuk. Ook vind ik het erg leuk dat America nog best veel verenigingen heeft, bijvoorbeeld de fanfare en de volleybalclub. Wat zij het leuk zien als d'r een keer, in iets grotere gymzaal zij komen met kantine. Zoedat ook meer mensen komen kijken en daarna nog gezellig wat na kunnen praten. Ik vind het ook erg fijn dat we nog best veel kleine winkeltjes hebben, want zoe

blijft America ook nog erg leefbaar en kunnen mensen gemakkelijk nog iets halen. De kermis en het slotconcert van Rowden heren zien ook altijd heel gezellig. Wat wat fijn zij zien als oudere en jongere mensen door elkaar blijven wonen zoedat de oudere ook nog leuke verhalen van nou horen en neet alleen tussen de oudere zitten en de jongeren ook nog wat van de oudere America kunnen leren.



America: een dorp om trots op te zijn!!

America is voor ons een dorp van gezelligheid en hartelijkheid; een dorp waar je je heerlijk thuis voelt.

America is een dorp van veelzijdigheid met vele mogelijkheden.

We hebben mooie natuur waar je heerlijk kunt wandelen en fietsen. Ook wanneer je lekker wilt zwemmen, hoeft je niet ver te gaan.

Daarnaast hebben we een eigen supermarkt en bakker. En dit allemaal in ons eigen dorp. Maar dat niet alleen: America is ook een dorp vol ondernemers, van "wolwinkel" tot hoveniers en van cafetaria tot stapperij en café's. Kortom te veel om op te noemen.

America is een dorp met veel buurtverenigingen die allerlei gezamenlijke activiteiten organiseren, voor jong en oud, vol gezelligheid. Dit zorgt ervoor dat iedereen er ook graag woont.

En natuurlijk niet te vergeten de verschillende verenigingen.

America heeft leuke jaarlijks terugkerende activiteiten (braderie, kermis, slotconcert enz.), waarbij jong en oud elkaar ontmoet en waar ook weer die gezelligheid voorop staat!

Laat dit alles nu en in de toekomst behouden blijven, zodat ook onze kinderen graag in America wil blijven wonen!!

Wij wonen met alle liefde en plezier in America en we zeggen dan ook:

America: een dorp om trots op te zijn!!

America, het dorp waar we geboren en getogen zijn. Het dorp waar iedereen elkaar kent.

Het dorp waar genoeg verenigingen zijn om jong én oud teureden te houden.

Fijn ook dat America een dorp is mét winkels.

Niets zo handig om in eigen dorp de boodschappen te halen.

Wij hopen dat America ook in de toekomst

blijft zoals het nu is, zodat onze kinderen

hier net zo kunnen genieten zoals wij dat

vroeger deden en nu doen.

Ik zou graag een jeugd centrum willen om uit te gaan. Maar ook voor hipper sporten zoals: kickboksen - jiu jitsu, hip hop/breakdance, pole fitness. En natuurlijk voor toneel en zang. En door hier zulke sporten te organiseren komen er vanzelf mensen uit andere dorpen (daardoor krijgen we meer optelers) En door die meer optelers komen er later meer kinderen en zo hoeft de locatie niet te sluiten. Trouwens als een zaal leeg zou staan kan er een fitness ruimte voor de oudere onder ons bij.



Graag zou ik willen dat er een buslijn in America komt. Ook vind ik dat de kleedlokalen op het sportpark aan vervanging toe zijn, of opgeknapt moeten worden.

Verder ben ik zeer tevreden over America.

Meer energie steken in het opzetten van echte dorpsse festiviteiten.

Een jaarlijks terugkomend evenement met sport, spel en s'avonds een

knallend feest. ^{uniek} ~~met een feestprogramma~~. Als de verenigingen

samen de handen in elkaar slaan, zal er vanzelf een zeer

divers dorps-festiviteit ontstaan voor jong & oud.

America 12-5-2013

Wij vinden het moeilijk om als eerste in dit dorpsdagboek te schrijven, maar hier toch een poging. Wij dachten van begin je mee en toch is het niet zo moeilijk als je het als een echt dagboek beschouwt. We beschrijven een paar dingen in het heden en wat je zoal tegenkomt in dit dorp wat nog zoveel te bieden heeft.

Al onze dagelijkse behoeften zijn hier nog verkrijgbaar wat ons levensonderhoud betreft met een onduidelijk bestand wat voor z'n dorp uniek is.

De leefbaarheid zal niet alleen afhankelijk zijn van de actieve werkgroepen en verenigingen, maar zal door de inwoners zelf veel bepaald worden of dit voor de toekomst nog mogelijk zal zijn, dat deze voorzieningen er dan nog allemaal zijn. Voor een pilletje of hoestdrankje ga je naar onze dorpsdokter, die zich er ook volledig voor inzet heeft dat we voor onze pijnlijke rug en spierpijn gemakken met men naar Horst hoeven. Daar zijn inzet zal waarschijnlijk ook het gezondheidscentrum tot stand komen, met een opvolgend huisarts/fisiotherapeut. Mooi zou het zijn als we in de toekomst ook voor onze tand- en psychische zorg en eventuele zingelingen-zorg, hier terecht kunnen. Dit zijn wat ons betreft misschien toekomst dromen, maar zullen alleen verwezenlijkt kunnen worden met de medewerking van de dorpsbewoners zelf.

En dat we sportief zijn en veel moeten bewegen weten we ook allemaal, maar als ik dan ~~in~~ de sterk verouderde gymzaal belijk, denk ik dat het voor de club van de toekomst, de mooiste chaan zou zijn dat dit tot de mogelijkheden van de toekomst mag behoren. Een sportaccommodatie, die een overdekt veld zal zijn voor al onze sportverenigingen en de kinderen van de basisschool voor hun wettelijke gymuren, voer op aangekomen, dat onze kleinbinderen- en achtzaken kinder- nog in de mogelijkheid zijn de basisschool hier te doorlopen.

Voor de toekomst hopen wij dat America zijn natuurlijke schoonheid mag behouden met z'n prachtige wandel en fietsmogelijkheden, en dat de inwoners mogen beseffen dat ook dit enkel en alleen mogelijk is door de inzet van onze vrijwilligers en natuurhobby's. Met het oog op de vergrijzing zou het een mooi vooruitzicht zijn dat we onze vrijwilligers hier voor een groot gedeelte kunnen besteden in dit dorp met z'n vele mooie plekken en activiteiten.

Wij denken dat iedereen wel weet dat dit alleen mogelijk zal zijn als we onze krachten bundelen, en ons hier gezamenlijk voor inzetten.

Een dorp waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen mag zijn zoals hij of zij dit graag wilt, zowel voor jong als oud.

Een leefbaar aantrekkelijk dorp, waar m.n. de jongere mogelijkheden en kansen liggen of kunnen creëren, zodat ze het niet elders gaan zoeken, bv huisvesting, vrije tijd enz.

Hierin zal geïnvesteerd moeten worden, tenslotte:

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST.

Hierdoor biedt het voor de ouderen ook weer kansen en mogelijkheden. Er zal samengewerkt moeten worden. Het zou fijn zijn als iedereen, met of zonder beperking, de mogelijkheden en de keuze krijgt om in ons dorp te blijven wonen.

Graag zouden we ook een sportcomplex woenen, waarin ook een nieuwe gymzaal in verwekt zou worden en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

VOOR ELKAAR EN MET ELKAAR!

America moet blijven bloeien.

Wij zouden heel graag zien dat er later nog steeds winkeltjes zijn, en dat de activiteiten blijven bestaan. Vooral muziek.

Het wordt steeds moeilijker om activiteiten te organiseren.

Kijk maar eens naar de kermis "tent" als je deze muzikale activiteit vroeg sluit blijven de bezoekers buiten 't dorp weg en 't is alleen voor dorpsbezoekers de moeite waard. Is dat dan nog rendabel voor de organisatoren is de wil er. Steun deze projecten en andere.

Zorg dat 't dorp niet dood doet maar juist blijft bloeien!

Zodanig onze kinderen en zelf van alle activiteiten mogen

Genieten

Ik zou graag willen zien dat er een bushalte in America komt. Of een scoot percy-bus die tussen Horst en America rijdt.



Leefbaarheid...

door voldoende woningen voor jongeren om een toekomst hier op te bouwen
door behoud van eigen dorpschool
door behoud van voorzieningen, zoals winkels, zorg, speeltuintjes etc.

Schoonheid...

door aandacht te blijven geven aan 'groen' en het behoud van mooie wandelgebieden
door voldoende onderhoud aan alle openbare voorzieningen
door ontplooiing van nieuwe initiatieven, zoals Turfstekerspad, fietsroutes etc.

Verbinding...

door het verenigingsleven bloeiend te houden met voldoende vrijwilligers
door nieuwe ideeën en initiatieven vanuit de gemeenschap aan te moedigen
door genoeg activiteiten en plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten en samen zijn

Verantwoordelijkheid...

door verdraagzaam en tolerant te blijven naar elkaar toe
door behulpzaam te zijn voor anderen waar nodig
door samen de zorg te dragen voor een mooie toekomst van America

Hoi Dorpsraad

America vind ik een erg gezellig dorp. En er zijn ook veel verenigingen. Zelf zit ik bij de muziekvereniging St. caecilia. Ik zit ook bij de volleybalclub in America. Daarom mag van mij de gymzaal wel wat hoger en wat groter en het zou ook nog leuk zijn als er een kantine bij wordt gebouwd. Ik vind het ook erg handig dat er best veel winkeltjes zijn voor een klein dorp. Meer zou ik niet willen veranderen want ik vind America al een super gezellig dorp!

America

gem. Horst aan de Maas

Beste dorpsraad

Ik vind America een heel mooi dorp je kunt er rustig wonen bij mij in de straat kun je heel fijn spelen.

ook kun je in America fijn sporten er zijn veel verenigingen zelf zit ik bij avc America de voetbalclub.

Maar aan het dorp zelf zou ik wat willen veranderen zoals bij de voetbalclub meer kleedlokalen een grotere kantine en meer velden.

Ook zou ik graag weer brigadiers hebben bij school met het veilig over steken.

Op het schoolplein zou ik graag wel meer ruimte willen en meer klimtoestellen

Maar zonder dat alles vind ik het nog een fijn dorp om in te wonen

- Voldoende woningen voor elke bevolkingslaag en mensen met binding tot America. Voor starters en ouderen betaalbare woningen! Levensbestendige woningen met brede doelenden.
- Behoud voorzieningen in het dorp en kesteren wat je hebt. Dit op het gebied van alle dagse zaken en zorg. Oud kunnen worden in je eigendorp is belangrijk! Supermarkt etc cruciaal hiervoor.
- Voldoende groen in het dorp en speelplek voor kinderen. Daar waar gebouwd wordt dit met respect voor de natuur en omgeving. Voldoende Ruimte openlaten en niet "vol bouwen"
- Activiteiten tot samen zijn en samenwerking met America en het dorps eigene behouden, stimuleren en faciliteren.
- Sportverenigingen laten samenwerken en indien mogelijk realisatie tot omni vereniging die toekomst bestendig is.
- Samenwerken in het algemeen en niet ieder voor zich!
- America is hierdoor geworden wat het nu is!
- Behoud gezichts.bepalende panden. Historie behouden!

basisschool is juist zo belangrijk dat je de jeugd op in positieve manier bindt met hun dorp, en mee laat denken over tal van zaken.

Bekijk samen goed wat nog wenselijk is voor in de toekomst.

Zorg dat alle neuzen dezelfde kant opstaan.
Zo krijg je nog altijd in meeste gedaan.

Hoije Woih!

HET SPORT PARK ZOU WEELEN OP KNAP BEURT KUNNEN GEBRUIKEN.
HET BOUWEN VAN WONINGEN VOOR STARTERS, ZO DAT ER MEER JONGEREN BIJ KOMEN.
HET ORGANISEREN VAN KLEINERE OF GROTE FESTIVALS VOOR DE JEUGD.

Voor mij hoeft er in America niets worden veranderd. Je ben goed tevreden over het dorp. Naar de bios kan in de buurt. Winkelen is niet ver en voor te sporten hebben we genoeg hier in America, en anders ga ik wel iets verder weg.

AMERICA,
HEEFT UCHVEEF ALTIJD WETEN TE REDDEN. SOMS TEGEN DE VERDRIUKING IN. JUUST DAN ZIJN DE AMERICANEN HET STERKST. ALS WE IN BEETJE TEGELWIND KRIJGEN GAAN WE NOG WAT HARDER TRAPPEN OM TE BEWIJZEN DAT WE HET OP EIGEN KRACHT KUNNEN. HET ZIJN DE MERSET DIE AMERICA MAKEN TOT WAT HET IS; HIER GEBOREN OF LATER KOMEN WONEN, HET MAAKT NIET UIT. OP HET GOETE MOMENT GAAN DE SCHOUWERS ER GEAANWIJK ONDER. ALTIED!

- * openbaar vervoer (buslijn horst /venray /station)
- * goedkope starters woning. of huurwoningen
- * zorgen dat de kermis, braderie. rouwen heze enz. in america blijft.

Voor de toekomst hoop ik bij het gezondheidscentrum terecht te kunnen met gezondheidsklachten en ook misschien daarbij de mogelijkheid van een tandartsenpraktijk en mondhygieniste.

Ons dorp heeft veel te bieden

De leefbaarheid zal niet alleen door de inwoners bepaald worden, maar ook door de winkeliers, met hun aanbod en service. Haten we eerlijk zijn, zonder ondernemers is er "niks"

De verenigingen draaien op vrijwilligers en we hopen dat iedereen zich ook blijft inzetten om ons America leefbaar te houden voor jong en oud.

De buurtbus als het kan terug naar America, en/of een treinhalte zou nog een toekomstdroom zijn.



Hallo America,



America is een super dorp!
Meer korfbalteam zou fijn zijn.
Elk jaar is er ook een kermis die mag wel groter.
Rotzooi maken, dat doen wij veel te veel.
Iets te kleine speelplaats van school.
Chocolade heel goedkoop in de supermarkt, lekker!
Anders kan er ook wel betere fietspaden worden gemaakt.





Uit onderzoek is gebleken, dat de bevolking van America gaat vergrijzen. Ook weten we dat er in de toekomst minder geld is voor zorg, cultuur, onderwijs, sport en welzijn. Willen we van America een levendig dorp maken, waar iedereen kan ontspannen studeren en ontmoeten, zullen de handen

Onze droom is Multifunctioneel met een centrale binnen kan lopen



we met z'n allen ineen moeten staan.

dan ook een centrum (wat in lelydorp) ruimte, waar iedereen om een gratis drankje te leren, een kopje koffie te drinken en waar tussen de middag kinderen overblijven en ouderen een eetpunt hebben. Ook zou er plek zijn voor naschoolse opvang en boeken uitleen.

Stavonds ~~lezen~~ ^{en in 't weekend} kan deze ruimte gebruikt worden door verenigingen om te vergaderen, repeteren, cursussen etc. etc.

Onze toekomst in 2020 hier in America.

In 2020 wordt mijn man 65 jaar en ikzelf wordt 66.
Tijd om het rustiger aan te gaan doen.
We hopen dan nog allebei gezond zijn en voor onszelf te kunnen zorgen.
Samen oud worden, in een redelijke gezondheid, lijkt me mooi!
Is dat niet zo...?
en worden we afhankelijk van de hulp van anderen,
dan baart me dat grote zorgen.
Door de vergrijzing en de economisch mindere tijden,
zal de professionele zorg onbetaalbaar worden.
Er wordt dan steeds vaker een beroep gedaan op vrijwilligers.

Maar zijn die vrijwilligers er dan (nog) wel?
Vrijwilligers voor het nieuwe Gezondheidscentrum?
Vrijwilligers voor de K.B.O., het eetpunt, de huiskamer en de Zonnebloem?
Vrijwilligers voor de Vrouwenbeweging, Jong Nederland en het Peelmuseum?
Vrijwilligers voor het voetballen, het korfbal en het tennissen?
En ga zo nog maar even door.

Wij hopen daarom, dat wij nog lang gezond mogen blijven.
En ook zelfstandig kunnen blijven wonen.
Dat is onze grootste wens voor de toekomst!

Voor mij is America een prima dorp
Voor mij heeft er niks speciaals te
komen. Ik ben tevreden.

Wij wonen al weer ruim 30 jaar op het Caeciliahof en nog steeds met veel plezier.
Hier hopen wij "oud" te worden.
Daarom is de komst van het gezondheidscentrum een zeer goede zaak.
Daarnaast zijn de bestaande winkels van groot belang voor nu en vooral voor in de toekomst.

Doordat er steeds minder vrijwilligers de kar kunnen of willen trekken wordt de samenwerking tussen de sport verenigingen steeds meer een prioriteit.
Dit wordt veroorzaakt door de toenemende krimp van de Amerikaanse bevolking en de individuele drukte van de inwonenden.
Samenwerking komt een stap dichterbij als de verenigingen het eigen belang ondergeschikt maken aan het algemeen belang.
Zo kan er ook in de toekomst nog gesport worden.

Om de leefbaarheid in het dorp te verbeteren is het van groot belang dat de inwoners samen een bijdrage leveren.
Een voorbeeld is het gezamenlijk onderhoud van ons "eigen" Caeciliahof waar naast een verzorgd hof ook de onderlinge sociale band wordt versterkt.

Ben een rasechte American, ben moech vande oorlog 1940
veel mee gemaakt in mijn jeugd.
Al mijn hele Leven op de Nieuwe Peeldijk gewoond en nu nog.
Vroeger hadden we geen dokter in America.
Toen moesten we naar horst op de fiets als we dat hadden
nu van Dongen gaat vertrekken hoop ik dat we een nieuwe
krijgen. In de vrije tijd gaan we graag een ronde fietsen of
wandelen. Ben al meer dan 40 jaar jager. heb veel contact
met de Boeren en tuinders, als er schade is weten ze waar
ik woon.
Het gezondheidcentrum is haast helemaal rond. Te hopen
dat het er komt.
Dat kan hier net zo goed als in Ysselstein!

- Ik ben inmiddels 20 jaar. Heb mijn hele leven in America gewoond. Kon als kind naar school om de hoek, kiezen uit verschillende sporten en ging naar jong nederland. Dit heb ik altijd met veel plezier gedaan en dat moet ook zo blijven. Jaren geleden zou het beukenhofje worden 'opgekuimd' omdat er geen dieren verzorger was. Dit is toen gelukkig niet gebeurd en ik vind dat het in de toekomst ook zo moet blijven. Je kunt wel zeggen het is maar een speeltuin maar voor kinderen is dit heel belangrijk. Het zijn ook kleine dingen die America zo leuk maakt. Ik hoop dat als ik over ongeveer 10 jaar kinderen mag krijgen, dat zij dit ook nog hebben in America. Ik ben het ook eens dat met het idee dat er goede voorzieningen voor ouderen moeten zijn zodat ook zij zich nog kunnen redden in America.
- De belbus moet ook blijven, misschien kan hier meer informatie over worden gegeven.
- Misschien van de dorpsactiviteit zoals zeskamp, bradlee etc.
- Treinstation? Denk ook aan vakantiegeleges. Kom op station van de mensen tegen die naar America moeten, maar niet weten hoe!

Zo'n toekomst hier in America lijkt me mooi!

Zolang mogelijk op mezelf blijven wonen, met behulp van...

- Een kaartclubje met andere vrouwen
- Een lieve vriendin om mee te fietsen
- Onze dochter als mantelzorger
- Iedere maand naar het eetpunt
- Mooie activiteiten bij de K.B.O.
- Een bezoekje van de Zonnebloem
- De dagelijkse boodschappen in de buurt
- De huisdokter en apotheek nog steeds in ons dorp
- Lieve burens die een oogje in het zeil houden
- Een hondje om mee te wandelen

Zo hoop ik nog vele jaren, in een zo goed mogelijke gezondheid, hier in America te kunnen blijven wonen!

Een gast van de Zonnebloem

America zondag 23 Juni
 Wij zijn met ons gezin in 1966 van Nederland naar America gekomen in verband met de ruilvervalsing. Het was een nieuwe ontginning "de dorpspeel". Daar hadden we een Boarderij we woonden daar 3 maanden alleen toen kwamen de andere bewoners. Ik denk nog met plezier aan die tijd terug het was er goed wonen.
 America is een mooi leefbaar dorp met veel mogelijkheden. Wij hebben verschillende winkels. Twee leuke cafe's. Een jongerenruimte. En aan "de brug" is vooral voor ouderen veel te doen.
 Bijna iedere dag kan men daar biljarten. Op maandag 3 middags "Well Fare" s'avonds kaarten. Dan dinsdag volldansen. Op woensdag 1 maal per maand eetpunt en 1 keer binnen. Donderdag hoersballen. In de middag gezellig samen zijn. En op zaterdag is de ouderheidskamer voor iedereen toegankelijk in de middag. En iedere donderdag nog binnen in de Boarderij. Als er dan ook nog een Gezondheidscentrum kan komen. Zou dat helemaal mooi zijn voor iedereen.

Dat er een treinstation moet aangelegd worden



De Zonnebloem heeft toekomst in America

D	de Zonnebloem	HEEFT	
E	een actieve vereniging		
Z	zorgzaam	T	toneelmiddag
O	ontspannend	O	op huisbezoek
N	naar het theater	E	een paasbloemetje
N	nog een uitstapje	K	koffie met vlaai
E	een kienmiddag	O	ontzettend gezellig
B	bootdagtocht	M	muzikale middag
L	lekker picknicken	S	samen zijn
O	ontmoeting	T	tijd voor elkaar!
E	een kerstviering		
M	moie momenten!	IN AMERICA	



Er op uit met de Zonnebloem

Aan de slag als vrijwilliger

America is un moei durp wao weej gër laeve woa minse ni allien neme ma ok veul geave.

Met gewoene luuj mar ok markante figure heer wilde toch gër een huuske koepe of hure!

Vur de leefbaarheid is ut belangriek dat jongere en gezinne kunne blieve woene in America woeninge bouwe die betaalbaar zien, dao keumt ut op a.

Veul moie vereniginge en vreejwilligers die zich vur ut durp inzette ni leder vur zich ma samenwerke doa op blieve lette.

Sommige vereniginge were misschien klein ma wille blieve bestaan samenwerke met andere vereniginge in America ma ok met de regio doa motte we vur gaan.

De bestuure kunnen da mier samedoon en koste bespaare bètere veurzieninge en faciliteite dan woa we nou mei zitte te plaare.

Activiteiten zeen er wat os betreft volop, of ut nou de carnaval, kermis, slotconcert, toniel, vreeje merkt of Knuffelbeer is, allemaal op.

Iederien die dit meugelik makt bedankt vur ow organisatie en inzet gad zoe door, heer geniete weej vaan en hebbe da veul pret

Vur jongere van 12 tot 16 jaar is dur wat minder ma d'n tied keumt ok nog wal vur deze kinder

Ut zij moei zien as de bestaonde winkels kunne blieve dreijje in dit gebied "Koop in d'n vreemde niet wat ut eigen durp u bied"

Ut gezondheidscentrum mog dur ok wal kome Mar ok veul vereniginge hebben zulke drome

Accommodaties van voetbal- tennis, volleybal- en korfbalclub zien ok a vervanging toe samen in 1 gebouw is heer misschien un optie, ma hoe?

Saamhurigheid en de eige kracht van de inwoeners van America dat is woa ut um dreij Weej wense jullie veul succes met de nije projecten, ma dat lukt jullie geheit.

Hojje wahl!

voor mij zal er niets hoeven te veranderen.
 Als je ergens heen zou willen dat niet
 hieren het dorp is, hoef je ook niet ver te reizen.
 Dat is maar een kleine moeite.
 En er is hier in America tal te doen vinden.
 Want de dingen die we nu hebben zijn goed
 en je hebt er veel aan.

In augustus 1973 zijn wij vanuit Meterik (schadyk) in America komen wonen
 Ruim 40 jaar hebben we genoten van het vrije Leven op de Griendtsveenseweg
 dicht bij de Peel.
 Nu wonen we midden in het dorp en genieten van alles dichtbij huis
 De winkels, het praatje op straat, de huisarts, apotheek enz alles op Loopafstand
 Wij horen intussen bij de ouderen en hopen dat er nog veel jonge gezinnen in
 America blijven en komen.
 Daarvoor zou het goed zijn als er meer en betaalbare woningen gebouwd
 zouden worden, ook huurwoningen zodat niemand om die reden ons dorp
 moet verlaten.
 Dit is goed voor de school en alle verenigingen.
 het gezondheidscentrum zou ook geweldig zijn als dat er eens komt.
 Er is al zoveel over gepraat en geschreven
 Als je hulp nodig hebt is het erg fijn als je op een plek terecht kunt.
 Al zeggen wij Liever op straat goeie dag tegen dokter en hulpverlener.

Beste americanen,

* ~~op het~~ America een ~~toekomst~~ maar er mag ~~veel~~
~~veranderen~~.

* ~~op het~~ school plan zou ik graag ~~aan~~
 willen.

* ~~op de~~ ~~we~~ mogen de ~~butten~~ ~~veeren~~ we
 weg ~~en~~ ~~is~~ heel ~~veeren~~ (de balden ~~sign~~ ~~en~~ ~~en~~
 words)

* en het ~~speel~~ ~~plan~~ mag wel ~~meer~~ en meer ~~speel~~ ~~stellen~~
 maar verder is America ~~het~~ ~~aan~~ ~~top!~~

Groetjes

- * Behoud van basisschool, en buitenschoolse opvang !!
- * Kerk opstellen voor multifunctionele doeleinden (bijv. afscheidsdienst, toneel)
- * Speeltuintjes beveiligen met hekwerk (zie Usdadde, heel onoverzichtelijk voor auto's)
- * Behoud van winkels en horeca !!
- * Meer dorpsfestiviteiten zou goed zijn voor 't dorpsgevoel.
- * Meer aanbod voor de starters (goedkopere koopwoningen), dit bevordert de komst van, en behoud van, gezinnen (goed voor basisschool)
- * Gezondheidscentrum maximaal benutten (bijv ook fysio, logp, diëtist, psych.)
- * Behoud van alle verenigingen, evt. door samenvoegen.
- * Behoud van de dorpsraad !!
- * meer speeltuin, dierevelden ??

Ik zou graag een game-winkel willen hebben in America
Verder is het een fijn dorp
groetjes

hallo turfereiers!

America is een top dorp alleen.

- * het speelplaats mag groter
- * En de saloon van de ponyclub ook wel!

verder hoeft er niets verandert te worden!
het dorp = Top!

groetjes:

America is een mooi dorp dat bijna van alle gemakken is voorzien.
Het is belangrijk dat de verenigingen blijven bestaan om de leefbaarheid van het dorp te behouden.
De ouders moeten in het dorp kunnen blijven wonen en het dorp moet ervoor zorgen dat de jongeren hier blijven. Hierbij vind ik het belangrijk dat de kinderen in hun eigen dorp naar de basisschool kunnen en naar een vereniging om bijvoorbeeld te sporten.
In een kleine gemeenschap als America is het dan belangrijk dat clubs elkaar het hoofd boven water houden en elkaar helpen.
Het gezondheidscentrum zal een positief effect hebben op de leefbaarheid in America. Het gezondheidscentrum en de Amerikaanse kerken zijn mooie voorbeelden van samenwerking, en dat heeft America nodig.
Verenigingen zullen in de toekomst dan ook moeten gaan samenwerken vanuit een centrale plaats. De basis van een vereniging zijn toch de vrijwilligers. Ik vind het dan ook belangrijk dat een verenigingslid zich inzet voor zijn vereniging.
America moet goed blijven naar de toekomst. Voor de jongeren is het belangrijk dat ze ergens naar toe kunnen en kunnen bouwen aan de toekomst. Betaalbare huizen is hierbij en moet om de jongeren te behouden.
Tot slot is het belangrijk dat we de verenigingen, cafés en winkels behouden en dat America in de toekomst betaalbare woningen aanbiedt.

ik vind america een goed dorp,
alles is dichtbij en goed bereikbaar.
ik ben tevreden!

Wegj zeen America later als nog altied un klein dorpke, maar wal erg gezellig! Wegj hoape daan ok dat der veel activiteiten vur jongeren komen maar veural ok blieden. Toen wegj nog op de basisschoel soate moas onze klas gesplitst weade vanwege de veule lieftingen. Nou wurke daan zelfs groepen samengelegd. Ok de kofftalclub Erica, woa wegj beej zitten giet nou samenwerken met andere clubs oet de gemeente. Dit zal vur mier verienegingen



gaan gebeuren en daat vinge wegj erg jammer. Maar als de kernis af carnaval op de kalender stiet is 't heer in os kleine dorpke altied feest! Ge huurt daan vrienden en vriendinnen oet andere dorpen afteurend ouer America. Maar ze wiete ni half ve leuk en gezellig ut beej os is. America is ok erg beint door Rouwen Hêze 't Sketeconcert is altied deurbesocht en ok veural door de americanen. Verder hoape we dat America blijft soas 't is en daat de knusse winkeltjes, de bakker en de rest daat der in America is, neet verdwient. We hoape ok daat America nog lang blijft bestan!

America is een mooi dorp om in te wonen. De leefbaarheid is goed te merken door de vele evenementen die er zijn. Velf heb ik een paar punten die ik zou willen toevoegen of veranderen:

- bushalte: America is een van de weinige dorpen in de gemeente die niet met het openbaar vervoer bereikbaar is. Als je ne even naar Horst wil moet je de auto pakken of een klein half uur fietsen.
- de kerk: De kerk is steeds leger en er zijn steeds minder mensen. Ik denk dat de kerk een erg multifunctioneel gebouw is, wat misschien ook gebruikt kan worden voor voorstellingen van de fanfare e.d. Zo wordt de beschikbare ruimte die de kerk biedt beter gebruikt.
- AmericaWeb: Ik zou deze site graag verbeterd en actueler zien. Het kan de plek worden voor de verenigingen hun info plaatsen.

Voor de rest ben ik heel tevreden. Alle voorzieningen zijn voor mij aanwezig, er zijn naar weinige dingen die ik in andere dorpen doe

Het dorp aantrekkelijk houden voor jongeren door te zorgen voor genoeg faciliteiten. Zodat jongeren zich willen vestigen in het dorp. Enkele voorbeelden van deze faciliteiten zijn een dokter, winkels, sportverenigingen, scholen maar denk ook aan betaalbare woonruimte.



Dit is een voorbeeld van hoe ik hoop dat America er nog uit ziet over -tig jaar. Vol natuur met mooie bossen en gebieden. Met leuke speelplaatsen voor de kinderen waar ze in alle rust op onderzoek kunnen gaan en avonturen kunnen beleven met hun vriendjes. Waar ze dingen kunnen ontdekken en genieten van al het moois dat er te zien is.

Toen ik klein was heb ik hier vele uren doorgebracht. Nu we zelf kinderen hebben en zien hoe och rij er met vele dingen van genieten kan ik alleen maar wensen dat dit doorgegeven wordt.

America is een mooi dorp, in alle opzichten. Dat dit zo mag blijven!



Later hoop ik dat America nog net zo is als nu. Altijd iets te beleven en altijd iets te doen. Van carnaval tot broedrie en van vette kaas tot slotconcert. Ik vind dat we moeite zullen doen dat we de jongere heer willen blijven. De soap in stana haje vooral wejdair over en tiedi hin kunnen. Ook voor de kinder Saturday Night, wat altijd heel leuk en gezellig is voor de kinder van groep 5.

Onze winkels zien er nog heel herzig, snel ff iets halen als we nog iets nodig hebben.

Zelf hoop ik dat de kinder van America later nog naar onze basisschool kunnen. Dit tiedi heb ik zelf gehad, maar het was altijd leuk en gezellig in onze klas. Wejdair nu nog veel samen en dat is fijn.

Ook de sportclubs moeten gesteund worden. Ik zelf zit bij de ponyclub en wejdair nu nog maar 5 ponyruiters. Toch kan er een kleine club groot zien als we er maar leuk hebben en onze sport kunnen beoefenen.

Jammer dat er nu al sporten zien die zich soms moeten voegen met andere zoals de korfbalclub. Daarom vind ik dat we er iets aan de sportclubs moeten doen.

Wantom vind ik dat we de jongere moeten stimuleren, want dit is de toekomst van ons klein America!

Ik zou graag een buslijn willen.
En dat er meer voor de jeugd komt.
Verder ben ik te vreden over America.
Groetjes

- > Busvervoer in toekomst naar Harst & Venray
- > nieuwbouw, starterswoningen of huurhuizen mogelijk maken voor jongeren. Zodat America blijft groeien
- > meer en grotere evenementen organiseren

Nieuwe vormgeving van de website "www.america-web.nl".

Een website met een professionele, strakke en heldere uitstraling.

Voorbeelden;

Horstaande.maas.nl

Hallohorstaande.maas.nl

Wonen in America.

Waarom zijn wij 9 jaar geleden komen wonen in America?

Hier in dit mooie dorp heb je eigenlijk alles in de buurt.

De winkels, die we zeker moeten behouden, de basisschool, dat de kinderen in hun eigen dorp naar school kunnen en daardoor vriendjes hebben en maken in het eigen dorp.

Alle verenigingen! Zo fijn als de kinderen hun sport kunnen beoefenen in hun eigen dorp.

Dat brengt mij wel naar een punt.. De sport accommodaties.. Die zouden wij graag heel anders willen zien.

Een functionele sporthal waar alle sporten ondergebracht kunnen worden. Voor zowel de peuters als voor de ouderen.

Een eigen huisarts in het dorp en wat een geweldig plan om een gezondheidscentrum neer te gaan zetten in het dorp! Super.

Een aantal jaren geleden werden er starters woningen gebouwd. Echter zouden er wel wat meer starters woningen moeten komen. Zorg dat de jeugd hier blijft. Of dat ze na het studeren weer terugkomen naar America.

Ook voor de ouderen. Zo belangrijk voor de ouderen dat ze zo lang mogelijk in hun eigen dorp kunnen blijven. Daar hebben ze toch hun vrienden/kennissenkring. Dus wat hier al voor geschreven is: zorg dat de ouderen woningen ook inderdaad voor die groep beschikbaar blijft!!

Waar we ons wel zorgen om maakte (en nog steeds) waren de ontbrekende fietspaden. De auto's waren we wel gewend maar die tractors en ander landbouwmachines die zo langs je heen scheren en dan heb ik het nog niet over die vrachtwagens! Dit is echt een punt die zeker aangepakt moet worden.

Wat wij zelf graag zouden zien is dat er gebouwd gaat worden op de kerkbosweg (weiland Henk Aarts) en dat er gebouwd gaat worden voor de starters, doorstromers en senioren.

Zo krijg je een heel gevarieerde wijk. Uiteraard ook met veel groen en speelmogelijkheden.

Mij zou het fijn lijken als er een treinstation in America komt, dan hoef ik niet steeds met de fiets naar het stadion in Horst.

En natuurlijk een bushalte dat zou voor iedereen een groot voordeel zijn!

Een groot sport complex waar alle sportverenigingen zich samen voegen, lijkt mij ook wel wat.

Ik ben zeer tevreden over America.

Mischien is een bushalte wel handig. Verder is alles goed voor dit dorp.

Groetjes

Wellicht is het een idee om te denken aan een chatbox van de apotheek in America, hierin kunnen de burgers van America vragen stellen omtrent hun gezondheid en dergelijke. Deze chatbox kan ervoor zorgen dat kleine vragen makkelijker en sneller beantwoord zijn, het maken van een afspraak is daardoor minder nodig. De vraag is of mensen zich prettig voelen bij een "online helpservice", maar voor sommige zal het vaak goed uitkomen. Uiteraard is de chatbox anoniem.



America zij ik os bekend, leefbare dorp. Dan zij ik ok gloe zoewe wille hoje, maar ee zien wd en paar vae beaterpunten

- 1- meer activiteiten in de Soos tussen de Leefried van 12-16
- 2- Vernieuwing van Sportpark Auw
- 3- Vernieuwing Bondzaal

En verdere hóp ik dat we heer nog veule jaer zóuwe kunne leave



Als men de Yzeren Rijn helemaal ingebruik neemt zorgt dit voor minder goederen- vervoer vanuit Antwerpen via de Brabant route, dus via America, naar het Ruhrgebied
 Men kan ook vanuit de havenstad Antwerpen

ook de Montzen route nemen. Dit stuk spoorlijn is duidelijk langer (tijd=geld) en het heeft steile stukken.

Er zijn door veel verschillende ministers allerlei plannen gepresenteerd.

alles is weer in de yskast gezet tot....?

maar ooit hoop ik dat er minder goederentreinen door America denderen



treinen zijn in de loop der jaren alleen maar langer en zwaarder geworden.

america is leuk maar het beter.
 er moet een pretpark komen
 liefs



Dromen.. Iedereen heeft ze wel. Toch zouden ze eens waar moeten komen, vind je niet? Daarom kunnen we America nog leuker maken, met ál onze ideeën! En dat gaat lukken... Ik zie de toekomst al voor me.

1. Omdat ik op volleybal zit vind ik ook toepasselijk dat de gymzaal groter mag worden, en daar past ook wel een kantine bij!
2. Op het schoolplein zijn er elke week weer wat valpartijen van fietsen. En dat vind ik heel jammer, want zo gaan er telkens weer fietsen kapot en dat word er niet beter op. Daarom was mijn idee hiervoor: **Meer fietsenrekken!**
3. Over bijna het hele dorp zijn loop -en fietspaden. Superveilig dus! Maar er is een probleempje... De tegels staan niet zo recht dat als je denkt... En dat is dan weer gevaarlijk, want je kunt er zo overheen struikelen. Misschien kunnen we de tegels eens recht laten zetten. Veel veiliger, toch?
4. Het leek me ook wel fijn als alle verenigingen samen gaan werken, het bespaart misschien wel geld en dat kunnen we voor alle ideeën gebruiken.

America

Goede dingen

- Het friet
- De speeltuintjes
- Het schoolplein
- De muziekvereniging
- De gezelligheid

lets mindere dingen

- Tennisclub mag moderner
- Voetbalclub mag ook moderner
- Bij de visclub mag een nieuw huisje en meer grotere vissen.





Ik ben geboren en getogen in America.
 America is een fijn en rustig dorp.
 Opzich is er eigenlijk wel alles, maar nu ik pas
 ben bevallen mis ik wel wat.
 Zoals iets als een Raambureau waar controle's
 zijn, en nu na de geboorte een consultatie Bureau
 of iets. alles zit in Horst, dus moet je steeds met
 de auto heen.
 Enja, een tandarts zou ook fijn zijn.
 Er zijn zoveel dingen fijn, maar het moet ook haalbaar
 zijn met het aantal inwoners van America.
 Dus we wachten maar af, wat er wordt besloten.

Natuurlijk vinden wij allen fijn dat er
 een grondkeideentrum komt in America wij
 zullen er misschien niet meer zo lang meer
 van kunnen genieten, maar de jongeren des
 te meer. Het is fijn dat dit America kan
 dank sei mede aan de y v Dongen die er
 veel voor heeft gedaan. Nu hebben wij
 straks in ons eigen America een prachtig ge-
 bouw waar wij allen van kunnen genieten
 dus de schouders er onder dan komt alles
 leidster goed
 van de dag opvang
 Aan de Brug.



- Het zou wel handig zijn om in de toekomst een bushalte in America te hebben. Dit is vooral handig voor wat anderen mensen die geen auto meer kunnen rijden.
- Nieuwe startwoningen in America die betaalbaar zijn zou ik een goed idee vinden, zodat jongeren kunnen blijven wonen in America.



Tijn wonen in America!

In 1962 trouwde ik met Piet van Werken Bert die de zoon van Werken Peter was. Derken Dorus de laatste schaaпsherder was de broer van Peter, dus echte Americanen.

Je ging toen als vreemde wonen, waar je man werkte. Doch was ik gauw gewend. Toen Piet op 44 jarige leeftijd overleed, bleef ik met twee kinderen achter. Door vrijwilligers werk hield ik contacten levendig. In 1985 leerde ik Theo kennen en gingen we samen verder. Hij overleed in 2004. We hebben altijd graag in America gewoond. De contacten die je hier hebt zou ik niet graag missen. Ook de voorzieningen die we hier hebben, hopen we te behouden. Als vrijwilligster bij de Welfare wil ik een bijdragen leveren, en als lid van K.B.O. en U.B.O. Winkels en zorgvoorzieningen zijn zeer waarde vol. Zeker met het oog op vervoer.

De weg naar America

Voorjaar 1980: Ger komt thuis: "Ik heb een leuk huis gevonden in America "

Henny: "America? Hoe kom je daar bij?"

Ger: "Ik ken eigenlijk alleen maar leuke mensen uit America."

Zo kwamen we in 1980 in America terecht... om er te blijven!

Onze droom voor America is...

- dat het speciale gevoel dat iedereen mee mag doen altijd blijft,
- dat mensen elkaar blijven vragen om bij clubs en verenigingen te komen
- dat jonge mensen het initiatief nemen om samen te gaan bouwen
- dat onze jeugd voldoende banen in de omgeving vindt
- dat we het vertrouwde gevoel van 'thuis in America' kunnen behouden, het dorp...

waar je vaak op de achtergrond de trein hoort, maar gewekt wordt door vogels,
waar iedereen elkaar groet,
waar je weet dat het goed leven is omdat mensen zich inzetten voor elkaar,
waar je trots op bent!



Wij zijn beide geboren en getogen in America en wonen er heel graag. Zijn betrokken bij het verenigingsleven. Ook de kinderen hebben altijd aan het verenigingsleven deelgenomen. Maken ons wel zorgen om hoeveel jeugd toch America uitgaat. Natuurlijk ook voor de studie en hun werk maar er zijn er ook het dorp uitgegaan omdat er te weinig huur- en of betaalbare woningen zijn. Ook het kerkgebouw, het Hart van het Dorp, baart wel zorgen wat daar in de toekomst mee gaat gebeuren. Wij hopen dat wij nog tot onze oude dag in America kunnen blijven wonen. Het Gezondheidscentrum zal daar zeker een belangrijke bijdrage aan leveren. Laten we met z'n allen zorgen dat America een leuk en leefbaar dorp blijft.

"Ik hoop dat America blijft zoals het nu is met de kerken en voetbalclubs en de Carbowine. Het enige dat wel wat aandacht verdient zijn de lokale lokale historische voetbalclubs. Ik hoop dat het over 10 jaar nog zo gezellig is met feesten als, Carrowel, de hermis en wiskoud. Het lotcoment van Rouwen Hèze.

Rouwen Hèze zegt in America dat stiet America dat leeft maar de tylen veranderen dus het is goed dat er in roghuis komt in America alles in een gebouw is de toekomst voor jong en Oud de oudere mensen voor ons in de 19 eeuw van het peulgebied hebben veel energie en veel went verzet in de Peel om America in toe komst en leefbaar maken voor jong en Oud veel verenigingen zijn de laatste jaren al gehalveerd. Wij hets verdwynen uit America dus geen midolen stonet meer in America Dus gem Horst aan de Maas nieuwbouw op het mooi stuk grond aan de Woutenstraat kerkbosweg dat is goed voor jong gezinnen en de leefbaar voor school en Verenigingen in het Peulolorp America





Namens een paar bewoners van America
hadden we het zelfde idee
Dat we hier oud kunnen worden in Ons eigendorp
net zelfde als Berkel heem, maar dan hier in ons dorp

Gasten van de dagopvang.
en een vrijwilligster

hi
ik ben blij dat je een speeltuin in america
maakt want ik heb nog en ik dacht dat er misschien
in het bos een kleine speeltuin kon komen en dat het
dat heel leuke speeltuin opkomt nou kunnen
worden dat nou heel leuk zijn
van



Wie had dat ooit kunnen denken, toen we 37 jaar geleden naar America kwamen, dat we hier nu nog steeds met zoveel plezier wonen. We dachten hier enkele jaren te blijven en dan terug te gaan naar Eindhoven. Maar nu wonen we er nog steeds en we hopen dat nog lang en met veel plezier te doen. Onze droom is dan ook, dat we goed gezond blijven en nog lang, zelfstandig in ons eigen huis op het Caecilliahof kunnen blijven wonen. Dat we kunnen genieten van het leven en van onze kinderen en kleinkinderen.

We hebben in de afgelopen jaren ons best gedaan om ons in het dorp thuis te gaan voelen. We zijn lid geworden van diverse verenigingen, hebben en zitten nog steeds in diverse besturen en organiseerden en organiseren nog steeds allerlei zaken. We kregen daar ook veel voor terug, we voelen ons gewaardeerd en opgenomen in de dorpsgemeenschap. Onze droom is, dat we dat nog vele jaren kunnen blijven doen. Maar we hopen ook, dat het stekje overgenomen wordt door jongeren en dat de in de loop der jaren opgebouwde zaken ook voortgang kunnen vinden in de toekomst.

We maken ons wel eens zorgen over de houding van sommige mensen. De sociale betrokkenheid wordt minder, iedereen heeft het druk, het vrijwilligerswerk loopt terug, men wil geen verplichtingen meer, verenigingen slinken of verdwijnen. Onze droom is dat er in America een bloeiend verenigingsleven blijft bestaan, zowel voor en door jong en oud. Dat mensen rekening met elkaar houden en iets voor elkaar over hebben.

- A**ls je door het dorp wandelt, is het fantastisch dat zoveel mensen je groeten
- M**et z'n allen kunnen we het leefbaar en mooi houden
- E**en dorp waar we graag wonen en met plezier werkten
- R**ustig, maar ook borrelend en bruisend, met ruimte voor nieuwe plannen
- I**nteressant om te zien, he het dorp gegroeid is in de afgelopen jaren
- C**adeau krijgen doe je niets, maar het is fijn om gewaardeerd te worden voor hetgeen, dat je doet.
- A**merica, een dorp met historie, maar ook met toekomst, een dorp waar we trots op zijn!

- * Starten met het maken van plannen voor de bouw van nieuwe starterswoningen in America.
- * Meer energie steken en helpen kansen door te hebben met betrekking tot de vereniging van de toekomst. De huidige staat van het sportcomplex (sportpark Erica) is zeker onvolgende. Andere dorpen door lachzig over de staat het sportcomplex.
- * Het project 'Gemeenschapscentrum' naar een hoger niveau tillen door een multifunctioneel centrum (mits mogelijk financieel haalbaar) te ontwerpen, dat het kloppende hart van America wordt.

America, America is een mooi dorp waar veel toeristen naartoe komen. Centerpark speelt hierbij een grote rol. Het is daarom belangrijk dat we dit blijven behouden. We hebben ook regelmatig evenementen in America. Het is belangrijk dat deze evenementen blijven om de leefbaarheid in het dorp te houden. Dit zou echter wel meer mogen zodat er nog meer leefbaarheid komt.

Ik vind het ook belangrijk dat de winkels zullen blijven bestaan je zieb het namelijk niet vaak in zo'n dorp. Dit zullen we moeten blijven behouden want dit is zeer moeilijk. We zullen ~~elk~~ hier dus met z'n allen de producten blijven halen die we nodig hebben.

Het belangrijkste voor America is dat alle activiteiten ook echt bekend worden bij de mensen. Nu staat alles in het Peelklokje, maar hier lezen weinig jongeren en kinderen in. Om de jongeren uit America beter te bereiken denk ik dat er meer gebruik moet worden gemaakt van social media. Wie (van de jongeren) heeft er namelijk geen Facebook. Ik denk dat er op deze wijze veel meer mensen bereikt worden.

Verder denk ik ook dat het belangrijk is dat er minimaal net zo veel activiteiten worden georganiseerd als nu. Als mensen hier een goede impressie van krijgen dan zullen ze ook de jaren erna terug komen. Hierdoor is de kans ook groter dat mensen misschien ook naar de andere activiteiten gaan.

DORPSDAGBOEK AMERICA

Ik heb dit opgeschreven namens mijn Moeder

Schets hier je dromen en ideeën
voor de toekomst van America

Gezondheidscentrum America



al 84 jaar wonende te America

Hallo allemaal, wat een leuk en goed idee! Super.

Mijn moeder zou het leuk vinden om af en toe met iemand naar Hovst, winkel, te gaan. (natuurlijk een vergoeding voor de

Mijn moeder maakt hele leuke stoffen, gebreide warme stoffen. Velen zijn er al de deur uit gegaan, en zelfs naar het buitenland.

Waarom aanbevelen, voor een kleine vergoeding breid ze mooie

Ook wil zij een verhaal vertellen over de oorlog, wat ze zelf heeft meegemaakt. Op het einde van de oorlog moesten wij weg uit America en gingen naar Hovst. Op deze boerderij waren wij met 40 personen. Iedereen sloep gewoon op de grond, op dekens. Mijn moeder sloep samen met een meisje daar waar iedereen binnen kwam. Wij waren 14 jaar.

De vader van het andere meisje ging 's morgens vroeg de deur open maken. Hij draaide de sleutel om en de Duitsers maakten de deur open. De Duitsers, soldaten riepen dat iedereen op moest staan.

Toen ze zagen dat wij twee meisjes waken konden wij verder slapen, werd er door hun gezegd.

Toen liepen ze naar een kleine gang en naar een kleine slaapkamer, daar haalden ze mijn moedersoom uit met zijn zoon, en een jongen van het huis waar wij waren. De jongen vroeg aan de soldaten of hij shoes kon halen. De soldaten wilden de 2 jongens meenemen.

De oom wilde zijn zoon niet mee laten gaan omdat hij geestelijk niet helemaal in orde was. Na een tijdje daarvoor gesproken te hebben, was die andere jongen naar buiten gelopen.

Naam: Adres: Datum:

niet mee hoefde.

Maar waar is die andere jongen gebleven vroegen ze toen.

Ze zeiden toen wij weten dat niet.

De soldaten gingen weer naar de slaapkamer, en het was nog behoorlijk donker (rond 6 uur 's morgens). De soldaten schenen met met een zaklamp door de kamer.

Op de grond lagen twee jongens te slapen, heel plat onder de dekens verborgen, de soldaten hebben ze niet ontdekt.

De soldaten kwamen weer terug gelopen naar de Oom van mijn moeder en zeiden: als die ene jongen niet terug komt, schieten wij jullie dood. Maar de Oom was voor niets en niemand bang.

De oom zei toen nou dan schiet mij naar dood. Intussen liepen een meisjes en vrouwen door het huis. Het was behoorlijk donker.

Een aantal mannen had zich verstopt in een kledingkast en allemaal kleden ervoor gehangen. De soldaten zijn toen gegaan.

De Duitse soldaten hebben de 17 mannen die in huis waren niet ontdekt en mee genomen. De Duitse soldaten zijn die zelfde dag nog 10 keer terug gekomen voor die jonge man.

Dit verhaal heeft mijn moeder ook een keer verteld voor de himburese radio.

Wij denken vaak of klagen over het weer en van alles en nog wat!

Maar wij mogen hier nog altijd in vrede en vrede leven.

vrijheid van doen en spreken.

vrijheid is een grote rijkdom waar om gevechten is en velen hun leven voor hebben geofferd. Dit moeten wij koesteren!



Je zeggen altijd
 ik koop bij vreemde niet wat een eigen
 dorp bied als ze de ondernemers
 in stand willen houden moeten we
 daar met zyn alle voor
 gaan!

Dingen die goed zijn:

- Veel speeltuintjes.
- Genoeg cafés
- Lekkere friet!
- Pannakooi bij skatebaan
- De put
- RÖWWEN HÉZE!!!

Maar America is gewoon een super cool dorp en het wordt te veel als ik alle goede dingen hier in moet vullen ☺☺☺

Dingen die kunnen veranderen:

- Een leuk trapveldje of pannakooi ofzo op het schoolplein.
- Fietsenrekken, er vallen te vaak fietsen om.
- Betere/grotere kleedkamers bij voetbal.
- Meer/grotere vissen in de put

America blijft een vet dorp jonguh!!!



Go kluisrijf wordt ons Gezondheids Centrum op deze plek



Handaats voor groot en klein dat zal een echte aanwinst zijn

Voetreflese zonder pilken of een spuit kom je dan meer voor uit

Yoga graag Terugi een beetje vlag want wie heeft er nu geen pijn in zijn rug

E. H. B. OER
Een op 'n post sneller alles op gelast

Een oude echte Amerikaanse

Naam | E-mailadres | Datum |

28 Okt. 2013,

Ik hoop dat America over een aantal jaar het gezondheidscentrum heeft gerealiseerd zodat het dorp aantrekkelijk blijft om in te gaan wonen.

Tevens hoop ik dat de vereniging van de toekomst een keer wordt uitgewerd, de jaren die ze nu verspillen is allemaal verloren tijd waarin velen plannen gerealiseerd konden worden.

Verder hoop ik dat het een gezellig klein dorpje blijft!

hallo America,

De sfeer in en rondom America is een groot pluspunt.

De vele voorzieningen in dit dorp zijn zeer goed.

Een paar verbeterpunten zijn volgens mij:

1 De bladkorven langs de weg mogen wel wat eerder leeg gemaakt worden. Dan voorkom je dat mensen het langs de blad korf gaan gooien.

2 Er zijn al veel straatlantaarns langs de wegen, maar toch vind ik dat opstraten als de Veenweg en Jacobpoelsweg, nog wel wat bij kunnen.

3 Ik zit zelf bij de fanfare en ik vind dat de jeugfanfare wel wat meer op mogen optreden. Verder wil ik de activiteiten wel heel goed. Zoals het naar de boeien verkoop.

4 Ook vind ik dat er meer rekening met werk aan de wegen op andere kussies in de buurt van schoolgebouwen moet worden. Onder schooltijd is dat geluid vaak heel vervelend.

5 De kerktok heeft lange tijd verkend gestaan. Dit geeft in mijn ogen een slecht beeld van de kerk. Het moet worden vernieuwd.

6 De kerkmis is de laatste jaren zeker gezelliger door de samenkomsten tussen cafés. Toch mag er wel wat leukere activiteiten bij om het nog aantrekkelijker te maken voor wat jongere jeugd. Hierbij denk ik aan 12 tot 15 jaar. De tent is zeker wel succesvol en ook voor andere dorpen heel aantrekkelijk.

Volley bal...
De gymzaal mag wel wat groter en een kantine zou wel mooi/leuk zijn

America

sem. Horst aan de Maas

dát stéét!



Hoi!



ik vind het heel erg fijn dat er bossen zijn en winkels en een frietkraam. Er zijn ook leuke speeltuinen maar wel een beetje oude speeltuinen. Wat ik zou willen is dat de bossen, winkels en frietkraam nooit weggaan.



groetjes



America is Top



AMERICA, HET LIEFST ONAFHANKELIJK VAN HORST.

TROTS OP HAAR EIGEN KRACHT, TROTS OP HAAR VOLKJE.

DOOR ERVOR TE ZORGEN DAT WE ER KUNNEN BIJVENEN WOMBEN KUNNEN WE HET BEHOUDEN.

HUIZEN EN WINKELS, DOEFSERS EN KROEGEN.

EEN ZELF VOORZIEMENDE MAATSCHAPPIJ

TROTS OMDAT WE GEEN WIJK VAN HORST ZIJN

TROTS OP DAT WE AMERICA ZIJN.

HOPELIJK ZULLEN MIJN KINDEREN EN KLEINKINDEREN DIT VOORT KUNNEN ZETTEN.

Gistermiddag stond Marco Hesp voor me met de vraag of ik in Dorpsdagboek 4 wil schrijven. De werkgroep wil namelijk weten wat, volgens de inwoners van America de kracht is van America.

Ik ben van mening dat we in America verschillende krachten hebben. We hebben namelijk verschillende verenigingen, cafés en initiatieven in het dorp. Denk bijvoorbeeld aan Jong Nederland America, Knuffelbeer, Station America en Rondje America. Allemaal aspecten van het dorp die naar mijn mening behouden moeten worden.

Maar denk ook aan de bakkerij, de dokter, de basisschool en de buurtsuper die allemaal in het dorp liggen. Dit zijn aspecten die het dorp nodig heeft om te blijven leven. Maar zoals al voer in het boek geschreven staat, is er ook in America sprake van de bevolkingskrimp, minder jongeren, vergrijzing en de economische crisis. Vandaar dat het best mogelijk is dat er over 20 jaar geen sprake meer is van bepaalde verenigingen, winkels, cafés of een basisschool in het dorp. Daarom mogen we van gelijk spreken over het aantal actieve inwoners die ervoor zorgen dat America leeft.

Ik hoop dan ook van harte dat die actieve inwoners actief blijven en dat er nog meer bijkomen zodat we alle verenigingen, winkels, cafés en alle andere initiatieven en ondernemingen blijven behouden.

Ook hoop ik dat het gezondheidscentrum er dooreen komt. Het zou namelijk een groot gemak zijn als er in America een huisartsenpost samen met fysiotherapie en tandarts onder een dak komen te zitten. Over gemak gesproken, het zou



Van generatie, naar generatie ...

Geappig om te zien toen ik klein was en regelmatig werd meegenomen met ons pap. (Jan Gijbeets) naar de peel, en in America zelf, en dat we er nu nog steeds overal komen, maar dan met de ^{eigen} kinderen (en kleinkinderen)

Het mooie bosgebied om ons heen, dat moet nooit weggaan.

Wel zou het mooi zijn als er bij ons in de buurt (Luischokke) nog eens een speeltuin zou komen met klimrek en glijbaan met schommel, omdat er in de buurt veel kinderen zijn gekomen (gebooren ahum)

Maar verder is America zoals America is, een mooi, gezellig dorp waar men elkaar kent, altijd hoi tegen elkaar blijft zeggen, dat dit doorgegeven mag blijven ...

Geetjes



Hallo dorpsraad,

America is een cool dorp maar er kunnen een paar dingen veranderen.

Zoals: 1. Een nieuw huisje bij HSV De Put.

2. er kan misschien een voetbalstadion komen.

3. meer straatlantaarns achter de Midden Peelweg.

4. een hockeyclub.

5. een voetbalveldje bij school.

6. grotere kleedlokalen bij het voetballen.

7. een middelbareschool.

Verder is America een leuk dorp met leuke activiteiten.

Dromen in en over America,

Dromen, dromen dat zijn we een beetje verleerd.

America waar staan we nu en wat willen we graag behouden.

Het is een fijn en rustig dorp om te wonen. Een mooie groene omgeving, de put, de peel en de bossen zijn dierbare zaken in een leefbare omgeving. Het dorp met een supermarkt, bakker, café. Luxe zaken of ook om de leefbaarheid in stand te houden en te bevorderen. Dit ondernemerschap zou je ook kunnen stimuleren vanuit de o verheid.

De school en de kerk. De school die nu wat kleiner wordt maar hopelijk gaat dat aantrekken of droom ik dat maar. De kerk die steeds minder de centrale plek van een dorpsgemeenschap vervult.

Is dat iets wat we missen of willen we daar iets anders voor in de plaats. Het feit dat er op zondag bijna niemand in de kerk zit zegt daar ook iets over. Wel een mooie plek om te behouden of om er iets centraals in te huisvesten wat toch past in die sfeer.

Wat zou het toch mooi zijn als we de kracht, kleinschaligheid weten te behouden maar er daarnaast ook iets bij krijgen. Nu heeft dat klein warme fijne ook een tegenhanger. Als we iets zien van elkaar wat niet kan durven we dat niet te zeggen laat staan er iets mee te doen. Het zou mooi zijn als we dat in de toekomst wat meer zouden doen en toch blijven omkijken naar elkaar.

Verder zou ik het fijn vinden als een aantal locaties waar verenigingen of sociale activiteiten georganiseerd worden bij elkaar gebracht worden. Nu mis ik daarin nog de bereidheid om dit te doen. Met faciliteren kun je hier ook sturing aan geven.

Verder hoop ik hier over 20, 25 jaar ook nog gewoon lekker te kunnen genieten van mijn oude dag en dat daar dan ook voorzieningen voor zijn dat je zolang als redelijk is op jezelf kan blijven wonen.

En dat onze kinderen hier dan ook kunnen wonen, wat zou dat mooi zijn.

Met vriendelijke groet,

ik wil heel graag dat er op allen scholen leuke activiteiten komen zoals grasveldje, voetbalveldje, basketbalveldje enzovoort enzovoort wat je maar kom verzinnen.



America dat stiët !!

In de toekomst kijken is eerst terugblikken. Terugblikkend op de geschiedenis van America is er de afgelopen 150 - 160 jaar enorm veel veranderd en gebeurd. America werd in het midden van de 19^e letterlijk veroverd op de natuur, op de woeste en ruige natuur van de Peel en zijn uitlopers. Met heel hard werken, veel armoede en toch nog een gezonde instelling hebben de Americanen van toen en van nu er een mooi en actief dorp van gemaakt, waar we met zijn allen "grûts" op zijn.

De noeste arbeid in de Peel en op het veld en de omstandigheden waarin de mensen leefden, vormden het karakter van de Americaan: samen de schouders eronder en niet bij de pakken neerzitten ! Men was gelijk aan elkaar en men was op elkaar aangewezen: men had elkaar nodig !

Deze karaktertrek is nog steeds van toepassing.

Onze wens voor de toekomst is dan ook om dit minstens zo te houden, want om een dorp leefbaar te houden, moet je onderhoud plegen en nieuwe stappen durven zetten: je nek uitsteken ! Investeer in je dorp ! Dromen is goed, maar wees reëel en blijf met beide benen op de grond.

Door een positieve kijk op de wereld te hebben, kun je veel bereiken.

"Als het waait, bouwen sommige mensen windschermen, anderen bouwen windmolens". 't Is maar net hoe je het bekijkt. Probeer te denken in kansen. Kortom: maak van een probleem een feit en creëer daarmee nieuwe mogelijkheden.

We moeten ons mooie dorp zien te behouden, de jeugd kansen geven om zich in America te nestelen en te ontwikkelen, want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Onze kinderen en kleinkinderen moeten zich ook nog thuis kunnen voelen in een dorp als America.

Maar ook voor de ouderen moet er gezorgd worden. Fijn oud worden in America moet kunnen ! Laten we elkaar daar een hand (je) bij helpen.

De Turfsteker van weleer heeft plaatsgemaakt voor de moderne Americaan. De grondhouding zal echter hetzelfde moeten zijn: samen de schouders eronder om er iets van te maken !!

In mijn dromen over ons America zie ik mezelf met mijn Gardje bevreden door 't dorp wandelen. Vanmorgen hebben we onze boodschappen gehaald bij de plaatselijke winkels. In middels behoren we tot de "bejaarden", dus werken hoeft niet meer. Onze tijd kunnen we vullen met diverse activiteiten in Aan de Brug. Af en toe genieten van 'n kopje koffie op een van de terrasjes en als de "alde kneuk" 'n nog aankunnen even afblaten in de helder van Cartouche om 'n pitje te drinken. Het Turfstekers pad voor de zoveelste keer bewandeld om telkens weer te zeggen, wat is 't hier toch mooi. Bossen en wandelwegen zijn erin voor 'n handen. We hoeven 't dorp niet uit voor medische zorg in 't algemeen (Dokter-Tandarts-Fysio). Dinsdagmorgen met de bus (stop gewoon weer bij de kerk) naar de markt in Horst om leuke wat te "schuipen". Met 'n groep vreedwilligers schaffen we de talrijke dorpse groenvoorzievingen.

Nieuwe generaties hebben 't Rock Weekend nieuw leven ingeblazen en zijn nog altijd druk in de weer met 't organiseren van 't Slotconcert. De jaarlijkse braderie is drukker dan ooit sinds ze in Horst besloten hebben om op die dag zelf geen soortgelijke activiteiten te ontplooiën. Diverse verenigingen hebben de handen ineen geslagen en zijn tot 'n gezamenlijk sportcomplex gekomen. ~~W~~ Willen we 'n keere verder weg, dan en ook voor de schoolgaande jeugd en/of werkenden, dan is 't vreesse station natuurlijk 'n uitkomst.

Dromen over 't toekomstige America is leuk maar 'n spreekwoord zegt: Droom niet over 't leven, maar leef 'je dromen kortom, we zullen het z'n allen ergaan moeten werken om in de toekomst ook niet Americanen te horen zeggen:

America, dat stiët.

Dromen & Idrèen genoeg.

Investeren in de jeugd en vergeet de senioren niet.

Denk aan verenigingen, sport, uitgaan ect.

Zorg ervoor dat de jeugd in America blijft, zoals woningen, goedkope huurwoningen. De woningbouw aan 't dorp 50 bouwen, elke keer als er een huishouden weg gaat vervangen er meer dan 100 mensen.

Venden ga zo door, wij gemeten nu en in het verleden van America en hopen dat onze kinderen hiervan ook kunnen genieten.

Onze droom voor America is dat er ooit minder treinen door het dorp zullen rassen. Er wordt al vanaf eind jaren 80 opproken om het hele "Ijzeren Rijn" traject waar in gebruik te nemen.



Het laatste stukje van Roermond naar Dalheim is in verval geraakt. Dit komt door dat dit stukje spoor weg in het natuurgebied "De Meinweg" ligt. Omdat dit een verdrag is tussen België, Duitsland en Nederland moet men de krachten bundelen (geld!). Bij woonwijken en het natuurgebied tunnels realiseren, dit schept ook weer werkgelegenheid.



- Betere informatie geven over de belbus, omdat hier heel veel mensen niet van op de hoogte zijn
- Meer huurwoningen en starterswoningen
- Een dorpsfeest, bv. ^{zoiets als.} mega piratenfestijn

America één kern met veel pit. Vele inwoners die zich met hart en ziel inzetten voor de gemeenschap en 'met elkaar' iets van de grond proberen te krijgen. In America wordt heel wat georganiseerd qua activiteiten en festiviteiten, te denken aan: Carnaval, Kermis, Kamp (voetbal/Jong Nederland), American Rock Experience, Slotconcert van Rowwen Hzeze, Kiet Pieste, Knuffelbeer etc. IK vind' het belangrijk dat deze initiatieven niet verloren gaan maar ieder jaar georganiseerd kunnen worden, zeker om America leefbaar te houden. Zo organiseren we met onze vrienden groep ieder jaar een festival, waarbij we veel hulp krijgen van vrijwilligers, bedrijven en ondernemers uit America. Hier haal ik persoonlijk veel waardering en voldoening uit. Ieder jaar proberen we ons te verbeteren en krijgen geregeld tips, op-aanmerkingen en positieve reacties. Maar volgens mij kampen vele verenigingen met een tekort aan vrijwilligers. De jeugd benaderen en sturen vind ik erg belangrijk, aan gezien dit de toekomst is voor America. Als er vanaf de jeugd (het begin) geen hechte band is ben ik bang dat deze ook niet komt. Zo ben ik dit jaar als vrijwilliger in de activiteiten commissie van de voetbal club gegaan. We moeten ervoor zorgen dat het verenigingsleven gewaarborgd wordt voor de toekomst.

Wijsheid en Toekomst

Voorzieningen voor jong en oud



Samenwerken



Nederland 2004-0-2008

Verbinding tussen jong en oud



ALLENDE - 04 24 2000-2008



Evenredige verhouding tussen jong en oud

America is een supermooi dorpje waar ontzettend veel gebeurd. Zeer actieve mensen met veel verenigingen en evenementen. De kermis en slotconcerten zijn hoogtepunten. Alle live optredens bij de cafe's en Cartouche zijn ook geweldig. Verder zit er ook ontzettend veel muzikaal talent in dit dorp. Zie het aantal bandjes en muziekvereniging. Ik hoop voor de toekomst dat dit zo blijft. Dat de Jeugd in America kan blijven wonen, sporten, werken en uitgaan. Het dorp heeft een mooie natuur en wandelgelegenheid. Peelmuseum en oudheidkamer zijn ook belangrijk. Goed dat er een gezondheidscentrum komt, zodat jong en oud in eigen dorp terecht kan. Verder hoop ik dat alle verenigingen voldoende leden en vrijwilligers houden om te blijven voortbestaan.

America is klein, maar tegelijkertijd ook heel groot. Denk aan de twee bungalowparken, maar ook aan Rowwen Hèze. Persoonlijk heb ik alles in America. Ik zit bij de voetbalvereniging, waar ik ook werk, ik ben actief lid van de toneelvereniging en ik werk bij Station America. Dit doe ik allemaal niet alleen omdat het handig is om dichtbij te hebben, maar ook omdat ik het ontzettend gezellig vind. America is een hechte gemeenschap en dit zie ik ook veel terug in de kroeg, hoeveel mensen van verschillende groepen én verschillende leeftijden met elkaar optrekken.. super leuk om te zien. Wel merk ik dat steeds meer jonge mensen op zoek gaan naar een huis buiten America, omdat hier niet veel te vinden is voor starters. Het zou zonde zijn als al die jonge mensen het dorp uit gaan. Daarom vind ik het BLES initiatief een goed idee en ik hoop dat hierdoor meer jonge mensen toch een plekje vinden in het dorp. America heeft een actief verenigingsleven, maar ik merk op verschillende plekken een tekort aan vrijwilligers. Aangeren vrijwilligers erg belangrijk zijn voor verenigingen hoop ik dat hier in de toekomst weer meer animo voor is. Ik denk dat juist het samenwerken de kracht van America is!

Zorg ervoor dat America maatschappelijke activiteiten behoudt, zoals carnaval en een kermis. Dit is goed voor de samenhang tussen jong en oud. De dorpsraad moet de attracties proberen te behouden met de kermis. Zonder attracties valt hoogstwaarschijnlijk ook de rest in dat weekend weg.

Door minder jongeren zullen verenigingen moeilijker vrijwilligers krijgen, dat het bestaansrecht onzeker maakt. Dit probleem zal vroegtijdig en samen aangepakt moeten worden.

De wensen en dromen van ons gezin voor de toekomst van America

* **Wonen:** alle 4 willen we graag ons hele verdere leven in America blijven wonen. Met alle plannen van de regering zullen we nog lang moeten werken en ook zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven wonen, zo nodig met hulp. Een goede woonsituatie is dan zeer gewenst. We denken daarbij aan levensloopbestendige woningen (seniorenwoningen): alles gelijkvloers, rolstoelvriendelijk, veilige sanitaire voorzieningen, technische voorzieningen en automatisering om het leven makkelijker en veilig te maken, zoals domotica enz. Zie bijv. hieronder een schets van het project voor 16 levensloopbestendige woningen te Maarheeze (project Snepennest).



* **Gezondheid:** zorgverlening in de directe omgeving is zeer belangrijk. Daarom is de komst van het Gezondheidscentrum in America essentieel voor nu en de toekomst.

* **Welzijn** is ook een belangrijke factor voor iedereen. Inwoners van America zijn in de toekomst hopelijk bereid elkaar nog meer te helpen. Het zou prachtig zijn als er een bestand komt van vrijwilligers die structureel of incidenteel dorpsgenoten willen helpen op allerlei gebied. Je hebt mensen die goed overweg kunnen met paperassen van allerlei instanties (verzekeringen, belastingen, gemeente, enz.). Anderen zijn handig en kunnen mensen helpen met klusjes in en om huis. Weer anderen hebben groene vingers en kunnen tuintjes bijhouden van degenen die dat niet goed meer kunnen. Als we goed in kaart brengen wie wat wil en kan doen, en wie waaraan behoefte heeft, dan is dat een verrijking voor leefbaarheid.

* Een andere wens is nog meer **samenwerking tussen verenigingen**. Op het gebied van huisvesting, maar ook op bestuurlijk en financieel gebied. Misschien zijn fusies of het aangaan van gezamenlijke stichtingen verstandig. Nu moeten verenigingen regelmatig hetzelfde wiel uitvinden (aanvraag subsidies en vergunningen, afsluiten verzekeringen, zoektocht naar vrijwilligers en bestuursleden). Dat kan veel efficiënter door meer samenwerking.

* **Andere belangrijke dingen:**

- betaalbare koop- en huurwoningen voor starters c.q. jongeren;
- instandhouding van de vele voorzieningen die America nog rijk is, zoals diverse winkels, basisschool, kinderopvang, verenigingsleven, sportfaciliteiten;
- wat betreft sport en cultuur: in de toekomst een multifunctioneel centrum met sporthal annex gemeenschapshuis (toneel, muziek, cultuur e.d.), eventueel samen met Meterik, Hegelsom, Griendtsveen, en andere dorpen.



Wij vinden America een gezellig dorp met voldoende basisvoorzieningen (winkel, pinautomaat, dokter/apotheek, school, etc.), een bloeiend verenigingsleven, mooie natuur zoals de Peel en de "Schaak" en veel dorpsactiviteiten, zoals kermis, zeshamp en slotconcerten. We hopen dat al deze dingen zoveel mogelijk behouden kunnen worden. Door de vergrijping zullen we minder jeugd krijgen. Samenwerking is nodig om toch zoveel mogelijk verenigingen en activiteiten te behouden. Denk aan samenwerking kermis + carnaval

Wat kan beter:

- multi functioneel centrum (eet. bondraal verbouwen, tot woningen/appartementen)
- sporthal voor volleybal, zaalvoetbal, basketbal, tennis (gymzaal is te klein)
- verbeteren veiligheid (veel inbraken, ramkraak, etc)
- meer fietspaden langs doorgaande wegen ipv. oeral drempels neerleggen.
- meer betaalbare koop- en huurwoningen voor jong en oud.
- betere parkeer gelegenheid bij de Peel (Zaarkplahweg en Gránthierseweg) met informatiebord/wandelroutes
- kanalen en vennen in de Peel met elkaar "verbinden", zodat je een grote ronde kunt schaaken.

De dromen en ideeën v/d Fam. Hermans op de Landauer 10 voor de toekomst van ons prachtige dorp America.

De instandhouding van:

- Medische voorzieningen zoals een huisarts/apotheek/fysiotherapie etc. dit te centraliseren en onder te brengen in het reeds geplande maar nog te realiseren gezondheidscentrum.
- Bouw van betaalbare koop- en huurwoningen voor starters zodat onze jeugd in America blijft wonen.
- Gevarieerd winkelaanbod zodat men niet naar elders hoeft voor de wekelijkse inkoop en diverse andere zaken.

Verbeterpunten:

- Beter groenvoorziening, zodat America een mooiere, strakkere en verzorgde uitstraling krijgt en een visite kaartje word voor de vele toeristen die onze 2 bungalowparken bezoeken.
- Grote- en kleinschalige evenementen in eigen dorp behouden en niet naar een door de gemeente aangewezen locatie. Denk aan het Rowwen Heze slotconcert, Vette Haas en het voormalige Rockweekend en het Mega Piraten Festijn.
- Bestaande accommodaties voor verenigingen renoveren liefst vernieuwen door een MFC waarvan men op gebied van sport en cultuur met alle verenigingen en stichtingen gebruik kan maken.
- Pro actief op zoek naar uitbreiding van het vrijwilligersbestand om zodoende het gevarieerd aanbod van verenigingen en stichtingen in stand te houden. En bovendien op zoek naar vrijwilligers die incidenteel of structureel willen helpen op allerlei gebieden zoals hulp in de huishouding, klusjes in en rond om het huis ect.
- Opruimen van zwerfafval.
- Fietsenpad doortrekken tot aan het Meerdal of zelfs verder richting Venray.

Ben geboren in America als oudste van een gezin van 9 kinderen heb een prima jeugd gehad
Ik kom al van mijn 17 jaar in Cafe Biëms Jem en nu nog waarvan ongeveer 25 jaar als Kasteelheid. Heb nog steeds dorst vroeger meer als nu maar toen geen geld geney toen ik jong was. Ik woon nu alweer zowat 17 jaar op de zwanteplak met mijn vriendin Hentje Versoort-denk Ben altijd een fanatieke voetballer geweest. nu niet meer en ben een nog fanatieker lid van de fanfare spel nu steeds mee ben de oudste ben bang dat niemand dit zal verbeteren bijna 64 jaar. Heb altijd gewaag in America gewoon. vind de kermis het gezelligste feest ikken het dorp redelijk goed. Voel me er nog steeds prettig Hopelijk blaas ik hier mijn laatste adem uit. In oktober wordt ik hopelijk 77 jaar en voel me nog prima zodoende hoor ik bij de bevoorrechte mensen op deze leeftijd op naar de 80.

ik ben iemand van 80 jaar, woon graag in America en doe nog veel vrijwilligers werk. Ben nog goed toe komen, als het niet meer zo dan hoop ik dat er n dokter nog is of zoudt als gezondheidscentrum sport voor oudjes Supermarkt. Deze dingen gelden ook voor de volgende generatie. Smeets met jalle dagboek.

De dromen en ideeën van Fam. Smedts op de Lorbaan in het gezellige America.

Wonen in America:

Dat er voldoende woningen in America zijn zodat de Amerikanen er kunnen en willen blijven wonen. Zowel voor de jongeren als voor oudere mensen.

Verkeer en veiligheid:

Wij zouden heel graag een apart fietspad zien langs de Lorbaan. Dit is een erg drukke weg met veel vrachtwagens en landbouwverkeer. En het kruispunt bij de lorbaan en meteriksebaan zou ook veiliger mogen.

Verenigingen:

Wat betreft de voetballub zou het niet erg zijn om daar een nette voetbalkantine neer te zetten met meer douches en de nodige voorzieningen dat het er in de winter niet zo koud is met omkleden. Of eventueel een gezamenlijke kantine met de tennisclub.

Behouden van:

Ervoor zorgen dat de winkels blijven.
Dat de jaarlijkse evenementen door blijven gaan zoals het Rowwen Heze weekend.
Daar staat America om bekend.



's avonds kan deze ruimte gebruikt worden door verenigingen om te vergaderen, repetitie, cursussen geven etc etc.

Rondom dit "plein" liggen ruimte's waar overdag de basisschool, de huisarts, consultatieburo, bloedprikken, fysiotherapie, logopedie, welfare, etc. etc. een ruimte hebben.

Op deze manier

is er altijd leven in de brownry en kunnen mensen op een laagdrempelige manier elkaar ontmoeten. Iedereen kan gebruik maken van de keuken, 'n kelder, het kopieerapparaat, knutselspullen, muziekinstrumenten, meubilair, biljart etc etc. Er zou een beheerder moeten zijn, waarmee afspraken gemaakt worden



Voor mensen die geen vervoer hebben zou er een busje zijn, waar mensen tegen een vergoeding mee naar 't station, markt of familie gebracht kunnen worden. Het gebouw zou 't kloppend hart zijn van ons dorp.

De Brug zou aangepast kunnen worden, door er woningen in te maken voor zorgbehoeftige mensen net zoals 't Zorghuis in Ysselsteyn.

- Americaweb.nl moderniseren
- Boekje per week of website met sportverslagen/wedstrijduitslagen van alle Amerikaanse verenigingen. (misschien iets in combinatie met Peeldokje, maar dit is per maand...)
- Kleur geel/zwart zoveel mogelijk proberen door te zetten in 'Amerikaanse uitingen'. (Bijvoorbeeld tenu's sportverenigingen)
- WK vette Haas was een mooi en uniek evenement hier in de gemeente, dat jong en oud bij elkaar bracht. In de toekomst misschien een sportevenement voor jong en oud en daarna een gezamenlijke feestavond?

In america is het af en toe lastig om aan vrijwilligers te komen, als bestuurslid van O.J.C. Cartouche heb ik het dan over de jongeren 15/16 jaars die er nieuw bij moeten komen. Op het moment zijn er jongeren bij aan 't komen via s.n.c Saturdaynightclub. ook een ding is de kennis. dit is een activiteit die altijd super is, maar deze activiteit moet op een goede manier in stand gehouden worden. zowel de attracties als de kennis van O.J.C. Cartouche, Boius jeu en station america.

De droom voor de toekomst

De leefbaarheid behouden in ons dorp !!

Door allerlei omstandigheden wordt het steeds moeilijker om een klein dorp leefbaar te houden. Voor ouderen en zeker ook voor jongeren moet het aantrekkelijk blijven om in een dorp te blijven wonen. Dit kan alleen door samen onze krachten te bundelen. Hierdoor kunnen weer veel kosten bespaard worden. Verenigingen moeten vooral veel samenwerken met één overkoepelend bestuur met daadkracht en een goed organiserend vermogen. Wat zou het mooi zijn om een goed MFC te hebben waarin allerlei activiteiten plaats kunnen vinden. Zowel voor jong en oud. De dubgebouwen van veel verenigingen zijn niet meer van deze tijd.

We moeten ons samen toch in blijven zetten om activiteiten te organiseren.

Dit vooral voor onze jongeren zodat deze het plezierig vinden in het dorp te blijven. Vooral heel belangrijk is: laat jongeren mee beslissen. Voor ouderen moet er voldoende aanbod zijn in zorg die zij zeker op een of andere manier nodig gaan hebben.

Ook zeer belangrijk is het behoud van onze winkels, horecagelegenheden en andere ondernemingen. Hierdoor blijven sociale contacten onderling veel beter behouden.

Als wij met z'n allen hieraan gaan meewerken moet dit gaan lukken.

Kom op. " Samen gaan we erover " !!

Een mooi initiatief "een dorpsdagboek in de tijd",

America is een initiatiefrijk dorp zoals al ruim omschreven is. Chapeau voor iedereen die zich hiervoor zo inzet.

Wat mij opvalt, is de moeizame vrijetijdsbesteding bij jongeren van 12 tot 16 jaren in het weekend. Een naar het lijkt vergeten groep. In Horst was vroeger altijd de Vlies als weekend vertier, wat helaas ook is opgehouden. Misschien iets voor Jong Nederland om hier iets mee te doen?

Iedereen heeft het erover om America meer verkeersluw te maken, mijns inziens zou dit eenvoudig kunnen door vanaf de Tienrayseweg via de Lindweg en molenveldweg in Horst een nagenoeg rechte weg aansluitend op de Meteriksebaan - Peelheideweg naar de Middenpeelweg te leggen, met goede ontsluitingswegen in Meterik en America.

Dit alles stimuleert ook een behoud van jongeren om in America te blijven wonen.

Het is natuurlijk makkelijk schrijven, zullen er vele denken, maar de toekomst vraagt er om.

Succes wensen wij iedereen toe met jullie inzet.

" Ons dorp " Piet en Jan.

Piet geboren in Horst woont sinds 1966 in America op de Pastoor Jekkenstraat, Jan vascchte Amerikaanse gebouwen op de heide watgrasland aan de Peel, heb fijne herinneringen aan die tijd, maar ook minder mooie, we waren destijds verstoken van alle 'comfort' die ze in het dorp al hadden, slechte weg het was een karspoor 's winters modderig 's zomers los zand. Elektrisch kregen we pas in 1963 als Ladsse van het dorp. S' winters bleven de kinderen van buiten af over bij kennissen of de plaatselijke ondernemers, die boden hun huis aan om het brood wat ze meebrachten op te eten en gaven ze iets te drinken. Toe was er nog geen BSO. America groeide ook gestaag en zijn er veel mensen van buiten hier komen wonen, als je eenmaal hier woont voel je jezelf snel thuis. Het centrum is jaren geleden helemaal vernieuwd en ligt er prachtig op, als iedereen het voor z'n deur bijhoudt is het een plaatje om naar te kijken, de bomen maken het dorp groen en leefbaar. enkele mensen hebben een straat gadoptand om bij te houden zouden meer mensen moeten doen!!

de dagelijks behoefte van het levensonderhoud is hier ruimschoot voor handen en hopelijk wordt dit behouden, hier kunnen we zelf voor zorgen om straks niet van alles verstoken te raken. Momenteel hebben we een dokter, apotheek, fysiotherapeut, bakker, kruidenier, bloemenwinkel kleine kadootjes en wat benodigheden en nog hobby en klus winkel. Ook is er voor Ouders de huiskamer waar ze samen een middag elkaar met een kopje koffie ontvreden, en een keer pruuvaand het eedpunt waar ze gezamenlijk met z'n allen kunnen eten. Verenigingen hebben het iets moeilijker omdat er minder kinderen zijn en de inflatie in dorpen iets harder aankomt dan in steden. Ook zouden in het centrum meer Senioren woningen mogen komen zodat ze langer in het dorp kunnen blijven. Hopelijk wordt ons dorp in lengte van jaren voortgezet en zelfs uitgebreid. Wij zijn trots op America

wonen, werken en sfeer

Investeren in de jeugd.

Betaalbare woningbouw voor jongeren en jonge gezinnen, zodat voor diegene die graag in America willen blijven wonen dit mogelijk is.

Maar dan is er natuurlijk ook 't voortraject dat de jongeren zich verbonden moeten voelen met hun dorp. Dus al vergrijst ook America, dan juist is 't heel belangrijk om voor de jeugd van alles te organiseren.

Ook voor 't voortbestaan van de

Sterk in gemeenschapsdenken

Ik vind America een heel leuk dorp maar ik vind dat er echt gras op het schoolplein komt want dan kunnen we daarop spelen en voetballen en dan is het niet zo hard als je eron valt.

Groetjes



Hallo America,
In America zijn er dingen die goed zijn, maar er kunnen dingen ook beter. Welke dingen zijn goed in America?
Er zijn veldspelen, er staan genoeg banen voor 't worstel.
Er is een school en in de school zit nog van alles in bijv. beeld en bibliotheek en een computersaal, er kunnen ook dingen die verbeterd kunnen worden.
Minder hard rijden bij school dat de kinderen veilig kunnen over steken.
Er moeten ook nog meer boks, padden en andere dingen worden toegevoegd voor de veiligheid in America.
Dit was het over wat ik vond van America!

Wij denken dat het belangrijk is om eerst de groei van America te stimuleren door meer woningen voor de jeugd en jongere gezinnen aan te kunnen bieden. Zodat het gezondheids Centrum ook werkelijk effect heeft, en op de langere termijn ook voort kan blijven bestaan. Afgelopen jaren is er in de omliggende dorpen veel bij gebouwd wat betreft nieuwbouw/ staties woningen, helaas is dit hier niet 't weigheit geval. Waardoor de groei in America erg terug neemt en dit ook goed te merken is op school en sociale voorzieningen → korfbal, voetbal en tennis. Dus wij zijn van mening dat als dit niet snel veranderd de komst van een gezondheids centrum waarschijnlijk niet lang stand zou kunnen houden. Hoegraag we ook zien dat dit wel het geval is want het zou toch erg fijn zijn als we alles in eigen dorp hebben en dit ook kunnen behouden?

Hallo dorpsraad

Ik vind America een heel leuk en mooi dorp.

Er zijn hele leuke activiteiten te doen en er zijn ook veel sport verenigingen dat zegt al veel over america

Maar er kunnen ook nog dingen bij of veranderen

Ik wil er ook nog graag wat dingen bij

Ik zou graag willen dat de tennisclub en de voetbalclub

Bij de tennisclub zou ik nog graag willen: meer velden, modernere kantine

Bij de voetbalclub ook nog wat dingen zoals: modernere kleedlokalen, modernere kantine, misschien meer velden of meer kleedlokalen

Bij school zou ik ook nog graag wat veranderen zoals: grotere gymzaal meer sportevenementen op het schoolplein of er dichtbij voor als het pauze misschien meer fietsrekken en ik vind het al fijn dat er een medisch centrum komt want dat is heel handig.

Betere fietspaden achteraan in het dorp

*Ik wil wel eens te denken, hoe zal het in de toekomst gaan. Met mij, met mijn familie, vrienden, maar zeker ook hoe zal het gaan met America. Om diepke!
Je kunt gaan doem denken. Heelso stoppen onze winkel'tjes, geen opvolgers. Kan de Spaer het wel betalen? De verenigingen krijgen geen leden meer, krimp. En mijnvulliger, daar is niet meer aan te komen. Maar met doem denken kom je niet verder. Dat ga ik daar niet doen, punt uit!!
Ik ben geboren in 1956, dan nu 57 jaar oud. In al die jaren verdommen hier in dorp zeker en dingen, maar er kwam ook telkens iets nieuws voor. Dat ligt in de aard van de americanen. Niet zumper, doorgaan! Een praktische aerd, in er geen behoefte meer aan, nou den heeft het ook niet meer. In er behoefte aan iets anders, dan zorgen we er voor dat het er komt! Kwaaij mag, met zelf, maar voder genne fleamchul, dom!!
Die mentaliteit gaed eron zorgen dat America ook in de toekomst leefbaar blijft. Daar bin ik van overtuigd! Wont aan de toekomst wordt nu al gewacht. Het zorg centrum gaed er komen! Winkel'tjes verdwijnen, maar ik zie nieuwe initiatieven ontstaan, want er zijn hier heel veel creatieve mensen. En er krimp, maar ik zie toch de reuel stabiel op een bepaald aantal kinderen blijven. Veel americanaanse jongeren zijn trouw aan hun dorp. Die geen in de toekomst van voldoende kind'jes zorgen. Verenigingen gaan samen werken, hebben gezamenlijke verenigingen. Ouderen blijven langou fit en willen graag actief blijven. Zij zullen als mijnvulliger vooral bijspijngen.
De jeugd wordt gestimuleerd om sociale contacten te onderhouden met de meer hulpbehovende ouders, zodat die niet meesamen. En met sociale contacten bedoelen we niet via Iphone, maar persoonlijk.
De kerk blijft het middelpunt van het dorp. Niet meer als katholieke instelling, maar vooral als plaats waar men bijeen komt in tijden van rouw of afreid.
Op juist bij feestelijke zaken, concerten - simfonieën in'ocht. Het gaat misschien een galerie worden met expo's en tentoonstellingen. Een waaijig gesprek!!
Zijn dit allemaal te optimistische gedachten?? Misschien.... maar wie weet. Met een beetje peul pionier mentaliteit zou het zomaan kunnen gebeuren. Dat, en misschien nog vut meer!!!*

America !!

Als we het over America hebben, dan is het hier helemaal nog niet zo slecht !! Kijk eens wat voor voorzieningen we hier nog hebben !

Wij wonen lekker aan de rand van het dorp en kunnen zelf invullen of we deelnemen aan het rijke dorpsleven of lekker genieten van het mooie om ons heen. Als je eens wandelt of fietst dan zie je nog eens hoe mooi het in America is !! (behalve de hondenpoep !!)

Als ik kijk naar de faciliteiten zou we heel graag een MFC (Multi Functioneel Centrum) zien hier in America. Alles onder één dak. Nu heeft iedereen een faciliteit die het eigenlijk niet meer is of er moet verbouwd worden. (uitzonderingen daargelaten !!). Natuurlijk zou dit de verenigingen ook te goede komen en tot een nauwere samenwerking. En het gezondheidscentrum met hun idopen is ook een mooie aanwinst voor het dorp.

Laten ons hier lekker samen wonen met de mensen om ons heen en iedereen accepteren zoals ze zijn !! Wij wonen en leven hier goed !!

Groetjes en tot ziens in America !

Mijn America.
Bij mijn geboorte in 1950 is ook het America gevoel geboren. Dit gevoel loeft als een rode draad door mijn leven. In de beginjaren werd dit gevoel door de betrokkenheid van de ouders met het America van toen. Hadien op de kleuterschool en de lagere school geboerde er regelmatig dingen die alleen maar in het "kleine" America konden gebeuren en die erveens voor zorgde dat het "gevoel" vertekend werd. Het je thuis voelen, de geboorgenheid van een kleine gemeen schap, de grote kennissen kring om je heen, het kilaar staan voor iedereen, al deze zaken zorgde ervoor dat de band alleen maar hechter werd. Op de lagere school kwam je al gauw in contact met de verenigingen. Meister Rongen zorgde voor de aanwas voor de fanfare, dus muziekles. De voetbalclub kwam in beeld en uiteraard het vissen, keus genoeg. Voor de vervolgopleiding werd het de R.T.S in Horst. Hadien volgde de dienst tijd. Uiteraard kwam je de liefde van het leven tegen an werd er getrouwd. Bij gebrek aan woonruimte in America verhuisden we naar Meterik. Na 37 jaar hiergewoond te hebben keerden we terug in "ons America". De tussen-tijdse contacten zorgde ervoor dat je op de hoogte bleef met wat er gebeurde. Als je dan de eerste weken door het dorp loeft, komt dat lekkere gevoel van weloar weer boven "het thuis zijn". Als iedereen probeert dit gevoel van klein af aan door te geven zullen de belangrijke zaken die te maken hebben met leefbaarheid van ons america van zelf invulling krijgen. De betrokkenheid van eenieder versterkt het america van nu en zeker in de toekomst. En als je kijkt wat er hier op dit plekje in de Peel gegroeit is met de toekomst voor ons toch geen probleem zijn.!



Natuurlijk America

Wij wonen in het prachtige beeldorp America
een dorp waar we trots op zijn.

omdat er nog zoveel voorzieningen zijn die de leefbaarheid in het dorp ten goede komen.
omdat er voor recreatieve doeleinden nog zoveel mooie natuur zo vlakbij ligt.
omdat America nog zoveel vrijwilligers, mantelzorgers en andere energieke actieveelingen telt
die zich spontaan inzetten voor verenigingen, medemens en het aanzien van ons dorp.
omdat er nog steeds initiatieven genomen worden om het voorzieningenniveau verder te verbeteren.

Het is onze droom om hier in goede gezondheid nog lang van te kunnen genieten.....
want het is fijn actief deel uit te mogen maken van een gemeenschap van "Turftreiers"
waar nog plaats is voor het "wij-gevoel",
waar je 's winters ook nog de stoep van de burensneeuwvrij maakt,
waar onderhoud van de groenvoorziening niet stopt bij de voordeur.

en waar men d.m.v. voldoende ontspanningsmogelijkheden
en een betaalbaar woningenbeleid
de jeugd aan zich weet te binden,
want wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst!!

DORPSDAGBOEK

AMERICA

Schets hier je dromen en ideeën
voor de toekomst van America

gast van de dagoproep
aan de Burg



Ik wil hier toch iets over America meer penne,
ik ben er geboren en getogen. Heel leunert de oorlog mee
gemaakt. En verder opgegroeid op het boeren bedrijf van
mijn ouders. Van de lagere school gekomen, en dan werken
op het land, tussen de kleine kippen en varkens. Met de 25 jaar
getrouwd, kinderen gekregen, die inmiddels ook al groot
hellen. En langzaam gaan we na alle veranderingen
in het dorp op de 80 jaar aan. Maar hoe lang, als we gekon-
nijn mogen we niet klagen. Toch denk ik nog vaak aan het
Café Pilla Paula, de wachtposten 14, 15, 16, 17, waar je ierster-
winkende, de oude station waar de kinderen nog stopte, de he-
waar nog geen meerdal was. De oude kerkste vlak, en geen
godfhorst. Maar ik denk en zeg wel eens tegen mijn meor
wat had de Ace komst brengen. Maken we dat nog mee, dat er een
Norggeender omkomt, soms denk van het, maar in die tijd.
Ik weet het niet, maar we hebben het met haren

Toen wij ruim 10 jaar geleden naar America verhuisden kenden wij hier niemand
Wij zijn inmiddels geelingeburgerd in het gezellig ondernemend "Peeldorpje"
en voelen ons hier ook echt thuis.

Een levendig dorp waar veel verenigingen / evenementen zijn voor jong en oud. Wij hopen
dat in de toekomst de verenigingen, net zoals nu met elkaar in gesprek blijven om
activiteiten en andere zaken met elkaar af te stemmen zodat men niet in elkaars
vazar water komt. Dit voor het behoud van de verenigingen.

Ook het behouden van activiteiten voor jong en oud (denk aan carnaval, kermis
(ondernemers gezamenlijk), zeskamp, slotconcert Rowwe Heze enz) voor de
samenhangigheid tussen de inwoners. "Echte dorpsfeesten".

Een dorp met eigen ondernemers en winkeltjes wat voor de inwoners erg
prettig is en wat voor de toekomst fijn zou zijn als dit behouden kan worden.

Wij hopen voor de toekomst dat America net zo levenslustig en ondernemend
blijft in alle opzichten, zodat jong en oud samen veel plezier kunnen beleven
in dit "schon dorp"

Wij zijn Wiel en Bets. Ik ben een echte geboren American want
mijn (grot) vader was Munchhofs colus het eerste gemeente
raadslid in America. Er is zelf een plein naar genoemd waar ik zelf
een beetje trots ben. Bets is geboren in Castenray en op negen
jarige leeftijd verhuisd naar America. Ik woon met plezier
in America ik zeg wel eens ik zou wel willen wonen waar
altijd de zon schijnt maar ik kan moeilijke weg rijt ons
dorp. Maar toch mis ik het genellige in de buurten wel een
beetje. Ik ben geboren op huisnummer E 81 later werd
het fabrieksweg maar de fabriek ging weg dus ook de naam
fabrieksweg en het werd zelf een straat volgens mij de
eerste straat in America. Ohne generatie heeft veel gaan
maar ook komen. Wegen verhard elektrisch telefoon
waterleiding televisie zwart wit de eerste bij lielen aan de
put. Wat gaat er nog meer komen ik hoop niet weggaan
Vander wens ik iedereen heel veel succes met alle
plannen in America



"NUSSELEINSTRAAE"
 FOTO'S UIT DE OUDE DOOS
 WAS HEE MAAR
 ZOALS URDEGER

LOEN WERD ER RUSTIG
 GEREDEN NU IS HEE
 EEN RACEBAAN
 GEWORDEN DOE ER
 WAE AAN



"Een gezonde gemeenschap met aandacht voor elkaar"
 "Hou 't niet mooi zijn als we over 20 jaare nog steeds een evenredige verdeling hebben tussen jonge en oude mensen?"
 Dan moeten we er voor zorgen dat ons dorp oek leuk en aantrekkelijk is voor de jongeren en jeugd!
 Dat betekent dat we moeten investeren in beide groepen mensen. Voorzieningen moeten maken en bedenken die voor beiden toegankelijk zijn.
 daten we gaan verbinden!
 Laten we de jeugd leren zorgen voor een ander, samen werken en de ouderen in de gemeenschap leren opzoeken.
 Laten we een verbinding maken tussen de school, peutersklas en dagopvang voor ouderen.
 Maak gebruik van elkaars kennis en ervaring!
 Laat de jeugd gebruik maken van de voorzieningen die gemaakt zijn / worden voor ouderen. (en anderszins).
 "Organiseer de verbinding tussen jong en oud in ons dorp!"

ik heb altijd in America gewoont en
 met veel plezier.
 Alaar als je ouder bent word het soms
 onveidijk om ergens naar toe te gaan
 Men heb ik een vraag nou het mogelijk
 zijn als het zorg centrum klaar is om
 iemand aan te stellen voor bijvoorbeeld
 de medische naar de mensen te brengen
 Dat moet toch kunnen. Het is misschien
 ook mogelijk om aan de brug een
 kant te hebben te organiseren voor oude
 mensen en dan betaalt ik overstag want
 sowonds gaan ze niet graag de deur uit
 als dat nou kunnen was toch geweldig
 en ik denk dat er toch wel mensen
 zijn die dat zouden willen
 wie wachten nu op
 veel succes.

Hallo,
 De eerste reactie was, leuk om iets in dit boek te schrijven
 maar nu ik erachter zit en de andere gelezen heb,
 is het moeilijk om niet in herhaling te vallen,
 want er zitten veel herkenbare wensen en gedachten bij.
 De kracht van America is het samengevoel en bij een
 gemeenschap te horen, ook is er veel om trots op te zijn.
 Er is veel om op te noemen in deze tijd waar iedereen
 het druk heeft. Dit gaat ook ten koste van veel
 verenigen en de tijd moet wijzen of het allemaal
 levensvatbaar zal blijven.
 Er is wat voor te zeggen, dat als er huizen vrijkomen,
 dat mensen uit America of die hier een zekere binding
 hebben de voorkeur zouden hebben.
 Verder zou wat meer openbaar vervoer ook voordeelen hebben.

- Wegen beter bijhouden, met name de Griendtsveenseweg hiervan zijn de wegkanten erg slecht.
- Wachtpostweg hiervan is het wegdek erg slecht, zitten grote gaten in. met name s'voonds is dit zeer gevaarlijk als je op de fiets bent, in het donker er is daar geen verlichting.
- Geen mestfabriek op de rand van het dorp,
- Fietspad aanleggen op de rand van de Peel tussen de grindsveenseweg en de zwarte plankweg.
- De Peel is een prachtig natuurgebied, maar waarom wordt er steeds nieuwe grond aangehoofd, dit kost bergen geld. Bedrijven in de buurt kunnen geen hart meer op.
- Samenwerking v.d. verenigingen met Meterik en Hegelsom en tevens een sportaccommodatie voor deze 3 dorpen.
- De jaarlijkse kermissen openen op zaterdag, zodat deze tot en met dinsdag duurt, dan kan de woensdag vervullen, dit is toch een verloren dag.
- kleinschalige zorg (buitroeg)
- genoeg woningen voor starters.

Onze droom is een toleranter samenleving ook in America, dat we behulpzaam zijn voor elkaar en niet alleen aan ons zelf denken!

Eet punt America

1 keer in de maand hebben wij eetpunt
De mensen vinden het een fijne dag,
lekker eten en dan nog een paar groepen
een kaartje leggen. het contact onder elkaar
is zo fijn. Nijwilgers

* Wonen

Het is belangrijk dat er voldoende betaalbare huur en starterswoningen worden gebouwd ~~verreken~~ in America zodat de startende gezinnen of alleenstaande in America kunnen blijven wonen. We moeten zorgen dat de jeugd, jonge volwassenen makkelijk kunnen instromen.

* Verenigingsleven

America heeft een rijk verenigingsleven. Door vrijwilligers en besturen te bundelen kunnen verenigingen blijven bestaan. financieel is dit ook veel beter door goed samen te werken

* Zorg

als het mogelijk is zoveel mogelijk medische zorg behouden.

* Sportpark

Het sportpark is voor jong en oud, helaas is het erg oud en niet meer van deze tijd. Het is de hoogste tijd voor vernieuwing. het sportpark is erg belangrijk voor America. Belangrijk is dat het sportpark in de toekomst door meerdere clubs gebruikt kan worden.

* Verkeer altijd aandacht voor houden!!

* belangrijk is de voorzieningen die er zijn zo goed mogelijk ondersteunen en in stand houden.

* In een dorp als America is het mooi wonen wij zijn tevreden zoals het is. Erg goed is het om elkaar alle goeds te gunnen. En leven en laten leven als iedereen dat doet denken wij dat het prima wonen en leven is in America

Hallo,

Ik wil graag dat de speeltuinen worden opgeknapt.
Zodat er meer gespeeld wordt in de speeltuinen.
Endat er meer speelplekken komen zodat we
er veilig kunnen spelen!!!



“ Van generatie, naar generatie ...

Grappig om te zien toen ik klein was en regelmatig werd meegenomen met ons pap (Jan Gysberts) naar de peul, en in America zelf, en dat we er nu nog steeds overal komen, maar dan met de ^{eigen} kinderen (en kleinkinderen). Het mooie bosgebied om ons heen, dat moet nooit weggaan.

Wel zou het mooi zijn als er bij ons in de buurt (Rischdale) nog eens een speeltuin zou komen met klimrek en glijbaan met schommel, omdat er in de buurt veel kinderen zijn gekomen (geboren ahum).

Maar verder is America zoals America is, een mooi, gezellig dorp waar men elkaar kent, altijd hi tegen elkaar blijft zeggen, dat dit doorgegeven mag blijven ...

Groetjes

America 23/5/13

Ik vind de speeltuinen in America erg leuk, maar ze zijn oud en versleten. Daardoor is het onveilig geworden. En komen er minder mensen/kinderen. Beter ~~er~~ onderhouden A.U.B.



hoi
ik vind dat de wegen verbeterd
moete worden en ze moeten
veeliger worden gemaakt

- * onderwijs, zorg & maatschappelijke dienstverlening behouden/uitbreiden
- * zo nodig verenigingen fuseren met andere verenigingen uit nabije omgeving. En sportterreinen /-faciliteiten door meerdere verenigingen laten gebruiken.
- * Op doorgaande wegen zo knip én aanleg fietspaden. (anders gewoon b.k.m.)
- * kerk gebruiken voor grotere bijeenkomsten (b.v. begrafenisdienst toneel - muziekuitvoeringen etc)
- * stimuleren + faciliteren van bedrijvigheid + ondernemerschap in diverse sectoren, om werkgelegenheid te creëren.
- * paaltjes in centrum verwijderen of hoger maken.

Onze droom is dat America en haar inwoners op een adequate manier meegaan met een veranderende tijd, en daarbij creatief en innovatief te werk gaan!

America, het dorp waar ik geboren en getogen ben.
mijn naam is Paula Wijnhoven, was 40 jaar getrouwd met
Hay Sonnemans, Hay is in 2004 overleden.
In 2009 ben ik hertrouwd met John Stevens.
Ben inmiddels 50 jaar lid van de Tonetvereniging,
de wijje spelers, die in 2014 100jaar bestaat.
Laat America blijven zoals het is, het dorp dat bijna
alles te bieden heeft: zoals winkels, sport en cultuur.
Er kan natuurlijk hier en daar wat verbeteringen aan
gebracht worden:
zoals de wouterstraat, die vindt ik toch wel gevaarlijk
vooral als er fietsers aan het fietsen zijn.
Hoop nog heel lang in het vertrouwde dorpje
America te mogen blijven wonen en genieten.

Dorpsdagboek America - de dromen van de familie Logtens / Van Dijnen - Doenssenstraat 29

Wij willen dat America een leefbaar dorp blijft voor jong en oud.

Uitbreiding van de gezondheidsvoorzieningen is niet vereist, het huidige aanbod (huisarts, apotheek en fysiotherapie) voldoet. Dit kan wellicht een driver zijn voor het onderbrengen van de huisarts bij een van de lege ruimtes in Aan de Brug. Een nieuw gebouw op een nieuwe locatie kan best, maar combineer dit dan met de vele verenigingen die op zoek zijn naar verbeterde sport-/kleed- en oefenruimtes (MFC-principe). Als de plaatselijke horeca al kan samenwerken tijdens de kermis (wat een geweldig initiatief!!!), dan zouden de verenigingen dit toch ook moeten kunnen? Het is een zeer lang en tijdrovend proces, maar zeker de moeite waard. Er zijn veel verenigingen die hun eigen gebouw hebben en dit waarschijnlijk ook nooit kwijt willen, daar zit een grote uitdaging in voor de gemeente.

Het winkelaanbod in America is prima en wordt ook zeer gewaardeerd. Hopelijk blijft dit ook zo in de toekomst! Men kan pas iets gaan missen als het er niet meer is...

Voorzieningen voor kinderen: er zijn voldoende speelgelegenheden, veilige speelveldjes en ook voor de grotere jeugd is er plek. Kinderopvang (Monki / 't Nest - De Wouter) is aanwezig en ook voor de toekomst gewenst. Veiligheid mbt vrachtverkeer / landbouwverkeer verdient altijd aandacht.

De aanwezige seniorenwoningen moeten inderdaad ook als zodanig worden gebruikt, goed punt van een van de medeschrijvers in dit dagboek.

Organisatietalent in America: super! Alle activiteiten hebben ook buiten het dorp grote aandacht en trekken een hoop publiek. Dit is echt iets waar een klein dorp groot in is (geworden). Ga zo door!

Het principe van een Multi-Functioneel-Centrum is al in vele dorpen succesvol toegepast en reeds vele jaren oud, is er iets waarmee America een nieuwe trend kan toevoegen aan dit concept en daarmee een voorloper wordt in plaats van een meeloper? Waarschijnlijk door het toevoegen van de factor zorg aan de combinatie van sport / spel / muziek / toneel / horeca.



Sinds mei 1969 wonen wij in America. Eerst op de Jacob Poelsweg daarna op de Zwarte plakweg, sinds 1972 op de Gerard Smulderstraat. Peter en ik komen beide uit de Hegelsom en zijn in America komen wonen met het idee om weer terug naar de Hegelsom te gaan. Maar America beviel ons zo goed, dat we Hegelsom vergeten zijn. Door dat mijn man s, morgen, s vroeg en s, avond, slaat pas thuis was zijn we beide bij geen vereniging. Dat zijn we wel van plan. Sinds Peter thuis is doet hij wel mee helpen de Gerard Smulderstraat onkruid vrij te houden. Samen hopen wij hier in America oud te worden en daarom is onze droom voor America: Een goede bus verbinding, misschien weer een treinstation zou ook niet gek zijn en dan het zorgcentrum dat is heel belangrijk voor America en dat alle winkels die we nog hebben behouden kunnen worden. Verder dat alle mooie natuur en om het dorpier blijven mag. De kerkebos de put met het bos en het bos aan de Gerard Smulderstraat. En dat America het dorp mag blijven zo als het nu is.

America, een dorp dat leeft en waart op dit moment nog voldoende voorzieningen zijn. Maar de tijden veranderen, en daarmee veranderen ook de behoeften, soms razendsnel. America veergeest, jongeren gaan elders wonen omdat er in het eigen dorp te weinig mogelijkheden zijn om zich volgens eigen wensen te vestigen. Versoepeling van dit beleid zou zeker toe te juichen zijn.

"Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst." Een waarheid als een koe. Met de jeugd blijft ook de levendigheid in het dorp. Er zullen verenigingen samengaan om levensvatbaar te blijven, in deze tijd zijn er naast sportverenigingen nog legio mogelijkheden om de vrije tijd door te brengen, iedereen wil het liefste alles meemaken. Een mix van jong en oud, van alle leeftijden; baby's, kleine kinderen, schoolgaande jeugd, sporters, mensen die weeten of hun arbeidzame lever al achter de rug hebben en nog als vrijwilliger bezig willen zijn, hulpbehoevenden die door plaatsgenoten geholpen kunnen worden.

Want ook dat is toekomst.

Het aantal ouderen groeit, de behoefte aan zorg groeit, terwijl de midden hierwaarde niet meer groeien.

We zullen dus steeds meer op elkaar aangewezen zijn, en daarbij is het erg belangrijk om zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de voorzieningen die nodig zijn.

Gezond leven, werken, zorgen, genieten van het leven in de omgeving waar men zich lekker voelt, samen met familie, vrienden en bekenden.

Een gezondheidscentrum kan daarbij een goede rol spelen. Elkaar helpen en zorgen dat we het samen goed hebben.

America dat idee maar laten we hopen dat dit ook zo mag blijven. Door de inspiraties van vele vrijwilligers kunnen we America nog steeds op de been laten staan. Door de individualisering zal die hoe langer hoe moeilijker worden. Iedereen denkt steeds meer aan zichzelf of aan zijn eigen kleine wereld, denk aan geen bedrijf, gezondheid etc. Natuurlijk is die voor iedereen persoonlijk het belangrijkste maar we zullen de wereld rondom ons ook zo goed mogelijk moeten volgen en meeblijven. Dit is natuurlijk het belangrijkste voor de wereld waarin we op dit moment leven en voor de bewoners van America is dat dus America.

Ook voor America blijft de verdere ontwikkeling van Nederland erg belangrijk. Financiële (bijz. maar in je eigen belang) wordt het voor sommige mensen hoe langer hoe moeilijker, denk aan oudering, ouderdoms-voorzieningen, bedrijven die moeten stoppen, familiezaken etc. Alle problemen worden binnen de deur en die gaan we in America ook moeten.

Door de bewegingen moeten we hoe langer hoe meer zelf doen en die kan lang niet iedereen. "Samen" met coördinatie door personen die hier geschikt voor zijn, wordt steeds belangrijker.

Plannen voor de toekomst

- * Een huis waarin we (met hulp als nodig) kunnen blijven wonen.
 - * geen gewone gezin maar een plek waar we alle dingen onze huizen rijden.
 - * voldoende mogelijkheden binnen het dorp voor uitspanning.
 - * geen investeringen behalve de behouding maar laten we als eerste proberen te ~~we~~ houden wat we hebben.
 - * Dit kinderen & kleinkinderen zal in America "happy" blijven worden en kunnen blijven wonen.
 - * sociale voorzieningen voldoende
 - * geen verdere bewegingen in de zorg want die zal het eerste probleem zijn voor de ouderen.
 - * voldoende verenigingen zodat iedereen kan doen wat hij leuk vindt.
 - * geen oorlog of discriminatie
 - * een veilige wereld voor iedereen maar vooral voor ouderen en kinderen.
 - * geen auto's die met hoge snelheid door de dorpskern rijden.
- Wij vinden het steeds belangrijker nog extra's aan te geven. Je denkt toch snel voor je eigen en je eigen toekomst.



(dit zijn alle zaken die we moeten doen om een compleet geheel)

hierby onze ideeën over America:

- 1) mooie kruisvorm maken. locatie op plein of parkeerplaats voor kerk. Afsluiten Pastoor-jeukenshuis voor snelverkeer. Bouw leuk cafeetje/restaurant tegen de kerk of deels in de kerk. Gebruik van veel glas ^{ruimte}. Creer daarbij groot terras en evt overnachtingsmogelijkheid. Doel bloemenperkjes en diverse hoekjes
- 2) Groepswoningen ook achteraf bouwen op locatie oude boerderijen. Met centrale binnenplaats (en evt dielen). Ook voor dynamische vrienden.
↳ appartementen voor 2 personen en evt gezinnen. Alle appartementen zijn aangepast voor evt gehandicapten (kost niets extra's!)
- 3) Bouw hofjes in en op rand dorp van ± 8 woningen - allen aangepast aan gehandicapten. Woningen gelijktijdig gebouwd. Hofje bevat grotendeels 2 persoonskuisjes en enkele eenpersoons huizen. Oude wanden geven rondom.
- 4) Groepswoningen die grootte heeft van 1 woning "zorgflat". Wel voorzien van minimale tuin of balkon. Woningen zo bouwen dat balkons met langs of tegen elkaar liggen om privacy. Deze woningen zijn voor jong + oud. Ook voor demantresidenten.
- 5) Evt meerdere groepswoningen op 1 terrein waar men lang kan blijven wonen en alwaar veiligheid keert. Op dit terrein ook weer aandacht voor veel groen (bomen, grasveld)
- 6) Bij alle groepswoningen een deel vd ruimte gebruiken als extra gezamenlijke keuken en kamer (met veel glas erin) ten behoeve van sociale activiteiten meerdere keren per week bijv. gezamenlijk eten, activiteiten, gezamenlijke koffie/thee mn in weekend. Plus evt t.a. terras.
- 7) Woningen in dorp voor jongen oud door elkaar heen
- 8) Veel meer groen in dorp met bankjes
- 9) Geen grote zorgorganisaties (om weinig aandacht voor wens patient, te veel verschillende zorgverleners bij 1 pt.) Wel buurtzorg maar om meer aandacht voor wens pt, minder "kamelen" en minder gegraai! (geld)
- 10) Geen nieuwbouw zorgcentrum!!
- 11) Bouw "van Dongen" in ere herstellen. Gebruik deze bouw voor: apotheek, verzorging + verpleging terminale pt, revalidatie patienten etc! klein zorgteam!! alle disciplines kunnen hier ook in! ook alternatieve discipline
- 12) "Zorgflat" zo inrichten dat de flat weer als zorgflat gebruikt kan worden!
- 13) Bouw ruim balkon aan de zorgflat zodat er voldoende buiten gezeten kan worden.
- 14) Pastore betrekken bij zorgcentrum, klooster, zorgflat. Hier ook functies in onderbrengen
- 15) bij therapie groep of individuele overleg raad op grote zaal bij zorgflat bouwen. In stijl bouwen. Functie: verpozing mensen eigen dorp (therapeutisch, revalidatie, therapie etc)
- 16) Groep vrijwilligers voor onderhoud groen, weer andere groep vrijwilligers voor andere activiteiten
- 17) kerk gebruiken voor sociale activiteiten met alleen de HMs. Evt verbouwen. Wel ruimte behouden voor de HMs
- 18) Samen gaan van verenigingen met andere dorpen werklozen.
vrijwilligers
- 19) Goedkope starterswoningen → evt laten bouwen door BOC (bouw opleidings centrum).
- 20) Hoken en vacaturebank voor vrijwilligers mbt aanbod hulp mogelijkheid.
- 21) vrachtwagen buiten dorp leiden
- 22) Bouwen 15 staken in oude stijl.
- 23) Bewoners groepswoningen kiezen zelf de nieuwe bewoners zodat er een "band" kan ontstaan
voorwaarde groepswoningen is 'n beetje zorgen voor elkaar (bijv boodschappen doen in geval van ziek zijn)

Even voorstellen:

Hei en heonie geboren en getogen Americanen en wonen vanaf 1976 op Coecilahof. Een van de mooiste buurten (!!), rekenen omdat we met alle bewoners het hof een opruimbeurt hebben gegeven (uitnaamd met steun van de gemeente Hout aan de Maas) en elke 1ste zaterdag van de maand de maak weer opharken.

Beide mijn we altijd nauw betrokken gebleven met het verenigingsleven, heonie bij de koninklijk erkende vereniging "De Unie Spelers" en ikzelf bij Voetbalvereniging AVU.

Het zorgcentrum is een verrassing voor ons dorp, want ons dorp mondt een huisarts zou ik een persoonlijke ramp vinden.

Verder vinden wij dat de spran moet blijven en daar kunnen we allemaal wat aandoen, want de mensen die nu hun boodschappen buiten America door nullen dan wel het hardste klagen als deze voorziening nou verdwijnen. Dit geldt natuurlijk voor alle middenstanders die wij als dorp nog bezitten.

Hallo wat een leuke idee, een dorpsdagboek. Als raschte American kan ik alleen maar beamen dat het hier heeltje wonen is. Mensen groeten elkaar, maken een praatje en indien nodig helpen elkaar een handje. Laat vooral deze geest in de toekomst blijven bestaan in America.

Zelf ben ik secretaresse van de Vrouwenbeweging, vroeger de Boerinnenbond genoemd. Bij de anderen onder u is deze vereniging, die alleen uit dames bestaat wel bekend. Ze is nl. een van de oudste van America, opgericht in

1934. Wat er toen op de bijeenkomsten op het programma stond had veel betrekking op wat de vrouw moest weten om een gezin te runnen, opvoeding, slacht, bakken, handwerken enz. Dit programma anno 2013 is meer gericht op de vrouw in deze tijd, haast hobby's, thema avonden over gezondheid, maar ook een thema over love boys wordt niet geschuud. We hopen dan ook nog vele jaren een leuke vereniging voor de Vrouw" te blijven. Leden van alle leeftijden blijven welkom om samen in America een leefbaar klimaat te blijven behouden.

"Een America, voor, door en met elkaar"





Moeste Peel

Moeste arbeiders verduinden bij hem, hun brood
Werken in de peel, dat was voor velen waken tot de dood
Pruintabak, speh en draut hielden arbeiders op de been
bang gemaakt als er weer een dwaallicht boven hen verscheen
Ligen van kabouters, die voortleven in de sterke verhalen
over spoken en Romeinen die er al die tijd al dwaalden
ongewoond, als een schone maagd, voor hij werd ontgomen
Wat jammer, dat de mensen daar de tijd aan begonnen
Alles was armoeelig, roeger, gok waar blijft de tijd
daar niet maar teug verlangen, mee geen enkele spijt
Toch heeft de peel wat van zijn charme nog behouden
Alleen hoeven wy zijn turf gelukkig niet meer te verspuwen. J.C.

Leten wy in de toe komst onze natuurs keesteren
dat ook onze kinderen en kleinkinderen hier van Meppen Gemeen

De waarheid.
Ik lees veel over dromen en dromen zijn bedrog
Pit hoeft niet altijd zo te zijn
met ruiter en realistisch nadenken kun je ver komen
Nu onze getoefwestuiging steeds verder afdaald kun je je afvragen
wat voor een toekomst heeft de kerk nog.
Hier was altijd het dorps gemeenschap
Om dit te behouden zouden we van de kerk een gezondheidscentrum
kunnen maken met in de gemeenschappelijke ruimte een kapel voor nog
een mis of 'n Wake.
Uit mijn jeugd weet ik nog de bus verbinding horst en omstrepen met
sinus kleven als chauffeur.
We zouden een oppik punt kunnen maken in het dorp voor die gene
die naar horst - Ewenum - Station willen
hoeveel mensen rijden er wel per dag alleen of met 'n tweeën naar
horst - Ewenum en terug
Verder zou de kabroeksebek met duikers gedicht kunnen worden
hier kun je bij Aan de Brug de nodige parkeerplekken maken.
Verder kun je er parkjes - plantsoen en trapveldtje maken.
Ik hoop met vrouw en kinderen nog lang gezond in America te
blijven wonen.
Dat de Founhuters met alle inwoners hier prettig oud kunnen worden.

Ja inderdaad, zoals de vorige schrijvers al aan gaven valt het in eerste instantie niet mee om wat op papier te zetten.

Het zou wenselijk zijn dat alle leeftijdscategorieën in America zouden kunnen blijven wonen, de jeugd en de ouderen.
Misschien dat de woningbouw hier op aangepast zou kunnen worden. We willen iedereen de kans geven om zich in America te vestigen, en willen hiermee
voorkomen dat men "gedwongen" wordt om naar de grotere dorpen te vertrekken.

We vinden het fijn dat er nog een aantal ondernemers in dit dorp zijn. Zo hebben we de belangrijkste levensbehoeften bij de hand. We hopen
dan ook dat dit nog heel lang zo zal blijven.
Het toerisme speelt hierin ook een belangrijke rol (vakantieparken, activiteiten op boerderijen, wandel- en fietsroutes, mini-peel, Peelmuseum
etc.)
In Rowwen Hèze hebben we al een goede ambassadeur voor America.

Het openbaar vervoer van en naar de omringende dorpen is een gemis voor de bewoners van America. Het zou een verrijking zijn als er een
bus- en / of treinhalt is.

Wij zijn, als klein dorp, rijk met een eigen huisarts en apotheek.
Voor de toekomst wordt het gezondheidscentrum al in ontwikkeling gebracht (huisarts, apotheek, tandarts, therapeut, diëtiste en geestelijke
verzorging). Dit is al een goede zaak om de leefbaarheid van ons dorp te waarborgen.

Wij zijn er trots op dat er nog zo'n groot verenigingsleven is in America, zowel voor de jeugd als de ouderen. Dit mag wat ons betreft blijven.
Ook de verschillende activiteiten die georganiseerd worden in ons dorp zijn altijd leuk.
We hopen dat er voor iedereen gepaste activiteiten en mogelijkheden blijven bestaan, zodat de sociale contacten in ons eigen dorp kunnen
blijven, en we niet op andere dorpen aangewezen zijn.

Wonen in America.

Een van de vele voordelen om in een kleine gemeenschap
als America te wonen is, dat bijna iedereen ook iedereen kent en
ook wil kennen, dit geldt natuurlijk speciaal voor leeftijdgenoten.
Daarom vinden wij ook heel belangrijk dat het zorgcentrum
er komt.

Verder vinden wij dat America, om het zo maar eens te
zeggen, alles onder een dak heeft, en men heeft de mogelijk-
heid om er oud te worden.
Wij zijn zeer tevreden om in America te wonen en willen
dat ook graag zo houden.

ik vind America een super dorp maar het zal wel vaak zijn dat er meer activiteiten komen voor jongere. En voor de oudere een hengout komt voor de ouderen. dat zullen ze super vinden?!!! de hengout kon gewoon een natuur zijn. En het moet veelgebruikt worden voor de kinderen en vooral de weg. Er moet meer snelweginen komen. *groen, maai, etc.*



America is voor ons een prettige plek om te wonen. Wij zijn een jong gezin met twee kinderen, zij gaan nu nog naar de basisschool. Mijn partner is geboren en getogen Amerikaan, zelf ben ik sinds April 2004 woonachtig in America. Wat wij vooral als prettig ervaren is dat op dit moment alle noodzakelijke voorzieningen nog aanwezig zijn.

Voor de toekomst begrijpen wij ook dat het niet altijd makkelijk is om deze voorzieningen te behouden. Echter zou een multifunctioneel centrum met zorgcentrum een geweldig iets zijn wat er voor kan zorgen dat deze voorzieningen kunnen blijven en misschien zelfs uitgebreid zouden kunnen worden.

Zoals wij hebben begrepen zal het zorgcentrum gesitueerd worden nabij de basisschool aan de gymzaal. Als ouder maar ook als bestuurslid van de volleybalclub zou ik willen pleiten voor een grondige renovatie of nog liever nieuwbouw van de gymzaal zodat men voldoet aan de normen en eisen die men tegenwoordig stelt. Tevens zouden hier andere verenigingen ook profijt van hebben.

Een centrum waarin een huisarts/fysiotherapeut/diëtiste/ apotheek maar misschien ook een logopediste of tandarts zich zou kunnen vestigen is een geweldig iets.

Wij vinden het dus erg belangrijk dat dergelijke voorzieningen blijven. Zeker ook met het oog op de toekomst en het voorkomen van leegloop (bevolgingskrimp). Dit is toch iets wat men de laatste jaren ziet gebeuren. Mensen, met name jongeren, zullen sneller naar een dorp als Horst gaan als men daar alle voorzieningen heeft. Vandaar dat wij zeggen een MFC voor America zou geweldig zijn. Wellicht dat dit ook te realiseren valt door dit samen met Americanen te bouwen.

Onze dromen voor America, bijna te veel om op te noemen... wij hopen dat America dat gezellige, vriendelijke dorp met veel saamhorigheidsgevoel blijft. Wij hopen dat er in en om het dorp veel gevee blijft. De Peel, de bossen, de ommetjes, de Rit en ga zo maar door. Daarnaast hebben we nu verschillende voorzieningen in dorp, diverse winkeltjes, een eigen huisartsenpraktijk, fysiotherapie en ga zo maar door. Voorzieningen die belangrijk zijn voor jongeren, gezinnen én senioren. Al deze groepen moeten vertegenwoordigd blijven in ons dorp. Dat betekent dat er voldoende woningen voor al deze doelgroepen moeten blijven. Ons dorp moet ook zo aantrekkelijk mogelijk blijven, zodat de jongeren willen, en de senioren kunnen blijven wonen. We hebben gelukkig heel erg veel verenigingen in ons dorp waardoor iedereen wel iets kan doen wat hij of zij leuk vindt. Wij hopen dan ook dat al deze verenigingen blijven bestaan en dat wij samen voor de leefbaarheid van ons dorp blijven zorgen !!

A M E R I C A

Ook wij wagen ons eraan om iets in het dagboek te schrijven. Je staat er niet vaak bij stil om over de toekomst van je eigen dorp na te denken. Door een bijdrage te leveren aan dit dagboek zijn we er toch eens voor gaan zitten en na gaan denken welke toekomstidealen er voor ons dorp te wensen zijn. Als we naar het heden kijken dan zijn er (nog) een groot aantal voorzieningen in ons dorp zoals ook Henk en Diny al hebben opgemerkt. Naar de toekomst kijkend is het moeilijk om in te schatten of de jeugd "honkvast" blijft of toch meer en meer gaan vertrekken naar de grotere plaatsen. Als dat zo zal uitpakken dan neemt uiteraard de vergrijzing toe en zullen voorzieningen hier op aangepast moeten worden, zoals meer drempels voor hulpbehoevenden (rolstoel, rollator enz.). Ook de medische behoefte zal dan gaan toenemen. Maar hier is de ontwikkeling van het gezondheidscentrum al een stap in de goede richting. Ook het verenigingsleven kan door vergrijzing gevolgen ondervinden en zal het aantal verenigingen wellicht af gaan nemen. Dagbesteding zal ook een belangrijk punt gaan worden om onze ouderen (wellicht wijzelf) bezig te houden en hierdoor kunnen ook de sociale contacten dan in stand gehouden worden (zeer belangrijk voor "ons ouderen"). Ook zal het openbaarvervoer de nodige aandacht in de toekomst vragen, maar ook fietspaden bv., zoals een fietspad aan de lorbaan en dan tot aan Leunen zelfs, dit is al een vaak gehoorde wens van velen.

Een wens voor America zou wat ons betreft toch weer een eigen treinstation zijn, wat zou dat mooi zijn, dit zou een groot deel van het openbaarvervoer probleem oplossen. Andere (grotere) plaatsen worden dan weer goed en makkelijker bereikbaar.

Wij hopen dat de ondernemers stand houden, zeker in deze moeilijke tijden, want het is inderdaad een groot voordeel om in je eigen dorp te kunnen shoppen. En zeker als je wat ouder bent en afhankelijk wordt zijn deze voorzieningen toch wel bijna een must. Onze dorpsraad heeft ook een belangrijke rol in het wel en wee van ons dorp. Dat hebben ze in het verleden al vaak bewezen. Ook voor de toekomst is en blijft een dorpsraad erg belangrijk voor ons dorpsbewoners, want zij vertegenwoordigen tenslotte ons allen.

Ook wij hebben al vaker nagedacht of het wonen in ons dorp in de toekomst nog haalbaar zal zijn. Onze voorkeur gaat dan waarschijnlijk toch uit naar een grotere plaats in deze regio. Al zal dit zeker nog een aantal jaren duren. En misschien bedenken we ons wel weer en blijven we toch in dit mooie dorp wonen, maar dat hangt dan af van de voorzieningen in de toekomst.



America 23/5/13

Ik vind de speelruimen in America erg leuk, maar ze zijn oud en versleten. Daardoor is het onveilig geworden. En komen er minder mensen/kinderen. Beter er toch onderhouden A.U.B.



America dat leet niet, America dat stiet.

Een dorp waar niet veel aan heeft te veranderen zoals het nu is. Het behouden van de winkels en sportverenigingen is van belang om America aantrekkelijk te houden voor jong en oud. Een betere verbinding aan het openbare vervoer zou voor jong en oud een verbetering zijn. Veeljes toegrenzende activiteiten zijn van belang zoals carnaval, kermis. Dit laatste vooral als de handen in elkaar worden gestoken door de plaatselijke heereca. Iedereen die hulpbehoevend zijn zouden er meer mogelijkheden mogen zijn, zodat ook zij in America kunnen blijven wonen. Een belangrijke stap wordt al gezet met het gezondheidscentrum. Behalve een pinautomat is ook geen overbodige luxe. Wij wonen als gezin graag in America en zouden niet weg willen uit het dorp. We hopen dat we als America er voor kunnen zorgen dat dit in de toekomst voor de jeugd ook zo blijft.

Streven voor de toekomst is het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van de leefbaarheid in America. America moet een vitaal dorp blijven. Waar je op een gezonde en prettige manier kunt opgroeien en oud worden, ook al zou je eventueel behoeftig worden.

Accommodaties

Geen versnipperd accommodatie beleid. Samenvoegen van alle accommodaties van het dorp onder 1 bestuur, waardoor betere afstemming, bezetting, gebruik, onderhoud, lagere kosten etc. en met minder vrijwilligers mogelijk is. Denk hierbij o.a. aan de School, Kerk (?), Bonifaal, Aan de Brug, Accommodaties van sportverenigingen, etc.

Verkeer

Mogelijkheid verbeteren en overlast verminderen van doorgaande (vracht)auto verkeer door de kern van het dorp. Grote bedrijven niet aan rand van of in het dorp situeren, maar op goed ontsloten (snelwegen/spoor/water) industrieterreinen. Alle deempunten kunnen worden verwijderd doordat voortuigen voorzien zijn van snelheidsremmer, gekoppeld aan GPS-Systeem.

Verenigingen

Mogelijkheden tot sporten andere activiteiten in dorp zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte in het dorp. Dit (eventueel) realiseren door samenwerking/fusie tussen verenigingen binnen het dorp en eventueel met die van andere dorpen.

Voorzieningen (niet-commercieel)

Mogelijkheden tot gebruik te kunnen maken van voorzieningen zoveel mogelijk aansluiten bij de behoefte in het dorp. Dit (eventueel) realiseren door samenwerking/fusie tussen voorzieningen binnen het dorp en eventueel met die van andere dorpen. Uitgangspunt is een hoog kwaliteitsniveau en bereikbaarheid. Denk hierbij aan Basisschool.

Voorzieningen (commercieel)

Supermarkt, café's, cafetaria en andere winkels blijven behouden voor het dorp.

Sociale cohesie

In stand houden en eventueel uitbreiden van diensten, die bijdragen aan de sociale verbondenheid in het dorp. Denk hierbij aan het Eetpunt, Computer cursus voor Senioren, etc.

Groen/Landschap

Geen verdere verrommeling meer van het landschap en geen aantastingen van het leefmilieu door grote bedrijven in en rondom het dorp (Mega bedrijven, grote kassen/etc.).

Recreatie

In je eigen omgeving kunnen wandelen, fietsen of op een andere wijze kunnen recreëren. Denk m.b.t. fietsen en wandelen aan routes, die met aan knooppunten verbonden zijn.

Wetzijn/Zorg

Je kelt leven in America kunnen blijven wonen, ook al wordt je hulpbehoevend. Een ZorgCentrum met diverse zorg functies kan hierbij een centrale rol spelen. Door middel van vrijwilligers kan behoefte aan hulp en aanbod van hulp aan elkaar gekoppeld worden m.b.v. een Vrijwilligers Bank (Vikbiste). E.e.a. onder het motto: 'Geven maakt gelukkig'

Wonen

Er worden alleen nog maar huizen gebouwd die levensloop bestendig zijn. Hierdoor minder dure verbouwingen meer nodig en huizen zijn beter verhandelbaar. Geen geschikte woning kunnen vinden mag geen reden meer zijn, dat anderen of jongeren uit het dorp vertrekken.

Mobiliteit/Vervoer

Beschikbaarheid van (OV-)vervoermogelijkheden. Deze kunnen door alle inwoners, jong en oud, worden gebruikt. Dit geldt met name voor routes naar scholen (Horst, Venlo, ...) ziekenhuizen (Venlo, Venray, Boxtmeer, ...) treinstations (Venray, Horst-Sevenum), markt Horst, etc..

Duurzaamheid

Dorp werkt voor eigen behoefte, energie duurzaam op. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een op te richten Energie coöperatie, die zorgt voor het opwekken van energie m.b.v. zonnepanelen, biogas, aardwarmte, etc.. Tevens is recycling van producten de norm.

America is een dorp, waar wij ons goed thuis voelen, waar we elkaar nog groeten en elkaar de helpende hand toesteken, indien dit nodig is

Dat ons dorpje mooi is dat is waar.

Dat hopen we zo te houden.

Maar dan moeten er niet te veel andere mensen komen wonen,

die de nederlandse taal nog eens niet spreken,

en de tuintjes voor hun huis niet bijhouden.

Verder is het hier leuk wonen. prachtig wandelpaden,

en leuke winkels. mooie natuur.

De vele verenigingen voor jong en oud.

We hopen hier nog lang te kunnen blijven.

Wonen in goede gezondheid

Na zo'n 60 jaar in de Betuwe geboren en getogen te zijn, moesten wij van gemeente Nijmegen ons bedrijf verkopen voor woningbouw net als al onze collega's. Onze zoektocht naar een andere plaats eindigde in America waar Op de Reindonk nog plaats was om op nieuw te beginnen samen met onze zoon. De eerste keer dat wij hier rond keken voelde meteen goed. America was een dorp zoals Lent klein gezellig vriendelijke mensen kortom het trok ons met alle voorzieningen voor een goed woon en leefklimaat. Na eerst ons bedrijf opgestart te hebben keken wij uit naar een bouw lokatie voor een nieuwe woning en vonden die op Jegeringshof lekker rustig fijne buren kort bij bos en natuur kortom ideaal om te wonen. Wij werden lid van het verenigings leven en vonden onze draai in de Amerikaanse gemeenschap net als onze zoon die met een echte Amerikaanse samen woont. Wij hopen dat America mag blijven wat het nu is met een gezonde uitbreiding voor eigen inwoners en economisch gebonden mensen lekker klein schalig en een ons kent ons mentaliteit.

Langs de grachten van de weg liggen vele nutsvoorzieningen aan een kant van de weg, enkele jaren terug werd dit nog uitgebreid met hele bossen glasvezel kabel.
Een paar jaar later werden er door de gemeente eiken bomen geplant precies boven op alle deze kabels, ik vroeg aan de planters of de wortels van de bomen de lucht in groeide maar volgens mij snapte mijn vraag niet goed.
Ik hoop dan maar dat dit goed blijft gaan anders zou het zo maar kunnen dat de bewoners van deze weg en ons toekomstig gezondheids centrum zonder stroom, gas, water of internet komen te zitten.
Ik zou nu al willen vragen zorg voor noodstroom, voor onze Dokter Jan v Dongen een stand beeld.

America,

een klein gezellig dorpje waar bijna iedereen elkaar kent.

Waarin we ook trots mogen zijn op Stahin America, een eigen badhuis, kretwinn, bloemenwinkel, Sne en alles wat in nog vergeet.

Met misschien een gezondheidscentrum op kant is één ding denk ik heel belangrijk:

mensen!

Hiermee bedoel ik het woningaanbod en dan met name voor starters. als zij hier kunnen blijven, zal de rest ook in stand (en uitgebreid) kunnen worden.

Onlangs las ik in de krant dat er grond wordt aangeboden voor tuinders die daar een tuinderij op kunnen realiseren. En om de kosten zo laag mogelijk te houden heeft de investeerder alleen maar de opstal te financieren. Dit lijkt mij een goed idee om dit ook te doen voor nieuwbouw in America, zodat er jonge gezinnen er kunnen gaan wonen.

Een mooi stuk grond wat de Gemeente heeft aangekocht bij aan de Wouterstraat. Dit betekend groei in America, wat goed is voor de verenigingen, middenstand en het zorgcentrum.

America is tot nu toe een leefbaar dorp voor jongen oul.
Dit zou in de komende jaren behouden moeten blijven.
Daarom is het belangrijk dat onze jeugd kan blijven wonen hier.
Het is dus belangrijk dat er betaalbare woonvoorzieningen gerealiseerd worden zodat de jeugd ook hier blijft. Hierdoor hebben onze verenigingen en ook de basisschool ook een grote kans zich te handhaven.
We hebben gelukkig nog winkels in ons dorp voor onze dagelijkse behoeften. Hopelijk kunnen we hier nog lang van gebruik maken want ook deze zijn essentieel voor de leefbaarheid van America.
We kunnen toejuichen dat er eindelijk alot komt in de realisatie van het gezondheidscentrum. Het is fijn dat er zorg in eigen dorp gegeven kan worden. Dit is gunstig voor ouderen en hulpbehoevenden, maar is minder afhankelijk van anderen ium voor name elders. Hopelijk dat er in de toekomst ook voldoende woonruimte is voor ouderen en ook voor hulpbehoevende mensen en dat er vrijwilligers zijn die voor activiteiten en hulpzorgen.
Ik hoop dat we nog een mooi en gezellig leefbaar dorp behouden voor jongen oul.



America is een leuk en mooi dorp om in te wonen om dit te behouden voor de jeugd maar ook voor de ouderen, waar we op termijn allemaal toe gaan behoren, zou ik het volgende voorstellen

- Veiligheid in de kern. Groot vracht verkeer werven uit het centrum
- Behoud van winkels in het dorp.
- Openbaar vervoer ook door America (Bushalte).
- woningbouw gebruiken waarvoor deze bedoeld zijn woningen voor bejaarden worden soms aan andere doelgroepen of buitenlandse werkers vaakhuurd.
- meer samenwerking ondernemers en verenigingen.
- Een MFC waarvinsport en gezondheid elkaar kunnen aanvullen, maar waar ook andere doelgroepen een voorziening hebben.

we zullen het samen moeten realiseren en behouden zeker voor ons aller oude dag

ook wij vonden het net als onze voorgangers moeilijk om er wat in te schrijven. Echter hebben we toch wat kunnen bedenken namelijk:

- We zien graag dat de toekomst voor de jeugd (onze kinderen en klein kinderen) in America kan blijven bestaan. Dat het qua huizen kopen/huren aantrekkelijker wordt om hier te blijven. Als je naar omringende dorpen kijkt naar de huisprijzen is het veel aantrekkelijker om weg te gaan uit America.

- Ook zie ik graag dat er meer concurrentie komt tussen de horeca-gelegenheden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar 'D'n Tref' is dat een jammer stukje horeca dat beter ingevuld kan worden zodat het meer mensen aan trekt om een bezoek aan America te komen brengen.

- Aanvullend op vorig stuk (om meer mensen America aan te laten trekken) is dat er wel wat meer winkels hier mogen komen.

Onze woonplek is sinds 2004 op de Zwaarte Plakweg, voorheen was ons adres op de Scheidsdijk. De woning die we nu bewonen is geschikt voor senioren, bij die generatie horen wij. Wij willen zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen en als de voorrinnigen in America zo blijven kan dat ook.

Het is hier prettig wonen met een gezellige buurt om ons heen, dat hebben we pas onderzocht met ons gouden huwelijksfeest, dan merk je wat burenhulp is.

Verder iedereen het allerbeste in America

AMERICA

HET DORP WAAR IK TROTS OP BEN. DIT TROTS KOMT DOOR DE MENSEN DIE ER WONEN EN DIE DE LEEFBAARHEID OP EEN HOOG PEIL HOUDEN. DE DORPSRAAD, DE MIDDENSTAND, DE VRIJWILLIGERS BIJ DE DIVERSE VERENIGINGEN ETC.

DE BURGERS HEBBEN OOK EEN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID. ZOALS DE SLOGAN LUIDT 'HAAL ELDERS NIET, WAT JE EIGEN DORP BIED' OF ZOIKTS DERGELIJKS. BEN BEREID IETS MIER TE BETALEN, STRUIN NIET EERST HREL HORST AF MAAR BEGIN BIJ 'JNE'.

OOK MOETEN ER RICHTINGWIJZERS, RECLAMEBORDEN KOMEN OM DE FIRTSERS VAN LOOHWAST EN MARRDAL LANGS BOËMS JEU EN DE REST VAN DE MIDDENSTAND TE LEIDEN.

VOOR HET VERENIGINGSLIENEN IS HET MOEILYK HET HOORD BOVEN WATER TE HOUDEN, GORDE FACILITEITEN ZIJN ESSENTIEEL, DUS DE HOOP NIET OPGAVEN WAT BETREFT EEN MULTI-FUNCTIONEEL SPORTTEREIN.

HET GEZONDHEIDSCENTRUM IS EEN ZEER GOED INITIATIEF EN ZAL ZEKER EEN SUCCES WORDEN.

QUA WONINGBOUW MOETEN ER VOLDOENDE STARTERSWONING ZIJN EN VOOR DE OUDEREN OOK BETAALBARE HUUR SENIOR WONINGEN, NIET IEDEREEN HEFT DE MIDDELEN OM TRIL VERDER VALT EN STAAT ALLES MET DE JEUGD.

DUS AMERICANEN GAAT HREU EN VERMELIG JULDION DORPSRAAD VEEL WIJSHEID EN SUCCES MET DIT LEUK INITIATIEF.

Op de tekening bijnaast kun je zien hoe het sportpark er dan uit gaat zien met in het geheel de kontine. Het zwarte stuk gaat de uitbreiding werken met 3 grote nieuwe kleedlokalen en een groot terras aan de achterzijde.

Laten we met z'n allen hopen dat onze droom voor America in

Bewerping eindelijk uit komt.

En wellicht kan in de toekomst de accommodatie ook gebruikt worden voor andere activiteiten o.a. overdag zodat het een sportaccommodatie wordt voor iedereen!

Laten we ons hier met z'n allen sterk voor maken.



De oude accommodatie's.



Mijn dromen of ideeën voor 'n leefbaar America zijn:

Dat ik als oudere in een fijne omgeving woon. Het blijft ook tussen de jongere en oudere (bijzanden) in en niet in een rijtje. Ook zie ik America als een dorp met betaalbare woningen (koop of huur) voor de jongere. Zo kunnen we samen ons dorp leefbaar houden. Zodoende zouden we een oeffje op elkaar kunnen houden en elkaar kunnen helpen (binnen hulp of als vrijwilliger). Tevens kunnen we met elkaar communiceren, door als we bij elkaar over de vloer komen of buiten een praatje maken. Niet alleen contact door de social-media.

Ook een zorgcentrum zie ik als een must voor ons dorp. Hier zouden we vragen bij een belid meer moeten kunnen leggen waar eventueel andere dorps gemoten een antwoord op kunnen geven. Tevens zie ik hier mogelijkheden om iedereen die zorg nodig heeft ook dat te kunnen aanbieden, bijvoorbeeld: fysiotherapie, tandarts, bewegingsleer maar ook 'n dokter in sportzake. In ons dorp zie ik ook de verenigingen meer samen werken omdat er meer een tehol is aan vrijwilligers (leaden). Hierdoor kun je sterker uit dragen wat je als dorp kunt en wilt.

Een dorp wat ontmoeting plekken heeft voor jong en oud, met activiteiten voor iedereen.

Ook onze eventuelen moeten we daarbij steunen en ons brede wat we hebben, koop in de vreemde niet wat je eigen dorp je biedt, kunnen waar maken en blijven waar maken.

Zo zie ik ons dorp America het leeft, maar misschien kunnen we dit samen nog wel beter uitdragen.

WY WUNEN AL VAN AF 1959 IN AMERICA. IK BEN GROTS OP ONS MOEDER DORP, WAAR WA AL GELIJK WANDELINGEN DOOR GEMAKT HEBBEN. WIJ VINDEN WEL JAMMER DAT HIER BOOR OP DE ZWARTE PLAKWEG DIE AUTOMOBILISTEN ZICH NIET AAN DE 30 KM HOUDEN. ONZE SUPER MARKT MOETEN WIJ HOOG HOUDEN. DAT ONZE KERK BOOR MIER DAN H. MIKSEN GEBALIKT GAAT WORDEN, LIND IK IJEN GOED IDOE. MISSCHIEEN OOK IETS BOOR HENST CONCERTEN. WIJ HOPEN WER EEN GOEDE DOKTERA TE KRIJGEN, WANT DIT IS BOOR OUDERE MENSEN WEL VERTROUWD. GELIJK SUCCES!!

Hierbij onze dromen/ideeën:

- Behouden van winkels/café's
- Sportcomplex tussen America/Hegelsum/Meterik (indoor)
- Om draagvlak te behouden → samengaan verenigingen (voetbal/volleybal etc)
- Vrachtwagens wesen uit dorp → nieuwe verbindingsweg vanaf middenpeelweg naar Hegelsum bv via Westfabriek
- 10 starterswoningen bouwen per jaar zodat jeugd in dorp blijft en basisschool blijft bestaan
- Seniocenwoningen bouwen en dit in gemengde vorm met starters om voor elkaar te kunnen zorgen
- Samengaan carnavalverenigingen/Boerenbruiloft en activiteiten afstemmen op gezamenlijke behoeften van inwoners en alles op 1 plaats.
- NS station bij bv Benegas (in oude stijl bouwen)
- vacaturebank oprichten waar inwoners hulp kunnen aanbieden (vragen)
- WFC bouwen en vd zaal en de brug woningen maken in oude stijl Alles onder 1 dak, en betaalbaar voor huurders/verenigingen
- groepswoningen bouwen voor demantreders/somarsche cieren/clienten met begeleiding, zodat men in eigen dorp kan blijven wonen

* Laat verder maar komen die ideeën! Succes allemaal.

“ ”
America, juni 2013.

Ik ben optimistisch over de toekomst van America.

De al (welvallig) eerder genoemde voorzieningen zullen voor een groot deel in eigen dorp kunnen blijven of in de toekomst gerealiseerd worden. Voor bepaalde zaken zullen we realistisch gezien ook aangewezen zijn op voorzieningen in lijn. Hartst of Severum.

Samenwerking met andere dorpen of andere (buitendorpse) verenigingen lijkt wederoverwinnelijk. Het moet je over de muur zijn.

Voor een gezonde toekomst is het m.i. ook nodig om niet alleen materiaal of zaken te denken, maar vooral rekening te houden met elkaar.

Waar ik dan aan denk is bijvoorbeeld respect tonen voor elkaar m.a.w. rekening houden met elkaar.

Kleinere en grotere imitaties zijn voor veel mensen herkenbaar in eigen omgeving. "Leefbaarheid" is ook stoppen met 4 oorzaken van geluidshinder, sociaal ruzie of kinddelict parkeren. Voor de toekomst (van America) begin bij jezelf. Ik ben trots op America en ik hoop dit nog lang te blijven!!

Ik vind het belangrijk dat America een stukje "Amerikaans" mag blijven in de komende jaren. Hiermee bedoel ik dat het leefbaar maar ook gezelligheid blijft uitstralen. Voorwaarden zijn dat dagelijkse behoeften zoals winkels, blijven, huisarts, apotheek, fysio-theraphy etc aanwezig zijn. Hoop dat we dan een woon-zorgproject aanwezig is met daarbij zoveel mogelijke ouderen bij en/of langs elkaar kunnen wonen. Reken ook dat er voldoende projecten zijn waar ouderen hun bijdrage aan kunnen leveren. Dit geeft ook een actieve invulling voor de vrije-tijds invulling van ouderen. Maar ook voor de jongeren moet het mogelijk blijven (en uitdaging geven) om deel te blijven uitmaken van ons America. Dus rijk verenigingsleven wat veelal gedragen moet worden door vrijwilligers (ook hierin de bijdrage van ouderen). Goede verbindingen naar omliggende dorpen, liefst weer opstarten van "bruutbusje". Dit allemaal op vrijwillige basis. Hoop zelf dat ik hierin over 20 jaar nog een pro-actieve deelnemer mag zijn, en zie mij dan nog steeds als trotse inwoner van America. Alle fantasie-dromen kunnen waarheid worden als we er maar zelf in blijven geloven!

De vergrijzing zal ook voor America gevolgen hebben. Vooral voor scholen, sport en culturele verenigingen. Naar de toekomst kijkend zal over 5-10 jaar het aantal winkels/ondernemingen drastisch dalen.

Dit heeft te maken met oa de leeftijd van de ondernemers maar ook wil America nog winkels.

We moeten niet vergeten, dat onze winkels/ondernemingen het (hart) van ons dorp is.

* Op sociaal gebied zorgt het dat de kern levendig blijft!

We ontmoeten elkaar, maken een praatje.

Het geeft een gezelligheid in het dorp.

* Het biedt het dorp ook een zelfstandigheid

bv ouders en kinderen kunnen zelf boodschappen doen

* We staan sterker als dorp tegenover gemeente, instansies etc.

* Economisch

* En nog veel meer!

Hoe verder in de toekomst?

We hopen dat America zelf inziet dat winkels/ondernemers belangrijk zijn voor het dorp

En dat vanuit gemeente/rij het ondernemenchap in kleine kernen gestimuleerd wordt. Soepele regelingen voor als iemand een eigen winkel/onderneming wil beginnen.

Het zal niet gemakkelijk zijn! Schouders eronder!

I ♥ America

Het is alweer zo'n 33 jaar geleden dat ik in America ben neergestreken. Dat mooie dorpje in de poel, waar zoveel graspen over gemaakt worden, waar Rowen deze vandaan komt. Een dorp vol verenigingsleven en saamhorigheid, ons kent ons. Het mooie ervan is de hulp die je ontvangt of kunt geven als je die nodig hebt. Wat minder is, dat als het niet zo goed gaat het ook zo rond is in het dorp.

(Bijna met als in een huwelijks in voor- en tegenspoed)
Het zou geweldig zijn als ons dorpje, dorp blijft, met al zijn gezelligheid, kennis en behulpzaamheid, voorzieningen zoals school, jonge gezinnen zorgen voor levendigheid, voorzieningen zoals school, consultatiebureau zouden wenselijk zijn. Ook de "oudere" onder ons zou een zorgcentrum met arts, fysio, esthetiek, ook wenselijk zijn. Aangepaste woonvoorzieningen, spaken voor ouderen, winkels kunnen dan niet ontbreken.

Voor de jeugd is het belangrijk dat er genoeg sportgelegenheden zijn, waar ze zich kunnen uitleven. En ontmoetingsruimte voor de jeugd, waar ze gezamenlijk kunnen kletsen, spelen en drinken, zodat je de jeugd in het dorp houdt. En natuurlijk is het fijn als de cafe's met terrasjes blijven, zodat we op onze oude dag kunnen genieten van een drankje in cafe of op het terras.

Zoafentoe een leuk concert in ons dorp zou goed zijn om mensen uit andere dorpen naar America te lokken. Zodat het uitgaan voor de jeugd in eigen dorp ook leuk blijft.

Ik ben als Hollandse hier naar toegekomen, als in een droom, naar het "verkie" America.

Hier ben ik uitgekroed tot wie ik nu ben, door alles wat ik in America heb beleefd en meegemaakt.

Ik ben erg trots op dat ik de stap heb gemaakt, door alle mogelijkheden hier in het verenigingsleven en in de buurt waarin ik woon (en heb gewoond)

Hier wil ik ook oud worden!

En ik droom ervan dat dit ook gaat lukken, met de vooruitzichten op het gezondheidscentrum, de hoop op het blijven bestaan van de winkels, cafe's en het verenigingsleven.

- Dat de trein hier stopt, kunnen de mensen makkelijk naar 't werk, winkels en de jeugd naar vervolgonderwijs. Dit is ook in woerdeel voor ons milieu.
- Dat jong en oud de gelegenheid hebben om hier te blijven wonen. Dat de woon- en zorgwoningen blijven voor de mensen waarvoor ze bedoeld zijn. dat de gene die in eigen huis bouwen dit kunnen doen maar hun eigen woonwensen. Dan kan de school hier blijven en hebben verenigingen ook nog 'm toekomst.
- Dat 't gezondheidscentrum gerealiseerd wordt.
- Dat er op de Gerard Smuldersste (tussen Postjeulen en keizerlaan) ook 'n smachts 'n straatlamp blijft branden, dit voor de veiligheid.
- Dat de mensen hun boodschappen hier halen, dat de winkels blijven en wij in de toekomst hier boodschappen kunnen blijven doen.
- Dat 't Kerlbas blijft zoals 't is.
- Dat er bij een volgende reorganisatie van 't dorp duidelijke grenzen zijn van straat en trottoir, dit voor de veiligheid van de voetgangers.
- Dat America, America blijft om trots op te zijn.

America niet zo groots als Amerika, maar groots in zijn doen!

Het dorp is groots in haar/zijn doen, dit is terug te zien in bijna alles wat er in het dorp gebeurt.

America is een vitaal dorp, kijk maar eens wat er veel verenigingen en bedrijven gesteld zitten in het dorp. Dit komt de leefbaarheid ten goede, het is dan ook te hopen dat winkels zoals bijv. Iue vd Smil en een Spar zich kunnen blijven handhaven ook voor de toekomst. Vergelijk het eens met bijv. Mekkelt dan mogen we trots zijn op zo'n bruisende OVA.

In het dorp is het een beetje ons kent ons, iedereen laat ook val! iedereen in zijn/haar waarde. Waarschijnlijk is dit ook een kracht waardoor America zoveel vrijwilligers telt, denk hier bij aan "kleine" dingen zoals handboog maar ook aan de grote dingen zoals slotconcert. Het is dan ook te hopen dat voor America dat zoveel mensen zich "belangeloos" in zetten voor het gezondheidscentrum. Om zo iets als het gezondheidscentrum op te zetten is ook de gemeente Heist nodig, waarmee we een haat/liefde verhouding hebben. Zo heeft Heist America nodig zoals bijv. middels de 2 bungalowpacten, maar de verenigingen en stichtingen Heist ivm subsidies.

Hopelijk is het gezondheidscentrum een motivatie en inspiratie voor om er voor te zorgen dat andere "projecten" zoals woningbouw, aangezien nu veel jeugd vertrekt door te lage aanbod, en de veelal verdunde accommodaties van de verenigingen te vernieuwen.

Waardoor het dorp zijn/haar leefbaarheid blijft behouden in de toekomst.

- Behoud van de school, supermarkt, bakker, cafe's, enz.
- De dorpskern meer uitstraling geven ~~en~~.
- Het blijven organiseren van leuke activiteiten zoals Sinterklaas en Sintermaarten. Erg leuk hier in America!
- Organiseren van een zomerfeest zoals bijv. "Zondag in het Zuiden" in Kronenberg.
- Een ander/nieuw cultureel centrum waar jongen oud zich kan vermaken en bijv. dit gebouw combineren met sportaccommodatie. Carnavalsactiviteiten in de Bondzaal zijn niet ideaal. Bondzaal verbouwen voor woningen.
- Beter internetverbinding in buitengebied.
- Toerisme naar America blijven stimuleren door o.a. nieuwe, interessante fiets- en wandelroutes (bijv. Knopenlopen).
- Zorgen dat de jeugd in America blijft wonen o.a. door de bouw van starterswoningen.

Er is al veel goeds en moois in ons America bereikt. Echter de tijd schrijft voort en we zullen dan ook moeten gaan zorgen voor de tijd van morgen. Ringen welke verwezenlijkt moeten worden om ons dorpje leefbaar en aange naam te houden.

Een van deze dingen is natuurlijk het gezondheids centrum. Gezien de steeds ouder wordende mensen zullen wij als Americanen hier ook rekening mee moeten houden.

Maar er zijn meer dingen welke zeker aandacht moeten hebben.

Denk eens aan al het sleipverkeer wat hier elke dag door ons dorpje America rijdt. Ik denk dat iedereen het er mee eens is dat deze gevarieerde situatie een halt moet worden toegevoerd, zeer zeker wat het vrachtverkeer betreft.

Ook de bereikbaarheid van ons America per openbaar vervoer is een must. Misschien is een samenwerking met de parken een optie?

Verder moeten we proberen te behouden wat we reeds hebben.

Denk hierbij onder andere aan school, winkels, fiets en wandelpaden en verenigingen.

Dit is echter alleen mogelijk door goed naar elkaar te luisteren en een goede samenwerking.

Denk hierbij aan de sportverenigingen waar een samenwerking toch mogelijk moet zijn.

Het zelfde als een gezondheids centrum moet er misschien ook wel een sport centrum komen.

Dit alle maal om de toekomst van ons America leefbaar te houden.

Naar onze mening kunnen wij de toekomst dan met vertrouwen tegemoet zien en is het leuk te vertoeven in ons America voor Jong en Oud.

America is een dorp aan de rand van de Peel, aan die Peel heeft America in de jonge jaren een gedeeltelijk ontstaan aan te danken, later zijn er veel kleine en grotere bedrijven ontstaan. America is een dorp waar heel veel historische gebeurtenissen hebben plaats gevonden. Om nu 'n dorp tot die groei en bloei door te laten groeien wat het dorp nu is, is door heel veel mensen veel energie en werk in gestoken. Wat betreft de toekomst van America goed leefbaar te houden, zullen er veel sociale en medische voorzieningen aanverwilt moeten zijn, een voorbeeld de nodige winkels, en een gezondheidscentrum, wat meer belangrijk is voor jonge en oudere mensen, verenigingsleven en werkgelegenheid spelen daar ook een grote rol in.

Bij deze wel leuk dat ze ons gevraagd hebben om wat in dit dorpsdagboek te schrijven. We zullen nog eens een paar puntjes toevoegen.

Een gezondheidscentrum dat dit er mag komen geweldig. Verder een fietspad van Lorbaan tot in Leunen want hier wordt nog steeds hard en roekeloos gereden. Om het verenigingsleven in stand te houden zullen ze meer moeten gaan samenwerken ook om de kosten in te houden.

Verder moet de dorpsraad erop aandringen bij de gemeente Horst om de vergunningen voor mantelzorgwoningen beter mogelijk te maken en dat de kosten niet zo hoog oplopen om dit uit te voeren in het buitengebied (agrarisch).

Vooraf in het buitengebied Bestemmingsplan "de Peelbergen". Binnen deze bestemming is het niet mogelijk een mantelzorgwoning op te richten. In het bestemmingsplan "Buitengebied sevenum" is het mogelijk met een binnenplanse afwijking medewerking te verlenen aan het oprichten van een mantelzorgwoning. Hoewel het bestemmingsplan "Park de Peelbergen" niet voorziet in een dergelijke afwijkingsovereenkomst.

Mijn wij van mening dat onder dezelfde voorwaarden wel medewerking kan worden verleend aan het plan. Omdat het bestemmingsplan er niet zelf in voorziet kan enkel met een uitgebreide buitenplanse ontheffing (met ruimtelijke onderbouwing) medewerking worden verleend. Maar dit is een vrij kostbare procedure.

Maar dit is een vrij kostbare procedure.

Maar dit is een vrij kostbare procedure.

We wensen jullie heel veel succes toe.

Mijn droom

Mijn droom is om in America samen met mijn vrouw en dochter oud te worden, zonder afhankelijk te zijn van anderen. Onafhankelijk te zijn, wordt in de toekomst steeds lastiger omdat het in de zorg steeds minder wordt.

Om de leefbaarheid in ons dorp dienen we op peil te houden om het leven aangenaam te houden.

Dit wordt echter steeds moeilijker daar alles steelt of valt met betaalbaarheid eg. haalbaarheid.

Dit is te doen met eensgezindheid, dorpsgevoel en verenigingsgevoel met normen en waarden.

Dit zal echter moeizaam gaan, dus houd ik mij vast aan mijn eigen droom.

Ideeën voor de toekomst!

Er zijn er al veel genoemd en benoemen de vele variaties!
Wat maar eens niet in herhaling.

Het gezondheidscentrum voorop, in heel goed plan!!

Maar helaas, de speelplaats wordt er kleiner door, willen de jeugd stimuleren.
met buiten spelen en sporten. Mag ook zaal-sporten zijn.
Maar de gymzaal is meer dan 30 jaar nooit aan gepast!!
Voldoet niet aan de eisen!

Als in club gaat promoveren, moeten ze elders gaan spelen,
of gaan naar in vereniging elders, weg goed talent! (ik denk aan volleybal)

Uitwilligers in ere houden en steeds meer nieuwe mensen te gemood zien!
Geef ze eens in complimentje of in bedankje.

Zeker die beginnen zijn, voor de plantsoenen en 't groenteverzorgen!
En niet te vergeten al jaren 't kerkhof bijhouden.

Uitwilligers ieder op zijn eigen manier. veel plezier met dit goede werk!

Toen wij in 1975 in America kwamen wonen, waren er veel
minder voorzieningen dan nu.

De huisarts uit Horst kwam een paar uur 's ochtends in de week
spreekuur houden bij kirkes Jan of by Teun de Kapper.
Met de komst van dokter Jan van Dongen plus een eigen apotheek
was dat voor America een grote vooruitgang.

Nu zijn er grootse plannen om een gezondheidscentrum te realiseren
met verschillende disciplines, waarvoor wij nu nog ons heid moeten
zoeken buiten America.

Toch hebben wij het idee dat er in dit centrum meer mogelijk moet
zijn.

Onze droom is een MTC, zodat ook alle verenigingen in ons
dorp een accommodatie krijgen die ook voor de toekomst bereikbaar is.

De sportverenigingen in ons dorp zijn wel toe aan verbetering /
vernieuwing van hun accommodatie

Zoals Avoc het al jaren moet doen met een gymzaal, die niet meer
aan de gestelde eisen voldoet

Tja, het overvalt ons wel een beetje, dat wij ook een boek mogen invullen.

Wij hadden het wel gelezen, dat deze boeken rond zouden gaan, maar totaal niet eraan gedacht dat
wij ook aan bod zouden komen.

Eigenlijk zijn we best wel trots op ons dorpje.

Trots op de vele mogelijkheden, verenigingen, winkels en voorzieningen die er toch nog wel
aanwezig zijn.

Hopelijk blijft dit zo. Want ook wij worden ouder en dan is het wel heel erg fijn, als bijvoorbeeld de
winkels zouden blijven. Dan kunnen wij met de rollator naar de SPAR.....!

En wens en tegelijk ook een ergernis was en is dat wij geen bushalte en treinstation hebben.
Door de belbus (die niet voor 1 persoon komt) zijn onze kinderen wel de fietsvergoeding kwijt
geworden. En ons dorp zou toch een heel stuk beter bereikbaar zijn. Nu moeten wij en onze kinderen
heel ver fietsen of een auto kopen om bij een treinstation of werk te komen.

Het gezondheidscentrum gaat hopelijk door en is al een hele goede ontwikkeling in de toekomst.
Vooral gezien de ouder wordende medemens.

Fijn dat we een huisarts, apotheek, en fysiotherapie hebben. Daarbij komt de trombose dienst al
geregeld in ons dorp bloed prikken. Misschien is er in het gezondheidscentrum ook plaats voor een
diëtiste, de terugkeer van de zuigelingen, en een gezondheidsconsulent. Dit is toch in het belang
van de gezondheid van de dorpsbewoners.

Verder gezien de toekomst van de jongeren, dus ook onze kinderen, zorg aub voor voldoende
betaalbare huurwoningen. Zodat ons dorp leefbaar blijft en de jeugd "Honkvest". Want ze willen best
wel in America blijven wonen, maar het moet ook mogelijk en betaalbaar zijn.

Ook zal "Aan de Brug", misschien wel een belangrijkere plaats in ons Dorp krijgen, want gezien de
WMO gelden, zal mantelzorg een belangrijk item worden. Dagbesteding, dus activiteiten waar de
inwoners (jong en oud) elkaar treffen, is voor de sfeer, sociale contacten en gezelligheid goed voor
de onderlinge band in ons dorp.

Uitbreiding van de wandelroutes is ook een van onze dromen. Ook al hebben wij al enkele
wandelroutes, waar we trots op zijn. Verder hopen wij dat het beukenhofje en de enkele
speelpuntjes goed onderhouden kunnen blijven, zodat de kinderen naar hartenlust in ons dorp
kunnen spelen.

Laat aub ons dorp een dorp blijven, met een eigen school, gezondheidscentrum, voldoende winkels,
ondernemers, verenigingen, voorzieningen en een groene uitstraling. Waar de inwoners zich samen
inzetten voor een bloeiende dorpsgemeenschap.

Investeren in de toekomst van ons dorp, is en blijft de moeite waard!

Ook ik Ben geboren en getogen in America. Heel bij ons SDJMR.
Dat er een gezondheidscentrum komt in America is
van groot belang voor de toekomst voor ons dorp.
Ben nu nog gezond en fit, en hoop natuurlijk dat
dat nog vele jaren zo blijft!

Maar toch is het een goed gevoel als je eerder wist
dat ze alle voorzieningen toch eindelijk bij huis heb
zo wel om te wonen, en zeker ook voor de levens behoeft
van het dorp!

America heeft veel verenigingen en dat is ook goed.
Ikzelf ben 40 jaar lid van de jeugd carnaval en
ook 40 jaar lid van de Vrije Spelers waar van bijde.
vele jaren als voorzitter. Hier voor ben ik in 2011
kening blij onder scheiden, dit was voor mij een grote
eer. Momenteel ben ik cafe Booms zou met veel
plezier! Hier worden bal feesten en Vofhu tafels gehaald
en het zou toch zoveel zijn als dat in een ander dorp
gehouden moet worden!

COLOFON

Vivamus tristique erat ut est auctor, feugiat faucibus orci feugiat. Praesent id dui neque. Nunc iaculis vel sapien ut lacinia. Quisque nec aliquam turpis. Aliquam blandit facilisis lacus, id congue ante mollis quis. Suspendisse fermentum semper metus eget volutpat. Nam id lacus turpis. Aenean iaculis ligula eget nibh tempor, a placerat ipsum euismod.

Tekst:	Marly Engels en Ben van Essen
Fotografie:	Inwoners America
Vormgeving:	Sofieke van Nuenen
Druk:	..
Oplage:	200 exemplaren

America
gem. Horst aan de Maas

dát stiët!



Heineken

