

Spoedhulp

Ik zal me doodvechten voor behoud van een goed ziekenhuis in Den Helder, zei burgemeester Koen Schuiling een maand geleden tijdens de extra gemeenteraadsvergadering over de toekomst van het Gemini. Een week later lag een brief van de burgemeester bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) waarin hij zijn zorgen uitte over het dreigende vertrek van de complexe hartzorg naar het ziekenhuis in Alkmaar. In Den Helder wordt

gevreesd dat hiermee figuurlijk het hart uit ziekenhuis wordt gehaald en dat van het Gemini uiteindelijk niet meer dan een polikliniek overblijft. Zodat Nieuwediepers en Texelaars voor tal van medische handelingen straks naar Alkmaar moeten reizen. In de reactie van de NZa op de brief van Schuiling, die deze week op het stadhuis werd afgeleverd, wordt met geen woord gerept over de hartzorg. Wel wordt gemeld dat spoedeisende hulp en acute

verloskunde in het Gemini blijven. Wat logisch is, want anders kan het ziekenhuis niet aan de wet voldoen waarin staat dat iedere Nederlander binnen 45 minuten in een ziekenhuis moet kunnen zijn. En wat meldt de gemeente daarop in een officiële verklaring? 'Het college is blij met de brief van de NZa omdat wordt bevestigd dat spoedeisende hulp en acute verloskunde in het ziekenhuis blijven.' Dat heet je met een kluitje het riet in laten sturen.

Michiel Snik * m.snik@hollandmediacombinatie.nl



Veerboot uit koers

THEO DE WIT Schagen

Ik was donderdag 8 september j.l. tegelijk met de TESO-directeur (we kennen elkaar niet) op de boot van 6 uur van Texel naar Den Helder. We waren zo'n 10 minuten onderweg, toen de kapitein ons liet weten terug te gaan om nog een ambulance op te pikken. Het nieuws

werd door de passagiers op deze prachtige namiddag als een surprise begroet. De voortstuwier was al ongemerkt want geluidloos in zijn achterruit gezet en het eiland kwam weer snel dichterbij. Toch ging er daar wat mis. Het lijkt er op dat de kapitein vergeten was om op het knopje (net als met je TOM-TOM) 'naer huus' te drukken, en werd de boot op de eb-stroom enige honderden meters naar het westen gedrukt en ging

nog voorbij de staken van het vaarwaterje naar de Mokbaai recht op de zandbanken af. Alleen doordat op het allerlaatste moment, tegen de limieten aan, (de boot rammelde er over) achteruitgeslagen werd, werd voorkomen dat de boot aan de grond liep. Er werd achterruit naar dieper water gegaan, daarna de 'naer huus-knop' ingedrukt, en we voeren keurig de haven in. Toch wringt er wat! Waar, of waarom er met de navigatie iets mis is gegaan

weet ik niet. Maar dat men vanaf de brug niet heeft gezien dat minutenlang de koers veel te westelijk was om recht voor de haven te komen, moet de directeur mij maar eens uitleggen. Hij was er tenslotte zelf bij. In elk geval moet hij alvast tegen de kapitein zeggen dat je af en toe naar 'bute mot kieke'. P.S. Ik blijf regelmatig passagier van de TESO, ik vind het een prachtig bedrijf, met soms een slippertje!

Laat onze armen niet in de steek

Aukelien Jellema

Den Helder * Een maand of zo heb ik gewacht maar in al die weken geen enkele lezersreactie in deze krant op de reeks artikelen over 'stille armoede'. Noch van inwoners van onze stad noch van lokale politici. Nou, dan doe ik dat maar. Allereerst mijn complimenten voor de toezetting van de artikelen. Geen voyeurisme, gewoon de verhalen zoals die zijn. Na lezing heb ik me wel afgevraagd wat er nou zo stil is aan die armoede. De ellende spat immers van de krantenpagina's af? De omstandigheden waarin armlastige mede-Heldenaren verkeren zijn bekend. Bij hun huisarts, verhuurder, schuldhulpverleningsbureau, familie of de school van hun kinderen. Misschien is het tijd voor een herdefiniëring? Laten we het vanaf nu schreeuwende armoede noemen. In Den Helder leven meer dan vierduizend Helderse huishoudens in een armoede situatie. Stigmatisering en sociale uitsluiting is vaak het gevolg. Fnuikend voor de personen in kwestie en veel leed veroorzakend, vooral bij kinderen! Het is goed dat er nu écht armoedebeleid komt vanuit de gemeente. Ik herinner mij het gemeentelijke beleid uit de periode 2010-2014. De liberale wind die indertijd door het stadsbestuur waaide sprak in die tijd van een 'springplank' voor mensen in slechte financiële of sociale omstandigheden. Men moest zich in eerste, tweede en derde instantie zelf helpen. Tegen die methodiek aageerden de toenmalige oppositiepartijen fel. Zij pleitten vurig voor behoud van een zeker vangnet. Zonder succes. Hoog waren mijn verwachtingen

Gastschrijver

dan ook toen in 2014 een nieuwe coalitie aantrad. Mijn stille hoop was dat er een meer sociaal beleid gevoerd zou gaan worden. Maar een goed jaar later struikelde deze coalitie alweer.

Verlammend

Er kwam een nieuwe coalitie, nu met een PvdA-wethouder. Zij komt binnenkort met haar nota armoedebeleid. Wederom ben ik van hoop vervuld. Zal de wethouder een nota afleveren die recht doet aan die vierduizend huishoudens? Zonder een al té verlammend vangnet – want natuurlijk mag je enige inspanning van de doelgroep zelf verwachten – maar ook, de VVD maakt immers wederom deel uit van het lokale bestuur, zonder die afgrijselijke springplank die de doelgroep geen steek verder helpt. Er moet meer aandacht voor preventie komen maar kom óók met curatieve maatregelen. Al jaren wordt er gepleit voor het beter bereikbaar maken van allerlei voorzieningen. Mensen willen wel van de ondersteuningsmaatregelen gebruik maken, maar kunnen die gewoonweg niet vinden. Maak daarnaast als gemeente Den Helder ook eindelijk eens werk van een stadspas, al heel lang het geesteskind van D66-er Frans Klut. We hebben kunnen lezen in de artikelen dat mensen die voor zo'n pas in aanmerking zouden komen, de schaamte allang voorbij zijn. Invoeren dus! Maar ook een mantelzorgpas of - zoals in Amsterdam – een convenant met dierenartsen om huisdieren van mensen in armoedesituaties toch te kunnen



Jellema. ARCHIEFFOTO

Paspoort

Aukelien Jellema is Statenlid voor de PvdA in Noord-Holland. Eerder was zij voor haar partij raadslid in Den Helder.

laten behandelen zal helpen. Kortom, er dient nu snel een aantal maatregelen genomen te worden die mensen in armoede vlot en doelmatiger gaan helpen.

Sociaal gezicht

Tegen al die lezers die mij nu spreekwoordelijk om de oren willen slaan met het landelijke beleid dat de PvdA in de afgelopen jaren met de VVD - heeft gevoerd, zou ik willen zeggen dat ik daarop onderdelen zeker niet trots op ben. Het sociale gezicht van de PvdA is toe aan een gedegen facelift. Ik ga er vanuit dat de zittende wethouder daar voor Den Helder een voortvarende herstart in gaat maken. Natuurlijk moet dat daarna nog wel bekrachtigd worden door de gemeenteraad. Dus, beste raad; stelt u mij, maar bovenal die vierduizend huishoudens niet teleur!

Frank



Camera's op het strand? Dan voel je de privacydiscussie alweer aankomen.

Stichting Strandexploitatie Noordkop belooft die belangen in elk geval mee te wegen.

ILLUSTRATIE FRANK MUNTJEWERF

Lezers Schrijven

Noord-Korea

JELLE WIELING

Den Helder Het is uiteraard niet de bevolking van dat onvrije land dat Noord-Korea zo bizar maakt maar het achterlijke regime. Evengoed lees ik graag artikelen over dit land. Zo las ik in de krant van zaterdag 10 september het verslag van Bas van Oort. Zijn bezoek, in verplicht tenue, met het verplicht moeten buigen voor twee gestorven, fossiele dictators trof mij het meest. Ik las dat er tijdens dat bezoek niet gepraat mocht worden. Om het voor mijn gevoel en voor toekomstige bezoekers dragelijker te maken geef ik het advies om tijdens de verplichte buigingen binnensmondse verwensing te uiten aan het adres van de dooie 'Kimmen'. Verzin iets ludieks, iets leuks, zal u goed doen!

Medicijnen

JAN VAN DE NES

Den Helder Durk Geertsma's artikelje 'Even Slikken' in de rubriek Krijg Nou Wat (Ombudspagina 12 september) doet me denken aan een ander fenomeen van de bureaucratie in zorgland. Ik kreeg jaren geleden van een medisch specialist een medicijn voorgeschreven dat heel goed werkt(e). Maar na een paar jaar vond de zorgverzekeraar (via de apotheek) dat ik het alleen kon krijgen wanneer de huisarts er op het vervolgrecht 'medisch noodzakelijk' bij liet schrijven. Daarna besloot 'men' in zorgverzekeringland dat ik kon volstaan met een goedkoper middel (wat uitsluitend het hoofbestanddeel van het oorspronkelijke medicijn bevat). Dat middel werkt minder goed dan het origineel dat werd voorgeschreven en langzaam maar zeker sluipt een probleem van een aantal jaren geleden weer mijn leefsituatie

Brieven van lezers zijn welkom. Houdt u er rekening mee dat de lengte beperkt blijft en dat het een onderwerp betreft waarover de krant heeft bericht. Insturen kan ook via redactie.hc@nhd.nl.

binnen. Ik zal de details besparen, maar de huisarts weet dat de kwaliteit van leven achteruit gaat doordat dit goedkope middel bepaalde negatieve bijverschijnselen van de kwaal niet tegenhoudt. Dat interesseert de medisch adviseur van de zorgverzekeraar niets. De apotheek mag het duurdere originele middel niet verstrekken, tenzij ik het zelf betaal. Dus daarom heb ik een (relatief dure) zorgverzekeringpolis plus een eigen bijdrage van honderden euro's per jaar. Om de gewenste medicijnen ook zelf te gaan betalen. Of een minder prettig leven rond de kwaal te hebben. Ik hoop dat de politiek hier gaat ingrijpen, want individuele mensen hebben daar niet de mogelijkheid toe.

Poelenburg

JAN RIJKS

Den Helder De criminele attitude rond het winkelcentrum in de wijk Poelenburg met opgeschoten Turkse en Marokkaanse jongens, daartegen had veel harder opgetreden moeten worden. De politie durft geen actie te ondernemen tegen deze raddraaiers. Bij Pauw zeuren om een buurthuis, met een zonnebril op. En er wordt ook nog naar geluisterd. Ik ga ook bij Pauw zitten met een zonnebril op en eis een nieuwe caravan. Dat schijnt te werken! Je lost het gewoon op door de groep op te pakken en een weekje op de Razende Bol te dumpen met minder mooi weer. Als eerste die vlogger, kan hij daar mooie filmpjes van maken.



Albertha Postma (links) en Tina Hesen bij een koelvak.

FOTO'S HMC/PETRA BIES



Petra Bies p.bies@hollandmediacombinatie.nl

Den Helder * Wie in de Albert Heijn aan het Julianaplein na het passeren van de kassa al het plastic van zijn boodschappen wil trekken om dat in de supermarkt achter te laten, mag zijn gang gaan. „En als die actie breed gedragen wordt, dan zullen we er als bedrijf wat mee moeten”, zegt bedrijfsleider Martijn Kruk. Kijk, dat zijn (onverpakte) woorden die Albertha Postma en Tina Hesen

willen horen. Afgelopen dinsdagavond riepen zij in het wijkplatform Stad binnen de Linie de Helderse burgers op om het plastic rond aankopen in de supermarkten te laten. Om zo duidelijk te maken dat er ander verpakkingsmateriaal wordt gewenst. Alternatieven die er best zijn, lepel Postma moeiteloos op. Bioverpakkingen kunnen gemaakt worden van niet eetbare delen van de maïsplant, bijvoorbeeld. En van aardappelzetmeel kun je zakken maken. Waarom dan al dat plastic, materiaal dat het leven op aarde langzaam maar zeker verziekt, vragen

de vrouwen zich af, terwijl we een rondje maken door de Albert Heijn aan het Julianaplein. Om te zien hoeveel er in plastic zit. De conclusie: bijna alles. Als je er op gaat letten, duizelt het je gewoon. In karton zit weer een plastic verpakking, wat karton lijkt bevat toch plastic en op flessen zitten plastic doppen. De super verkoopt verantwoorde katoenen boodschappentassen, maar als we die willen vullen met plastic-loze levensmiddelen komen we tijdens het rondje niet verder dan onverpakt fruit en groente, een pakje koffiefilters en een fles olijfolie. De klapper: 'ge-

Heel biologisch, maar in plastic...

Klant mag super uit zonder verpakkingen

wone' komkommer is onverpakt, maar de biologische variant heeft een plastic omhulsel. Vanwege de tere schil, weet de bedrijfsleider, de groente raakt sneller beschadigd. Maar dat is munitie voor Postma. „Plastic

beschadigt óns allemaal. Het is net als met nucleair afval, het gaat nooit meer weg. Hooguit valt het in minuscule deeltjes uiteen, maar die komen in de lucht en het water terecht.” De toezichhouders komen zelf overall plastic zwerfvuil tegen. Dat was één aanzet tot de oproep tot verzet. De ander is hun betrokkenheid bij 'Ontmoeting in het groen', het moestuinproject in Tuindorp dat de buurtbewoners gezonder moet maken. „En plastic maakt ons uiteindelijk allemaal ziek. Maar vijf procent wordt gerecycled, de rest wordt verbrand of ver-

scheept naar landen als India waar ze er ook geen raad mee weten.” Zelf kopen de vrouwen ook boodschappen met plastic erom. „Je wordt gewoon gedwongen, het kan bijna niet anders. We moeten het met z'n allen veranderen, maar het voortouw moet genomen worden door de grote bedrijven.” Enkele klanten beamen dat 'het van de gekke is' met al dat verpakkingsmateriaal, de bedrijfsleider heeft respect voor het ideaal. Aan achtergelaten verpakkingen opruimen zijn ze trouwens al een beetje gewend. „Veel mensen halen hier al de doos van hun pizza af.”



... en overall plastic. Ook om biologische producten.